

# RONDOM DE KARMEL



[www.janniesnatuurkiekjes.nl](http://www.janniesnatuurkiekjes.nl)

**PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOUDESEND E.O.**



**34<sup>e</sup> jaargang nr. 315 oktober/november 2024**

# INHOUDSOPGAVE

## Kerkdiensten

Bij de kerkdiensten .....	4
Terug diensten .....	4
Start/Overstapdienst.....	4
Vredesdienst .....	5
Vooruitblik diensten .....	6
Zangdienst .....	6
Dankdag voor gewas en arbeid .....	6
Lichtje ontsteken in de Karmel.....	6
Eeuwigheidszondag .....	7

## Uit de Kerkenraad

Gemeenteavond 4 november .....	8
Vanuit het College van Kerkrentmeesters .....	9
Diaconiecollectes .....	10

## Uit de gemeente

Pastoraat en meeleven .....	12
Verjaardagen .....	13

## Ontmoetingen door de week

Kofje yn'e Karmel .....	13
Etentje senioren .....	14
Hûskeamer .....	14

## Overige

Nieuwsbrief van de Classispredikant.....	15
Kleurplaat .....	17
Gedicht : het nachtkastje van God .....	18

Colofon .....	19
---------------	----



## KERKDIENSTEN

**Zondag 27 oktober**

10.00 uur  
Collecten

*Zangdienst met "The Band of Brothers"*

Zangdienstcommissie  
Zangdienstcommissie bepaalt

**Zondag 3 november**

10.00 uur  
Collecten

*Fryske Tsjinst*

Ds. R. Reitsma  
Kerk in Actie – Zending (Ghana) en kerk

**Woensdag 6 november**

19.30 uur

Collecten

*Dankstond*

Ds. A. warnar-van der Berg en  
Pastor E. Stellingwerf-Vinke  
Kerk in Actie – Werelddiaconaat  
(Myanmar, dankdag) en kerk

**Zondag 10 november**

10.00 uur  
Collecten

*Najaarszendingsdienst*

E. Stellingwerf-Vinke  
ZWO-commissie bepaalt

**Zondag 17 november**

10.00 uur  
Collecten

Ds. E. van Halsema  
Voedselbank en kerk

**Zondag 24 november**

10.00 uur  
Collecten

*Eeuwigheidszondag*

Ds. R. Bosman-Romkema  
Protestantse kerk – Pastoraat (Nederland)  
en kerk

**Zondag 1 december**

10.00 uur  
Collecten

*1<sup>e</sup> Advent, Maaltijd van de Heer*

Ds. B. Keizer  
Kerk in Actie – Werelddiaconaat  
(Moldavië, Advent)

**Zondag 8 december**

10.00 uur  
Collecten

*2<sup>e</sup> Advent*

Ds. W. Andel  
Kerk in Actie (Ghana, Advent) en kerk



## Bij de kerkdiensten

### Terugblik

#### *Start-/Overstapdienst*



Het was een mooie en vrolijke dienst, zondag 8 september. Zoals ieder jaar, aan het begin van het nieuwe seizoen, vierden we die zondag de Start-/overstapdienst. Hierin maakten een aantal kinderen op symbolische manier een overstap van de ene fase naar de andere. Dit keer betrof dat

die nu de leeftijd hebben om mee te kunnen doen met de Karmeljeugd. En die de overstap maakte naar de Kinderkerk. Om die overstap duidelijk te maken, liet ds. Renske Bosman-Romkema, over de drempel van het portaal naar de kerkzaal stappen. Een mooi en praktisch voorbeeld.



Het thema van de dienst was: "Ik wens jou...". Maar de overstappers was ook gevraagd wat zij zichzelf toewensden. Zij hadden daarvoor een aantal teksten op kartonnen borden geschreven, waarop de woorden Geluk, Liefde, Vrede, Familie en Vriendschap prijkten. Belangrijke woorden om in het leven mee verder te kunnen.

Ze mochten ook de gemeente iets toewensen, en dat was een nieuwe dominee. Daar kijken we allemaal naar uit.





In de overdenking maakte de voorganger duidelijk dat 'geloven' niet iets is wat beperkt is maar verweven is in heel je leven, in alles wat je doet en laat. Ook nam het woord 'Zegen' een prominente plek in. Die zegen kregen de kinderen allemaal van hun ouders, maar ook ds. Renske Bosman-Romkema had voor ieder van hen een eigen zegenspreuk. Een mooi en ontroerend moment, waarin de doopkaarsen opnieuw werden aangestoken als een bevestiging dat God met hen meegaat. En ook vanaf deze plaats, wensen we hun allemaal een mooie en bijzondere tijd in de fase waarnaar ze nu zijn overgestapt en waarin ze hun eigen-wijze weg mogen gaan!



## **Vredesdienst**



“Iedereen kan iets voor vrede doen” was het thema van de Oecumenische Vredesdienst die we 15 september jl. vierden in De Karmel.

Voorganger Elly Stellingwerf-Vinke nam ons aan de hand van dit thema mee in haar preek. Daarin ging het om het verhaal over een verlamde man, die door Jezus genezen werd. Belangrijk in het verhaal is de rol van vier mannen die

deze zieke bij Jezus brachten. Misschien waren het vrienden, maar het konden net zo goed gewoon voorbijgangers zijn. Het ongewone aan deze mensen was dat zij onderweg oog hadden voor iemand die hulpeloos aan de kant zat en dat zij daadwerkelijk voor hem in actie kwamen.

Ook op basisschool 'Tusken de Marren' was in de Vredesweek met het thema gewerkt. Aan de muur in de kerk hingen de creaties van de jongste kinderen, die kleurige tekeningen van hun handen hadden gemaakt. Ook rolde de dobbelsteen waarmee de oudste kinderen hadden gewerkt, over tafel.

In de dienst, waar veel mensen naar toe gekomen waren, luisterden we verder naar mooie liederen van de zangkoren 'Om 'e Nocht' en 'De Reinbôge'.

## **Vooruitblik kerkdiensten**

### ***Zangdienst***

Op 27 oktober is er weer een zangdienst.

Dit keer is het thema: 'Zien, soms even!' Aan de dienst zal medewerking worden verleend door 'The Band of Brothers' uit Echtenerbrug.

Dit zal de laatste Zangdienst zijn die door de Zangdienstcommissie wordt georganiseerd. Vanaf volgend jaar zullen tweemaal per jaar een aantal gemeenteleden de mogelijkheid krijgen om een eigen invulling aan een dienst te geven.

### ***Dankdag voor gewas en arbeid***



Zoals we de laatste jaren gewend zijn, vieren we deze dag samen met de gemeenten van Jutrijp Hommerts en Heeg. Dit jaar is het in Woudsend. Op woensdag 6 november om 19.30 uur.

Ds. Annelieke Warnar-v.d.Berg zal in deze dienst voorgaan samen pastor Elly Stellingwerf-Vinke en met gemeenteleden.

### **Lichtje ontsteken in de Karmel**



Ook dit jaar is er weer gelegenheid om een lichtje aan te steken in de Karmel om een dierbaar iemand die korter of al veel langer geleden is overleden, te gedenken.

Om iedereen hiervoor in de gelegenheid te stellen is de kerk open op zaterdag 23 november van 16.30 uur tot 17.30 uur. Deze kaarsjes steken we op zondag weer aan.

We nodigen u uit om zaterdagmiddag even binnen te lopen. Er klinkt sfeervolle muziek en iedereen die dat wil kan een lichtje aansteken ter gedachtenis aan iemand die je lief is en die je mist. Je kunt even gaan zitten, eventueel je verhaal kwijt of na het aansteken van de kaars weer weggaan. Voor alle dorpsgenoten in en rond Woudsend, of je nu wel of niet gelooft; je bent van harte welkom!

## ***Eeuwigheidszondag***



Op 24 november vieren we in De Karmel de Eeuwigheidszondag. Dit is de Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar waarop we de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden, zullen gedenken. We noemen hun namen en een familielid steekt een kaars voor hen aan. Ook steken we een lichtje aan voor alle anderen die niet bij name genoemd worden, maar die we in ons hart meedragen.

In de kerkdienst krijgt iedereen de gelegenheid zelf een lichtje aan te steken voor een geliefde om te gedenken, of dat overlijden nu korter of al langer geleden is. Bij binnenkomst in de kerk mag u een lichtje meenemen om voorin de kerk bij de bloemschikking aan te steken. Op die manier worden we al door het licht omringd vanaf het begin van de viering. De ambtsdragers zullen dat begeleiden.

Mogelijk bent u die zondag op een andere plek en in een andere kerk om daar een familielid te gedenken. We voelen ons met u verbonden deze zondag. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in "It Reidhintsje".

De namen - tot dusver bekend - die we in deze dienst in het midden van de gemeente zullen noemen zijn:



## UIT DE KERKENRAAD

### **Gemeenteavond**

**Op 4 november in It Reidhintsje om 20.00 uur**

Op deze avond zal de Beroepingscommissie verslag doen over hoe de stand van zaken nu is. Daarnaast wil de kerkenraad in gesprek over de toekomst van onze gemeente. Er zijn al heel veel vrijwilligers die betrokken zijn bij allerlei activiteiten. Maar hoe houden wij hen vast en hoe krijgen we er weer andere mensen bij die het stokje kunnen overnemen.

Een belangrijke avond dus voor iedereen die zich betrokken voelt bij het kerkelijke gebeuren en voortbestaan van onze gemeente.

Van harte welkom allemaal!



## Vanuit het College van Kerkrentmeesters

### Grote schoonmaak, kerk, It Reidhintsje en tuin rond de kerk

Zaterdagmorgen 5 oktober waren we met 11 vrijwilligers inclusief het kosters echtpaar Jan en Maaïke. Om 9.00 uur zijn we aan de slag gegaan. 4 personen binnen in de kerk, waar alle ramen zijn gelapt, en 7 personen in de tuin en rondom It Reidhintsje. Wij hebben veel kunnen doen maar niet alles.

Aan het eind van de morgen konden wij toch genieten van schonere gebouwen en een opgeruimde tuin!

Voorstel om dit ieder jaar opnieuw te organiseren.

Namens het College en kosters echtpaar hartelijk dank!!!



### Enkele beglazing Reidhintje vervangen door dubbele beglazing HR++ inclusief ventilatie roosters



De nieuwe beglazing komt via Sijberen Stoker van timmerfabriek De Jong.

Jan de Groot (van Sietske) heeft deze grote klus vrijwillig op zich genomen. Jan heeft enige hulp gehad van zijn zoon Ids de Groot (klusbedrijf). Waarschijnlijk is de klus geklaard, wanneer Rondom de Karmel uitkomt.

Jan, namens het college en onze gemeente hartelijk bedankt!!!

## Vanuit de Diaconie

### Diaconiecollectes voor de komende periode

#### **27 oktober – Zangdienst**

Het doel van de collecte in deze dienst is nog niet bekend en zal nog door de zangdienstcommissie nog worden bepaald. Tijdens de dienst zal dit doel bekend worden gemaakt en verder worden uitgelegd.



#### **3 november - Kerk in Actie - Zending (Ghana)**

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen, met behulp van de Bijbel, lezen in eigen taal. Dit is voor hen een manier om beter mee te komen op school en zo uit de armoede te ontsnappen.

#### **6 november - Dankstond - Kerk in Actie 2024 - Werelddiaconaat (Myanmar)**

In het door conflict geteisterde Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om in hun levensonderhoud te voorzien. In tien dorpen verwerken jongeren tussen de 18 en 35 jaar landbouwgewassen tot consumentenproducten. De jongeren verbouwen bijvoorbeeld pinda's om tot olie te verwerken, of drogen gember om te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een zelfstandig bestaan opbouwen. De lokale partner van Kerk in Actie ondersteunt deze jongeren met trainingen en kleinschalige leningen.

#### **10 november – Najaarszendingsdienst**

Het doel van deze collecte zal tijdens de dienst door de ZWO worden bekend gemaakt en uitgelegd worden.

#### **17 november - Voedselbank Sneek-Wymbritseradeel**

Helaas zijn er in ons welvarend land nog mensen en gezinnen, die onder het bestaansminimum in armoede moeten leven. Voor deze mensen is de voedselbank Sneek-Wymbritseradeel een welkome hulp in hun moeilijke bestaan. De Voedselbank is een liefdadigheidsinstelling gerund door ongeveer 70 gemotiveerde vrijwilligers. Ze verstrekken voedselhulp aan mensen die voor een korte of langere periode financieel de eindjes even niet meer goed aan elkaar kunnen knopen. De Voedselbank is niet verbonden aan

overheidsinstanties, dus alle kosten zullen zij via donateurs en giften moeten dekken. Dus alleen met uw hulp kunnen ze deze steun voortzetten.

### **24 november - Protestantse Kerk - Pastoraat (Nederland)**

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, in gevangenissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken.

### **1 december - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Moldavië, Advent)**

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. Meer lezen: [kerkinactie.nl/opvangmoldavie](http://kerkinactie.nl/opvangmoldavie)

### **8 december - Kerk in Actie (Ghana, Advent)**

In het noorden van Ghana is het te droog om een heel jaar van de eigen oogst te leven. Sheabomen zijn een belangrijke bron van extra inkomen. Vrouwen verzamelen en verkopen de noten en verwerken een deel tot sheaboter. Ieder jaar kunnen 20.000 vrouwen leren om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Door goed samen te werken krijgen ze een betere prijs voor hun producten. Na een aantal jaren kunnen de vrouwen op eigen kracht verder. Lees meer op: [kerkinactie.nl/boeringhana](http://kerkinactie.nl/boeringhana)



Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijk verzocht om uw collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie (NL58RABO0373742436) onder vermelding van het doel en/of de datum van de dienst. De Diaconie zal dan zorgdragen dat de collecte op de juiste plaats terechtkomt.

U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook direct doneren op de website van Kerk in Actie: [www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes](http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes)

### Pastoraat en meeleven

Ook de afgelopen periode hebben gemeenteleden te maken gekregen met ziekte. We leven mee met:

Daarnaast ondervindt een aantal gemeenteleden nog steeds klachten ten gevolge van een val of long-covid. Zonder in al te veel details te treden heeft dit een behoorlijke impact op hen en hun naaste familie.

Door middel van onderstaand gedicht van Henri Nouwen wens ik allen een goed herstel, maar bovenal Gods nabijheid toe:

Toch blijven leven

Hopen is toch blijven leven  
in de vertwijfeling  
en toch blijven zingen  
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,  
is vertrouwen in het morgen,  
is in slaap vallen  
en wakker worden  
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee  
land ontdekken.  
Is in de ogen van de ander  
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,  
zolang is er ook bidden,  
en zolang zal God je  
in zijn handen houden.



Pastor Elly Stellingwerf-Vinke

# Verjaardagen

## November

Allen hartelijk gefeliciteerd en een mooie dag gewenst!



## ONTMOETINGEN DOOR DE WEEK

### Kofje yn'e Karmel



Als bijbelgroep komen we op dinsdag 29 oktober weer bij elkaar.

We bespreken dan met elkaar Lukas 16: 1-9 'Rijkdom en gerechtigheid'

Vanaf 10.00 uur staan de koffie en thee weer klaar voor iedereen die het fijn vindt om met elkaar in gesprek te gaan over wat de bijbel ons ook vandaag nog te zeggen heeft.

De volgende data dit jaar zijn: 26 november en 17 december.

Pastor Elly Stellingwerf-Vinke

## Etentjes senioren in het dorpshuis



Op vrijdag 15 november en vrijdag 13 december a.s. zijn de volgende etentjes voor ouderen en alleenstaanden. Dan is er in de foyer van het dorpshuis MFC weer een gezellige lunchtafel. Om 12.30 uur staat een warme lunch klaar (3 gangen, kosten € 10.00), bereid door het team van vrijwilligers.

Er zijn veel vaste gasten, maar ook nieuwe gasten zijn van harte welkom. Zij kunnen zich tot uiterlijk een week van tevoren opgeven.

Alle overige data van dit seizoen: 17 januari 2025  
21 februari 2025  
21 maart 2025.

Opgave en informatie:

## De Húskeamer



Hoewel het geen specifiek kerkelijk project is, willen wij ook vanaf deze plaats de Húskeamer bij u/jullie allemaal onder de aandacht brengen. Dit is een dorpsbreed gedragen initiatief, waarin jong en oud van harte welkom is om samen een bakje koffie te drinken met iets lekkers erbij, een spelletje te doen of bij goed weer

eventueel met één van de vrijwilligers een wandelingetje door het dorp te maken. Het eerste kopje koffie is gratis. Daarna zijn de kosten voor eigen rekening waarbij de prijzen van het MFC worden gehanteerd. Ook is er mogelijkheid om tussen de middag gebruik te maken van een eenvoudige lunch. Kortom een leuk project om iets gezelligs met elkaar te doen en elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer.

De Húskeamer is geopend iedere woensdag van 9.30 tot 13.30 uur in de foyer van de Driuwpoelle.

## OVERIGE

### **Nieuwsbrief van de classis door Classispredikant ds. R. Praamsma** (ingekorte versie)

#### **Minsken fan 'e wei**

*'Dan iets voor u die zegt:  
'vandaag of morgen gaan we  
naar die en die stad. Daar blijven  
we een jaar, we zullen er handel  
drijven en geld verdienen.'*  
U zou moeten zeggen: 'Als de  
Heer wil, zijn we dan in leven en  
zullen we dit of dat doen.'  
(Jakobus 4:13 en 15, NBV21)

#### *Deo Volente*

Ik maak het mezelf wel lastig, met zo'n tekst uit Jakobus boven de nieuwsbrief. Je hoort de woorden 'zo de Here wil' of 'Deo volente' tegenwoordig niet zo vaak meer, maar onlangs werd ie me vanuit onverwachte hoek onder de neus gewreven in verband met al onze kerkelijke plannenmakerij. Dachten we nu echt dat wij zo de toekomst van de kerk kunnen bepalen? Dat zette mij aan het denken. Maar hoe combineer ik dat met alles wat ik verder nog met u wil delen? We hebben in onze classis namelijk mooie plannen voor het nieuwe seizoen en het zou wel handig zijn als u die alvast in uw agenda zet.

#### *De classis komt naar u toe!*

Bij de herindeling van de classes in 2018 werden in Fryslân zeven classes samengevoegd tot één. Voor veel gemeentes is afstand tot die classis een flink stuk groter geworden. Deels wordt dat opgevangen door de Ring, maar toch: we willen classis en gemeente weer wat dichterbij elkaar brengen. Het eerste wat we gaan uitproberen om dat voor elkaar te krijgen is onze vergaderlocatie. De classicale vergadering waar al onze 30 afgevaardigden bij elkaar komen, zal voortaan op steeds een andere plek in onze classis zijn: - op 19 november 2024 in Burgum, - op 23 januari 2025 in Joure, - en op 22 mei 2025 in Franeker. Om iedereen de gelegenheid te geven mee te doen, beginnen we om 19.15 uur met een korte viering. En ook de vergadering is voor het grootste deel als gast mee te maken. Weet u welkom!

### *Vierjaarlijks bezoek classispredikant*

De classispredikant hoort eens in de vier jaar uw kerkenraad te bezoeken, om te horen hoe het staat met het geestelijk leven in uw gemeente. Die cyclus van vier jaar is een mooi streven, ook om te voorkomen dat ik in de ene gemeente heel vaak, en in de andere nooit kom. Ik ga daar dus, keurig in volgorde, mooi mee door. Ondertussen praat het wel zo gemakkelijk als er één of twee stevige vragen op tafel liggen, daarom haal ik uw gemeente graag naar voren als er van die vragen zijn! Een mailtje van uw scriba is daarvoor genoeg.

### *Deo Volente*

Wat zei Jakobus maar weer over al die plannen? *'U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar een damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.'* Dat schrijft hij in vers 14. Het past ons niet om de toekomst in beton te gieten, er moet ook een gaatje openblijven voor de Geest. *'Tenzij de wederkomst ons voor is'*, zei een collega er ooit bij elke afspraak bij. Onder dat voorbehoud hoop ik dat u toch iets met onze plannen kunt doen.

Met hartelijke groet,  
ds. Riemer Praamsma  
Uw classispredikant







Wij hebben lief  
omdat God ons  
eerst heeft  
lief  
gehad

## Het nachtkastje van God

Nu jij gaat slapen voelt het bed zo koud  
gedachten blijven door de kamer spoken  
er is van alles wat je bezighoudt  
ook dingen die vandaag zijn opgedoken

Het heeft geen zin te malen dat is waar,  
maar waar is er een knop om dat te stoppen  
wat helder overdag is, zonneklaar,  
komt nu met al die twijfels op de proppen

Het nachtkastje van God is heel dichtbij  
het mooie is dat God niet zal gaan slapen  
Hij wacht op jouw gebed, dus voel je vrij  
praat met de goede Herder, tel geen schapen!

Maak jij je over morgen maar niet druk  
Hij voedt zelfs vogels, Hij bekleedt de bloemen  
Met zo'n beschermer spreek je van GELUK  
je mag elk beestje bij zijn naampje noemen!

Anne Lies Mossel-de kievit



# COLOFON



# Zangdienst

zondag  
27 oktober

10.00 uur  
De Karmel Kerk

*The Band of Brothers*

