

RONDOM DE KARMEL



PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOUDESEND E.O.



34^e jaargang nr. 311 mei 2024

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten

Bij de kerkdiensten	4
Terug en vooruitblik diensten.....	4
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag	4
Pinksteren	5

Uit de Kerkenraad

Gemeenteavond 22 april	5
Vanuit het College van Kerkrentmeesters	5
Diaconiecollectes	6

Meditatie

Pinkstergedachte naar aanleiding van Exodus 3:12.....	8
Ik ben bij je.....	8
Pinksterlied	9

Uit de gemeente

Pastoraat en meelevens	9
De woorden van lied 259.....	10
Bericht van overlijden	11
In memoriam Korneliske Haringsma	11
Verjaardagen	12
Huwelijksjubilea	12

Ontmoetingen door de week

Kofje yn'e Karmel	13
-------------------------	----

Overige

Kleurplaat	14
------------------	----

Colofon	15
---------------	----



KERKDIENSTEN

Zondag 28 april

9.30 uur
Collecten

Dhr. B. Fluit
Plaatselijke en algemene Diaconie en kerk

Zondag 5 mei

9.30 uur
Collecten

Dhr. E. van Halsema, Kampen
Kerk in Actie – Noodhulp (Oekraïne) en kerk

Donderdag 9 mei

Hemelvaartsdag
Jutrijp-Hommerts
Zie info verderop

Zondag 12 mei

9.30 uur
Collecten

Dhr. K. Renkema, Oosthem
Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Libanon) en kerk

Zondag 19 mei

9.30 uur
Collecten

Pinkster Zendingdienst
Ds. D. Kisjes-de Vries, Wijckel
Kerk in Actie – Zending (Bangladesh) en kerk

Zondag 26 mei

9.30 uur
Collecten

Ds. A. van der Honing, Joure
Protestantse Kerk, Missionair werk
(Nederland, zinzoekers) en kerk

Zondag 2 juni

9.30 uur
Collecten

Ds. R. Reitsma, Goutum
Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat
(Diaconale presentie) en kerk

Zondag 9 juni

9.30 uur
Collecten

Ds. D.J. Deuzeman, Heerenveen
Plaatselijk en algemene Diaconie en kerk



Bij de kerkdiensten

Terug- en vooruitblik kerkdiensten

We kunnen terugkijken op een mooie Paascyclus waarin de dienst van Goede Vrijdag zeer aangrijpend en indrukwekkend genoemd mag worden. De viering van Pasen had als thema: 'Ik heb een steen verlegd...', naar het lied van Bram Vermeulen. Het was mooi, troostvol en moedgevend voor allen die op hun weg 'stenen' tegenkomen die het leven moeizaam en soms uitzichtloos maken. "Want", aldus de voorgangster, "niet 'ik', maar de Opgestane heeft een steen verlegd op aarde", waardoor er voor ons leven perspectief zal blijven zijn.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag



Dit jaar geen kerkdienst in Woudsend, maar dauwtrappen in de velden rondom Jutrijp-Hommerts. In deze gemeente is het al enkele jaren de gewoonte om op Hemelvaartsdag 's morgens om 8 uur bij de kerk bij elkaar te komen en vervolgens een wandeling te maken. Deze wordt afgesloten met een ontbijt. Het is daarom wel handig om je hiervoor even op te geven. Dit kan per mail naar: jelle30.vonk@gmail.com

Hemelvaartsdag

De dag dat christenen de terugkeer van Jezus naar de hemel herdenken. Tevens de dag waarop vele Nederlanders traditiegetrouw gaan dauwtrappen: voor dag en dauw opstaan voor een stevige wandeling of fietstocht.

De geschiedenis van dauwtrappen

De geschiedenis van dauwtrappen, ook wel hemelvaren genoemd, voert ons terug naar de eerste eeuw na Christus. Tijdens de meifeesten die in deze Germaanse tijd plaatsvonden vierden mensen de opkomst van het nieuwe leven in de natuur. Deze feesten waren groots; er werden bomen of boomstammen neergezet, en daar omheen werd het feest van de overwinning van de zomer op de winter gevierd. Centraal stond de 'zich opnieuw manifesterende groeikracht van de natuur'. Het volksgeloof van die tijd bevatte het idee dat dauw een genezende en magische kracht had, vooral op bepaalde dagen.

Later, in de 19^e eeuw, ontstond hieruit de gewoonte om zingend en met blote voeten op het gras te dansen. Hier komt vermoedelijk de term dauwtrappen vandaan. Het dauwtrappen werd vanaf toen in verband gebracht met processies op de ochtend van Hemelvaartsdag.

Pinksteren

Zondag 19 mei kleurt de kerk rood met het rood van de Geest. Jezus is niet meer als mens op aarde maar hij is altijd bij ons. Er zit pit in ons, er zit vuur in ons en de heilige Geest inspireert ons tot daden van recht en vrede. In de geest van Jezus.

Ons kennen schiet tekort om te begrijpen wat de Geest in ons leven en in de wereld heeft gedaan en kan doen. We laten ons raken door de Geest van Pinksteren en we zingen uit volle borst.

In het lied 'De Geest van God waait als een wind' van Marijke Koijs-de Bruijne, krijgt het woorden: 'Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer elkaar verstaan, omgeeft ons als een mantel.' Uit de bundel 'Eva's lied.

UIT DE KERKENRAAD

Gemeenteavond 22 april

Zoals ieder voorjaar is er ook dit keer weer een gemeenteavond, waarbij de financiën centraal zullen staan. Belangrijk voor het reilen en zeilen van het kerkenwerk en fijn als hiervoor ook belangstelling is vanuit de gemeente. Maar wellicht dat er ook nog andere dingen op tafel komen. En natuurlijk is er ook altijd gelegenheid tot het stellen van vragen over zaken die wat toelichting behoeven.

De avond begint om 20.00 uur in It Reidhintsje. Iedereen van harte uitgenodigd!

Vanuit het College van Kerkrentmeesters



Via een tip hebben we een dertigtal stoelen kunnen aanschaffen die passen bij de stoelen die in de kerk staan. Wanneer het nodig is kunnen we deze in de kerk plaatsen. Hierdoor zijn de stalen, reserve stoelen overbodig geworden. Deze stapelbare stoelen zijn echter nog goed te gebruiken. Mocht u belangstelling hebben voor deze gratis stoelen, dan kunt u contact opnemen met één van de CVK leden of de koster.

De nieuwe huurder, Jokide, is per april in It Reidhintsje begonnen. Het college had er bij de betrokken partijen op aangedrongen om de overgang zo geruisloos mogelijk plaats te laten vinden. Helaas ging dit niet helemaal zonder slag of stoot. Het college heeft er vertrouwen in, dat in de komende tijd eenieder zijn plek zal vinden.

It Reidhintsje heeft nieuw houtwerk gekregen. Dit dient nog te worden geverfd. Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers. Mocht u hier iemand voor weten of zelf de kwast ter hand willen pakken dan horen wij dat graag.

Ter versterking van het college zijn we op zoek naar een nieuw college lid. Bent u, of kent u iemand, die graag een taak op zich wil nemen bij het CVK, dan horen we dat heel graag.

Namens College van Kerkrentmeesters,

Romke Schaap

Diaconiecollectes voor de komende periode

28 april - Plaatselijke en algemene diaconie

De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaconale projecten in de buurt, waaraan we, dankzij uw gift, een bijdrage aan kunnen leveren.

5 mei - Kerk in Actie - Noodhulp (Oekraïne)



Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een

veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

12 mei - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Libanon)

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en bureu.

19 mei - Kerk in Actie - Zending (Bangladesh, Pinksteren)

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om

dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

26 mei - Protestantse Kerk - **Missionair werk (Nederland, zinzoekers)**

Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video's, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat Move Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt.

2 juni - Kerk in Actie - **Binnenlands diaconaat (Diaconale presentie)**

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat bij hen leeft en zich te ontwikkelen. In De Sleutel is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar. Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.

9 juni - **Plaatselijke en algemene Diaconie**



De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaconale projecten in de buurt, waar we dankzij uw gift, een bijdrage aan kunnen leveren.

Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijk verzocht om uw collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie (NL58RABO0373742436) onder vermelding van het doel en/of de datum van de dienst. De Diaconie zal dan zorgdragen dat de collecte op de juiste plaats terechtkomt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook direct doneren op de website van Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes

MEDITATIE

Pinkstergedachte naar aanleiding van Exodus 3:12

Bas Plaisier schreef naar aanleiding van Exodus 3:12.
Een meditatie die goed bij Pinksteren past.

God antwoordde: 'Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.'

Ik ben bij je

Voor Mozes geen zoethoudertjes.
God is geen vriendelijke vriend, geen grote gerust steller.
Hij boezemt ontzag in.
Vuur, heiligheid en overweldigende macht.
Daaruit klinkt een opdracht die te zwaar is om te dragen.
Wie kan een onwillig volk bevrijden?

Bemoedigende woorden zijn niet genoeg. Kracht uit den hoge is nodig.
Een overweldigend woord is als een orkaan of een vulkaanuitbarsting.

Deze Geweldenaar kent ons bij name.
Je bent één van de miljarden – toch klinkt je naam.
Hem ontgaat het lot van ieder van ons niet.

Er is vuur en een opdracht.
Ver weg is Hij en toch zo nabij.
Alleen zo zijn wij te redden.

Hij stuurt ons.
Hij verandert dingen door wat te zeggen, doen en hopen.
Door onze liefde.
Zo is zijn Zoon: licht, waarheid en leven.

Maar ook: vurige tongen.
Wind.
Licht dat niet dooft.
Heling van het verdeelde.
Geest die levend maakt en in leven houdt.

(Uit: 'Vol van Geest', uitgegeven door de PKN)

Pinksterlied

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Tekst: Marijke de Bruijne

Ellen Kuiper-Groeneveld



UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

Ook de afgelopen periode hebben gemeenteleden te maken gekregen met ziekte. We leven mee met:



Naast de mensen die hierboven zijn genoemd heeft nog een aantal gemeenteleden met zorgen om hun gezondheid te maken. Soms door de gevolgen van een ongeluk, maar vaak ook omdat de leeftijd een rol gaat spelen bij het ontstaan van klachten. Allen die dit betreft wensen wij sterkte, geduld en Gods nabijheid toe met

De woorden van Lied 259:

Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.

Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.

Zend ons een engel met uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt met het vergezicht
van God met ons, Emmanuel.

Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in uw tijd,
en leer ons wachten met geduld.

Pastor Elly Stellingwerf-Vinke



Bericht van overlijden



Verjaardagen



Huwelijksjubilea



Allen hartelijk gefeliciteerd en een mooie dag gewenst!

ONTMOETINGEN DOOR DE WEEK

Kofje yn'e Karmel



Als bijbelgroep komen we op dinsdag 23 april voor het laatst dit seizoen bij elkaar! We lezen met elkaar Johannes 10: 1-18 waarin Jezus zich de 'Goede Herder' noemt.

Vanaf 10.00 uur staan de thee en de koffie weer klaar in It Reidhintsje voor iedereen die wil!

Pastor Elly Stellingwerf-Vinke

OVERIGE



*"En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven:
de Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn."*

Johannes 14:16 (BGT)



COLOFON



BLOEMEN EN PERKPLANTEN VERKOOP



Het is weer bijna Moederdag!

De hoogste tijd om de plantenbakken en borders te vullen met kwaliteitsplantjes, bij de kweker vandaan!

De opbrengst komt ten goede aan de Protestantse Gemeente te Woudsend.

Waar : It Reidhintsje
Wanneer : Vrijdag 10 mei
Tijd : vanaf 17:00 – 20:00 uur

Waar : It Reidhintsje
Wanneer : Zaterdag 11 mei
Tijd : vanaf 09:30 – 12:00 uur

