

RONDOM DE KARMEL



PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOUDESEND E.O.



34^e jaargang nr. 309 februari/maart 2024

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten

Bij de kerkdiensten	4
Terug en vooruitblik diensten.....	4
Bevestiging en afscheid ambtsdragers	5

Uit de Kerkenraad

Voorzitter Stans Visser.....	5
Afscheid ds. Renske Bosman-Romkema	6
Bedankt !.....	7
Lied bij het afscheid	8
Vanuit de Raad van Kerken	9
Veertigdagentijd	10
Kopij	11
Waarom valt Pasen altijd op een andere datum?	11
Vanuit de Diaconie	11
Etentje van de Diaconie	13
Bloemen	13
Verslag gemeenteochtend 17 december.....	14

Meditatie

Nieuwjaarswensen	15
------------------------	----

Uit de gemeente

Pastoraat en meeleven	16
Verjaardagen	17
Huwelijksjubileum	18
Geboortebericht	18
Mutaties	18

Ontmoetingen door de week

Kofje yn'e Karmel	18
Ontmoetingsmomenten.....	19

Overige

Voedselbank	19
-------------------	----

Colofon	20
---------------	----



KERKDIENSTEN

Zondag 28 januari

10.00 uur
Collecten

Mw. A. Adema, Joure
Protestantse Kerk - jonge generaties
Nederland en kerk

Zondag 4 februari

10.00 uur
Collecten

Ds. A. van der Honing, Joure
Kerk in Actie – Voorjaarszending (libanon)
en kerk

Zondag 11 februari

10.00 uur
Collecten

Zangdienst
Zangdienstcommissie
Commissie bepaalt doel



Zondag 18 februari

10.00 uur
Collecten

1^{ste} zondag Veertigdagentijd
Pastor E. Stellingwerf-Vinke
Kerk in Actie - Binnenlandsdiaconaat
(Nederland) en kerk

Zondag 25 februari

10.00 uur
Collecten

2^{de} zondag Veertigdagentijd
Dhr. E. van Halsema, Kampen
Protestantse Kerk - Missionair werk
(Kliederkerk) en kerk

Zondag 3 maart

10.00 uur
Collecten

3^{de} zondag Veertigdagentijd
Maaltijd van de Heer
Ds. I. van der Pol
Kerk in Actie – Werelddiaconaat
(Bangladesh) en kerk



Zondag 10 maart

10.00 uur
Collecten

4^{de} zondag Veertigdagentijd
Afscheid en bevestiging ambt dragers
Ds. R. Bosman-Romkema
Kerk in Actie – Zending (Indonesië) en kerk

Woensdag 13 maart

19.30 uur
Collecten

Biddag in Heeg
Ds. A Warner-van den Berg, Ds. J. Vonk
Wordt in de dienst aangegeven

Zondag 17 maart

10.00 uur
Collecten

5^{de} zondag Veertigdagentijd
Voorjaarszendingdienst
Ds. D. Kisjes-de Vries
Kerk in Actie – Zending (Rwanda) en kerk

Bij de kerkdiensten

Het nieuwe jaar is al weer bijna een maand oud als dit kerkblad bij u op de mat valt. Toch willen we vanaf deze plaats iedereen nog van harte Folle Lok en Seine toewensen. Het zal voor onze gemeente een bijzondere tijd worden, nu onze dominee, ds. Renske Bosman-Romkema afscheid heeft genomen en we op zoek moeten naar een nieuwe predikant. De Beroepingscommissie willen we daarvoor veel sterkte en geduld toewensen, want predikanten zijn in deze tijd steeds moeilijker te vinden. In de tussentijd komt er natuurlijk veel meer op ons af om zelf als gemeente aan te pakken, in verband met zaken die eerder door ds. Renske werden gedaan. We wensen de kerkenraad en allen die bij het kerkenwerk betrokken zijn, veel sterkte en wijsheid toe om alles draaiende te houden in deze periode.

Terug- en vooruitblik kerkdiensten



We mogen terugkijken op mooie eindejaarsvieringen. Deze keer geen traditionele Kerstnachtdienst, maar een Vredeswake in de tuin van De Karmel. Gelukkig was het droog en zo hebben wel zo'n 100 mensen deze wake bijgewoond die werd afgesloten met een indrukwekkende tocht naar de kerststal.

En wat mooi dat er in de dienst van de Eerste Kerstdag waarin de geboorte van Jezus werd gevierd, 2 kinderen gedoopt mochten worden in een prachtige sfeervol verlichte kerk. De dopelingen waren



Wij feliciteren de ouders en wensen hen liefde, inzicht en wijsheid toe om hun kinderen op te laten groeien tot stabiele en verantwoordelijke mensen.

De Oudejaarsviering was dit jaar in de ochtenddienst en was nog Oecumenisch. In deze dienst werd namelijk de opheffing bekend gemaakt van de Raad van Kerken Woudsend. Dit omdat er geen opvolging meer is. Verderop leest u hier meer over.



Op 11 februari is er weer een zangdienst.
De zangdienstcommissie heeft voor deze dienst mooie liederen en teksten uitgezocht rond het thema: *'Ga mee op pelgrimsreis!'*

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Op zondag 10 maart zal Gea van der Wal-Anema bevestigd worden in het ambt van diaken. Wij zijn blij dat ze met deze functie het team van de Diaconie wil gaan versterken en wensen haar een mooie en zinvolle tijd toe. Welkom!

Na 4 jaar van voorzitterschap neemt Stans Visser-Visserman afscheid van de kerkenraad. In het volgende kerkblad meer daarover.

UIT DE KERKENRAAD

Van de voorzitter

Beste lezer,

Na een stabiele periode van 16 jaar is de kerkenraad voor het eerst bij elkaar geweest zonder de aanwezigheid van ds. Renske Bosman-Romkema. We pakken de draad op en gaan door met wat is opgebouwd en proberen onze weg te vinden. Elly Stellingwerf-Vinke was wel gedeeltelijk aanwezig. Het is fijn dat ze haar kennis en kunde in wil zetten.

De Raad van Kerken is in de oudejaarsdienst bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. De kerkenraad betreurt het dat er geen voortgang plaats kan vinden doordat er te weinig menskracht is. De lokatieraad van de Rooms Katholieke parochie en onze kerkenraad houden contact en er wordt geprobeerd om de tentdienst gezamenlijk op te pakken.

De kerkenraad heeft van harte ingestemd met de bevestiging tot diaken van Gea van der Wal-Anema. Ze wordt in de dienst van 10 maart bevestigd en woont nu alvast de kerkenraadsvergaderingen bij. Welkom.

De solvabiliteitsaanvraag voor een 60 % predikant in onze gemeente is goedgekeurd. Nu volgt op 29 januari een gesprek met de Classis en de kerkenraad en als zij ook akkoord zijn, kan de beroepingscommissie echt van start. Ze zijn nu al druk met alles voor te bereiden zodat er geen vertraging op hoeft te treden. Fijn dat ze zich zo inzetten.

De kerkenraad wenst u alle goeds.

Stans Visser, voorzitter

Afscheid ds. Renske Bosman-Romkema



Op 5 en 7 januari 2024 was er gelegenheid om afscheid te nemen van onze predikant. Op vrijdag 5 januari was er een informele ontmoetingsavond voor ieder die haar de hand wilde drukken en gezellig onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar te praten. Er werd van deze gelegenheid door jong en oud van onze gemeente gebruik gemaakt en het was een

gezellige bijeenkomst. Het cadeau werd overhandigd en er werd een lied voor ds. Renske gezongen. Dominee had zelf ook een lied geschreven dat ze op een prachtige en ontroerende manier ten gehore heeft gebracht.



Zondag 7 januari was het officiële afscheid tijdens een kerkdienst. De kerk was vol met familie en vrienden en gemeenteleden. Ook hier heeft ds. Renske Bosman-Romkema ter afsluiting van de dienst het lied gezongen. Dat was een prachtig en emotioneel moment. In de dienst is ds. Renske door ds. R. Praamsma namens de Classis Fryslân uitgezonden als predikant met een bijzondere opdracht naar het Antonius ziekenhuis in Sneek. Namens de gemeente werd het woord gevoerd en werd ze toegezongen door een speciaal voor haar geschreven lied.

Na de dienst was er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en was er een lunch voor familie en vrienden die van ver kwamen in It Reidhintsje.

De gemeente heeft ruimhartig bijgedragen aan een cadeau. Het cadeau bestaat uit een kunstwerk van glas in lood gebaseerd op de afbeelding op de uitnodiging, een enveloppe met inhoud, bloemen en er komt nog een fotoalbum. Bovendien is er nog een deel van het geld van het cadeau besteed aan de lunch en informele avond die door de gemeente is aangeboden.

Er zijn veel gemeenteleden die hebben meegewerkt om het afscheid van onze predikant op een goede manier te laten verlopen. We denken dat dat gelukt is. De afscheidscommissie heeft het met plezier georganiseerd en is onder de indruk van de bereidheid van iedereen om eraan mee te werken. Dank daarvoor. Het blijkt dat we samen sterk zijn en dat we met elkaar kunnen terugkijken op een prachtig en warm afscheid van onze predikant.

De afscheidscommissie,

Pieter Sieperda, Doutzen Wobben, Gea van der Wal, Nellie van der Vlist, Stans Visser.

Bedankt!



We genieten nog steeds na van het hartverwarmende afscheid dat werd georganiseerd rond het vertrek van mij als predikant van de PG te Woudsend e.o. Dat er zoveel belangstelling was op 5 en 7 januari was overweldigend maar ook ontroerend. Mooie woorden, kaarten, cadeaus, bonnen, berichten en nog veel meer. Mensen die een lange reis maakten om er bij te kunnen zijn, het was indrukwekkend. Dank aan

de feestcommissie die het fantastisch heeft georganiseerd. Dank aan alle vrijwilligers die daar ongetwijfeld bij betrokken waren en met grote inzet alles mee hebben gerealiseerd. De verrassingen, de twee mooie liederen die werden gemaakt en gezongen, de muziek die klonk. Alle gasten, familie en vrienden om ons heen maakten het compleet.

En dan het prachtige cadeau in de vorm van een glas-inloodraam zo treffend gemaakt door Stefan Fenker. Daarboven op nog een envelop met inhoud wat we zelf nog mogen besteden. We zullen later bekend maken wat we daarvoor willen kopen. De mooie lantaarn van de kinderkerk heeft al een mooi plekje bij de voordeur. En als kers op de taart kreeg een pasgeboren kalfje (5 januari) de naam "Renske". Heel bijzonder. Allemaal heel veel dank voor alles en oant sjen.



Namens ons allebei,

Rob en Renske Bosman-Romkema

De woorden die op de kaart stonden als bedankje waren:
(*Er liggen nog een aantal kaarten in de hal van de kerk om mee te nemen*)

Wâldsein

*Waarme mienskip:
wrâld fan leafde,
mar ek fan djip fertriet,
wrâld fol passy,
wrâld ferbûn troch
leauwen, hope en leafde.
Wetterwille.
Wite winterwrâld.
Folslein Wâldsein!*

*Folle lok en seine foar 2024
Wâldsein, bedankt!*

Lied bij het afscheid van de PG te Woudsend e.o.

Voor alles is een uur,
alles heeft zijn tijd.
Dat geldt nu ook voor mij,
alles klopt nu wel.

Er is een tijd van komen
en er is een tijd van gaan.
Een tijd om terug te kijken.
en een tijd om door te gaan.

Alles is zo kwetsbaar.
Zoveel is onvolmaakt.
Duizenden woorden gesproken
vanaf de preekstoel van Woudsend

Dankbaar voor de liefde,
in ieder mij gegeven.
Dankbaar voor alle gesprekken,
over leven en dood.

Geloof, hoop en liefde,
daar komt het uiteindelijk op neer.
Het verbindt mensen,
bij vreugde en verdriet.

Foar alles is in oere,
foar alles is in tiid.
dat jild dochs no ek foar my
alles falt te plak.

Der is in tiid fan kommen
der is in tiid fan gean.
In tiid om wer werom te sjen.
In tiid om troch te gean

Alles is sa brekber
Alles ûnfolslein.
Tûzen wurden sprutsen
op 'e preekstoel yn Wâldsein.

Tankber foar de leafde
yn eltsenien my jûn
Tankber foar gesprekken
oer libben en oer dea

Leauwen, hoop en leafde
der rint it dochs op út.
Dat ferbynt de minsken
by freugde en fertriet

Laat ons daarom drinken,
Op de toekomst en wat er was.
Gods zegen voor u allen,
en vrede voor deze wereld.

Lit ús derom drinke
op'e takomst en wat wie
Gods seine foar jimme allegear
en frede yn'e wrald

Een leven zonder geloof
is voor mij een leven zonder doel
Heer, wil U met deze gemeenschap zijn,
en dank U, dank U wel.

In libben sûnder leauwen
foar my in libben sûnder doel
Hear, wês mei dizz' mienskip
en tank je, tank je wol

Laat ons daarom drinken,
op de toekomst en wat was.
Gods zegen voor u allen
en vrede voor deze wereld.

Lit us derom drinke
op 'e takomst en wat wie
Gods seine foar jimme allegear
en frede yn'e wrald

Wat was het wonderbaarlijk,
in dit mooie dorp Woudsend.
We laten elkaar los
en daar is het mee gezegd.

Wat wie it bjusterbaarlik
yn dit moaie doarp Waldsein
We litte mekoar los
en der is it mei sein

Zoek telkens de verbinding,
houd de humor erin.
Veel heil en zegen
en de toekomst tegemoet.

Sykje de ferbining
hâld de humor der ek yn
Folle lok en seine
en no de takomst yn.

Ds. Renske Bosman-Romkema (naar een liedtekst van Gerrit Breteler).

Vanuit de Raad van Kerken in Woudsend

De Raad van Kerken Woudsend bestond tot 31 december uit 5 leden. Die hebben met grote liefde en inzet jarenlang, de één wat langer dan de ander, de gezamenlijke diensten voorbereid.

De één had ook meer tijd beschikbaar dan de ander, waardoor het vaak op een paar mensen terecht kwam. Het werd steeds moeilijker. Er waren geen nieuwe leden te vinden om het team te versterken, en die heb je wel nodig om creatief te blijven. Met name Bertus de Jong en Marijke van der Wal hebben jarenlang grote inzet getoond voor de Oecumene.

Maar er komt een moment dat je moet zeggen: Nu moet iemand anders het maar eens een tijdje doen. Daarom hebben de leden per 31 december hun plaats beschikbaar gesteld.

We hopen dat er mensen zijn die het willen overnemen.

Idske van der Pol

Veertigdagentijd



Pasen valt vroeg dit jaar, namelijk op 31 maart en 1 april. Amper zijn de kerstballen opgeruimd, of de Veertigdagentijd is al in het vizier. Die begint op Aswoensdag 14 februari tot en met 28 maart. Deze tijd wordt door Rooms Katholieke christenen traditioneel gebruikt om te vasten. Daarom wordt deze periode ook wel Vastentijd genoemd. In de Protestantse traditie kennen we deze periode als de Lijdenstijd. Het is in ieder geval een tijd van bezinning

op de dingen waar je je mee bezig houdt. Veertig dagen om stil te staan bij wat maakt je echt gelukkig en wat je daarvan af houdt. De Veertigdagentijd is een tijd om op zoek te zijn naar een mogelijk anders ingevuld leven. Waar je je eigen plek kan vinden, waar je thuis mag komen, waar je kan zijn wie je bent. Het volgende gedicht sluit daar mooi bij aan:

Leeg en open

Laat ons bidden
dat we in deze Veertigdagentijd
de weg vinden naar onszelf;
dat we onszelf vragen stellen als:
om welke dingen maken we ons druk
waaraan geven we onze tijd en ons geld.

Laat ons bidden
dat we in deze Veertigdagentijd
de weg vinden naar anderen;
hoe het komt dat we met bepaalde mensen
niet uit de voeten kunnen;
hoe kunnen we van ons uit
een weg banen naar hen toe?

Laat ons bidden
dat we in deze Veertigdagentijd
ons bevrijden van het oordeel van anderen;
dat we niet onmiddellijk klaar staan
met onze verwijten, maar
eerst vragen stellen aan onszelf.

Heer onze God,
maak ons leeg en open,
maak ons kwetsbaar en ontvankelijk;
vervul ons van uw aanwezigheid
naar het voorbeeld van Jezus
de zoon van uw hart.

Kopij

Nu dominee Bosman-Romkema afscheid heeft genomen en dus geen kopij meer zal schrijven, heb ik deze taak van haar overgenomen. Ik hoop dit op een goede manier te kunnen doen. Mocht u/jij willen dat er iets in het Ringblad of Rondom de Karmel wordt gepubliceerd, geef dat dan op tijd aan mij door: ellengroeneveld51@gmail.com Kant en klare stukjes, kunnen natuurlijk direct naar de redactie van Rondom de Karmel gestuurd worden: kerkbladwoudsend@home.nl

Waarom valt Pasen altijd op een andere datum?

Kerst valt altijd op 25 en 26 december. Maar het zal je vast wel eens zijn opgevallen dat Pasen geen vaste datum kent. Dit jaar is het al heel vroeg Pasen, namelijk op 31 maart en 1 april. Maar volgend jaar valt Pasen heel laat, namelijk op 20 en 21 april. Hoe komt dat?

Dat heeft alles te maken met de stand van de maan. Een eenvoudige regel voor wanneer het Pasen is, is de volgende: Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart. Maar als het volle maan op 21 maart is en die dag is een zondag, dan wordt Pasen de volgende zondag gevierd.

Ellen Kuiper-Groeneveld

Vanuit de Diaconie

Diaconiecollectes voor de komende periode

28 januari - **Protestantse Kerk - Jonge generaties**

Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk door het jaar heen met een serie van 3 interactieve spellen. Sirkelslag is de eerste.

Honderden jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in verbinding staan. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.



4 februari - **Kerk in Actie - Voorjaarszending – Libanon**

Christelijke instellingen in Libanon hebben meestal een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologie-docent en studentenpastor. Hij geeft les in systematische theologie en missiologie aan theologiestudenten. Daarnaast organiseert hij kapelvieringen voor studenten en staf. Het leven is niet makkelijk in Syrië. De economische

situatie is bar, veel Syriërs zijn afhankelijk van hulp van familie, de kerk of liefdadigheidsorganisatie. De kerk is de enige plaats waar ze horen over liefde en vrede. De toekomst van Syrië is onzeker, maar de kerk kan de mensen nieuwe hoop geven.

11 februari – **Zangdienst**

Het doel van de collecte voor deze zondag is nog niet bekend. De Zangdienstcommissie, die deze dienst organiseert, zal tijdens de dienst het doel van de collecte bekend maken en nader uitleggen.

18 februari - **Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat**

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

25 februari - **Protestantse Kerk - Missionair werk – Kliederkerk**

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijke betrokkenen samen. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen ontdekken, samen vieren en samen eten.

3 maart - **Kerk in Actie - Wereld diaconaat – Bangladesh**

Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we voor boeren in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering. Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

10 maart - **Kerk in Actie - Zending – Indonesië**

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we op deze zondag, 10 maart, voor dit project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol. De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen in via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding.

17 maart - **Kerk in Actie - Zending – Rwanda**

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken over de thema's uit de stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, familielevens, christelijke normen en waarden en het milieu. Elk jaar komen er nieuwe boeken over andere onderwerpen, want "een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt", menen de oprichters.

Etentje senioren en alleenstaanden



Op vrijdag 16 februari eten senioren weer gezellig samen in het MFC. Om 12.30 uur staat een warme lunch klaar (3 gangen, kosten 10.00 euro), bereid door een team van vrijwilligers. Ook nieuwe gasten zijn welkom (opgeven uiterlijk 9 februari a.s.). De kosten kunnen op de dag zelf in het MFC betaald worden. Ook op 15 maart organiseert de Diaconie weer een etentje voor senioren.

Opgave en informatie: Caroline Wouda, , Rita Dijkstra,
of Diana Schumm Voorkamp, .

Bloemen

Graag vragen we u blijvende aandacht om namen te blijven noemen. Vanaf januari kunt u namen doorgeven van adressen waar een bemoediging of bloemetje op zijn plek is aan Martha Eppinga of Afke de Jong . Zij overleggen met Pastor Elly-Stellingwerf en geven aan het beamteam door waar de bloemen heengaan.



Verslag gemeenteochtend op zondag 17 december i.v.m. de solvabiliteitsverklaring

Welkom door Stans Visser

Er zijn deze ochtend zo'n 50 gemeenteleden aanwezig.

De solvabiliteitsverklaring voor 60% predikant is opgestuurd naar het CCBB voor goedkeuring. Op 29 januari is er een gesprek met de Classis en gaan we er vanuit dat de 60% wordt goed gekeurd.

Hiervoor doen we wel een beroep op de gemeente om financieel bij te dragen omdat we het anders niet jaren vol kunnen houden.

Hommerts-Jutrijp helpt mee in de vacante periode, met name voor het Jongerenwerk. Elly Stellingwerf blijft nog een jaar pastoraal medewerker voor met name de ouderen.

Vanuit de beroepingscommissie Wieger Postma

We wachten 29 januari af en daarna gaan we aan de slag. Het profiel is klaar. We gaan op zoek naar een predikant die kan binden, behouden en boeien. Voor met name crisispastoraat, 0-50 jarigen, samenwerkingsvormen en voor gaat in bijzondere erediensten.

Er is een mobiliteitsbureau waar verplicht eerst in gekeken moet worden of er een geschikte predikant is. Het mobiliteitsbureau is ook bedoeld voor beroepbare predikanten en niet alleen voor vacante predikanten.

Jelle Vonk heeft al namen doorgegeven.

Ze houden ons op de hoogte via Rondom de Karmel

Vanuit de gemeente

Graag een predikant die de groep 0-50 jaar boeit! Als daar veranderingen voor nodig zijn een oproep aan de gemeente om daar in mee te gaan. Wordt meegenomen door de Beroepingscommissie.

Lukt 60 % predikant wel? Is afwachten, weinig beschikbaar.

Is pastorie beschikbaar? Ja deze komt in maart vrij maar vergt wel onderhoud. Na een half jaar kijken hoe de stand van zaken is en eventueel wijzigingen toepassen? Akkoord

De voorzitter vraagt de gemeente d.m.v. van stemming of dit akkoord is? Meerderheid is akkoord.

Voorzitter dankt ieder voor zijn inzet en aanwezigheid en het vertrouwen.

MEDITATIE

Nieuwjaarswensen

In de kerk horen wij elke zondag weer dat God ons bij name kent, dat wij voor Hem belangrijk zijn. Hoe komen we daar eigenlijk bij, in een tijd waar op zoveel plekken in de wereld vol oorlog en geweld een mensenleven niet telt.

En ook dichterbij huis staan wij ook vaak alleen maar onder een nummer geregistreerd, wordt onze naam hoogstens gebruikt bij een gerichte reclamecampagne.



Waarom zou dat in de kerk dan anders zijn?

Het antwoord op die vraag vinden we al in het begin van de Bijbel terug.

In Numeri 6 lezen we dat de priester Aaron van God de opdracht krijgt aan het eind van elke dienst in de tempel de mensen een zegen mee te geven.

Een zegen die wij ook nu nog elke zondag meekrijgen!

‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven’

Met die oude zegenbede wordt elke keer weer de naam van de Eeuwige over ons uitgesproken. En dat maakt dat wij geen nummers, maar wonderen van Gods schepping en liefde zijn.

Nu is die zegenbede natuurlijk niet bedoeld om onszelf op te hemelen of voor de gek te houden. Het is ook geen vrome wens of een magische formule uit een voorbije tijd, maar een teken dat we kostbaar zijn in Gods ogen.

Zo kostbaar, dat Hij zijn naam aan de onze wil verbinden.

‘Zegen’, dat is niet hetzelfde als ‘voorspoed’ of ‘geluk’, iets wat wij elkaar vast ook weer aan het begin van dit nieuw jaar hebben gewenst. Hoewel die wensen vaak heel erg gemeend zijn, weten we allemaal dat 2024 ons niet alleen maar voorspoed en geluk zal brengen. De ontwikkelingen op wereldniveau stemmen niet bepaald tot optimisme en misschien wordt het voor sommigen van ons persoonlijk zelfs wel een heel moeizaam en zwaar jaar.

Wat betekent ‘zegenen’ dan wel?

Het is de belofte, dat ook als het moeilijk wordt, de Eeuwige ons nabij zal zijn. Hij blijft bij ons *‘for better and worse’*, zoals de Engelsen zeggen.

Of, zoals wij dat zeggen bij de inzegening van een huwelijk:

‘in goede en kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in ziekte en gezondheid!’

Niet alleen de Eeuwige zegent ons, wij mensen kunnen ook elkaar zegenen. Door goede woorden tegen elkaar te spreken, anderen groot te maken, in hun kracht te zetten, waardoor ze zich weer door God gezegend voelen.

Ook al hebben wij vaak het gevoel dat ons leven op een flipperkast lijkt, waarvan de kogel totaal willekeurig, heen en weer, omhoog en omlaag schiet, mogen wij ons toch gezegende mensen weten.

Gezegende mensen, waarin ook soms iets van opstandigheid zit. Mensen die zich niet willen neerleggen bij de feiten, maar vertrouwen dat ze uiteindelijk tot hun bestemming zullen komen.

Ik wens ons allemaal een gezegend 2024 toe!

Pastor Elly Stellingwerf-Vinke

UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

Ook de afgelopen periode hebben gemeenteleden te maken gekregen met ziekte. We leven mee met:



Wij wensen hen allen goede moed en geduld toe!

Naast de mensen die hier werden genoemd zijn er ongetwijfeld nog meer gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid of om die van een geliefde. Ook met hen leven we als gemeente mee en spreken de wens uit dat ze Gods nabijheid mogen ervaren.

In het Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk' vond ik de volgende bede van Sytze de Vries:

*Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in de angst.
Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.*

*Laten er mensen zijn
die ons vasthouden;
doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken*

Mocht u de komende tijd behoefte hebben aan pastorale aandacht, dan kunt u altijd contact met mij opnemen!

Pastor Elly Stellingwerf-Vinke

Verjaardagen

Huwelijksjubileum



Geboortebericht



Mutaties

ONTMOETINGEN DOOR DE WEEK

Kofje yn'e Karmel

Als Bijbelgroep komen we op dinsdag 30 januari weer bij elkaar. We bespreken dan met elkaar Johannes 2: 1-11, waarin het gaat over Jezus die een bruiloft in Kana bezoekt. Vanaf 10.00 uur staan de koffie en thee weer klaar. Iedereen van harte welkom!

De volgende data zijn: 27 februari, 26 maart en 23 april.

Pastor Elly Stellingwerf-Vinke

Ontmoetingsmomenten januari / februari

In januari en februari staat er weer een aantal ontmoetingsmorgens en -avonden gepland.

De data zijn:

Dinsdag 23 januari om 10.00 uur in It Reidhintsje

Maandag 29 januari om 19.30 uur bij M. en E. van Nijen,

Dinsdag 30 januari om 19.30 uur bij fam. J. de Boer,

Woensdag 7 februari om 10.00 uur in It Reidhintsje

Nadere informatie vindt u op het inlegvel dat bij deze 'Rondom de Karmel' is gevoegd.

Margreet van Nijen, Janke Wijnia en Elly Stellingwerf-Vinke

OVERIGE

Lieve inwoners van Woudsend



Wat waren jullie in 2023 weer voedselbankminded.

We kregen Postcodeloterijkaarten waar veel eten voor werd gekocht.

De voedselactie van de beide kerken en de basisschool 'Tusken de Marren' leverde een record aantal tassen en dozen met eten voor de Voedselbank op.

Ook ontvingen we heel veel DE- en Perla koffiepunten. Deze punten worden ingewisseld voor pakken koffie.

Mede dankzij jullie kunnen wij wekelijks een voedselpakket aan onze deelnemers meegeven.

Hartverwarmend. Heel, heel hartelijk dank!

Namens de Voedselbank Sneek/Wymbritseradiel,

Paula Bos

Riemke Rinkema

Marten en Trynke Hospes

COLOFON

