

RONDONOM DE KARMEL



PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOUDESEND E.O

31^e jaargang nr. 295
december 2021/januari 2022



INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten

Kerkdiensten	3
Bij de kerkdiensten	4

Uit de Kerkenraad

Kerkenraad	7
Voorstellen	9
Wijkindeling	11
Diaconie.....	13

Uit de Tarissing

Even stil staan	15
-----------------------	----

Uit de gemeente

Pastoraat en medeleven	17
Geboorte	18
Verjaardagen	18
Huwelijksjubileum	18
Mutaties	19

Jeugd

Sintekarmel	19
Kinderkerk.....	19

Overige

Pilto geloofscursus.....	20
Voedselbank.....	20
Liturgische bloemschikking.....	21
Hulp Syrische vluchtelingen Heeg.....	21
Repaircafé.....	22
Opbrengst donaties repaircafé/straatverkoop.....	23
Gedicht	23

Colofon	24
---------------	----



KERKDIENSTEN

Kerkdiensten

Zondag 12 december

10.00 uur

Collecten

3^e Advent

E. van Halsema, Kampen

Kerk in Actie: binnenlands diaconaat en kerk

Zondag 19 december

10.00 uur

Collecten

4^e Advent

Ds. R. Bosman-Romkema

Protestantse kerk: JOP en kerk

Vrijdag 24 december

22.00 uur

Collecten

Kerstdienst (onder voorbehoud - *aanmelden nodig*)

Ds. R. Bosman-Romkema

Kinderen in de knel en kerk

Zaterdag 25 december

19.30 uur

Collecten

1^e Kerstdag (aanmelden nodig)

Ds. R. Bosman-Romkema

Kinderen in de knel en kerk

Zondag 26 december

10.00 uur

Collecten

2^e Kerstdag, ochtendgebed

Ds. R. Bosman-Romkema

Diaconie en kerk

Vrijdag 31 december

19.30 uur

Collecten

Oecumenische dienst St. Michaëlkerk

Mw. H. Mulder

Doel bepaalt Raad van Kerken

Zondag 2 januari

10.00 uur

Collecten

Nieuwjaarswensen

Ds. R. Bosman-Romkema

Plaatselijke en algemene Diaconie en kerk

Zondag 9 januari

10.00 uur

Collecten

Doopstenen

Ds. R. Bosman-Romkema

Plaatselijke en algemene Diaconie en kerk

Zondag 16 januari

10.00 uur

Collecten

Ds. J.G. Majoor

Protestantse kerk: Ondersteuning gemeenten en kerk

Zondag 23 januari

10.00 uur

Collecten

Gebedsdienst voor de Eenheid van Kerken

Ds. R. Bosman-Romkema

Raad van Kerken bepaalt doel

Zondag 30 januari

10.00 uur

Collecten

Fryske tsjinst

Ds. T.T. Osinga, Franeker

Kerk in Actie: Werelddiaconaat Oeganda en kerk

Coronabeleid vanaf december

U bent welkom in de kerk. Dit alles met de restrictie dat we gepaste afstand houden en twee stoelen tussen de bezoekers die geen huishouden met elkaar vormen. Ook willen we u vragen om mondkapjes te dragen bij binnenkomst en tijdens verplaatsingen binnen de kerk. De mondkapjes mogen af, wanneer u op uw plek zit. Handen graag blijven ontsmetten bij binnenkomst in de hal en wanneer u niet fit bent, thuisblijven s.v.p. U hoeft zich niet meer te registreren en er zal niet gevraagd worden naar een coronatoegangsbewijs. Voor de twee diensten met Kerst is aanmelden noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via de website of bellen naar Stans Visser (0514-591286). Er is extra ventilatie aanwezig in de kerk. De kerstnachtdienst is nog onder voorbehoud. De kerkenraad gaat ervan uit dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

Wat betreft de activiteiten, vergaderingen en ontmoetingen (groepen van meer dan 4 personen): deze vervallen tot de maatregelen van overheidswege weer worden verruimd.

Bij de kerkdiensten***Terugblik*****Fruitactie**

In het kader van de oogstdienst werden er in de week na 31 oktober op ruim 40 adressen fruittasjes gebracht. Heel mooi dat er zo is meegedacht om adressen op te geven en er ook voldoende mensen waren om deze rond te brengen. Bedankt allemaal.

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Woensdag 3 november vierden we samen met de gemeenten Heeg en Jutrijp-Hommerts dankdag voor Gewas en Arbeid. We deden dat in een mooi gevulde Johanneskerk in Hommerts. De collecte in deze dienst was voor de

voedselbank in Sneek. De collecte bracht € 196,-- op. Een hele mooie opbrengst! (Zie ook artikel over voedselbank elders).

Doopdienst

In een feestelijke dienst werd op 7 november de doop bediend aan

Eeuwigheidszondag

In de dienst van 21 november werden de volgende namen genoemd van hen die ons zijn voorgedaan:



Vooruitblik Kerkdiensten

Adventproject 2021 - Tel je mee?

Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toelevan. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist 'kleine' mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben. Graag hadden we de kinderen in ons midden gehad in de dienst. Vanwege corona heeft de leiding aangegeven liever in it Reidhintsje te willen vieren. We zijn aan het begin van de dienst met elkaar verbonden en volgen hetzelfde ritueel van kaarsen aansteken, een gedicht te lezen en het kaarsenlied te zingen.

Alle kinderen hebben een adventskalender voor thuis die ook in de kerk staat en in de Karmel hangt een grote adventskalender voor het raam. De sterren zijn door de kinderen van de kinderkerk gemaakt. Elke dag wordt er een ster omgedraaid en zien we de afbeelding. Zo leven we toe naar het licht van Kerst en de geboorte van onze Heer Jezus Christus.

Zowel bij Advent als Kerst is er weer een goede samenwerking met de Meester van der Brugschool.

Kerstvieringen

Op dit moment zijn de voorbereidingen nog niet afgerond en kunnen we nog niet concreet zeggen hoe de kerstvieringen eruit zullen zien. Er is op de aangegeven tijden een dienst op kerstavond en kerstmorgen. Laat u verrassen! Het bezoeken van de kerstnachtsdienst op 24 december is nog onder voorbehoud. Wellicht wordt deze eerder opgenomen. De uitzending is om 22.00 uur. Wilt u in de kerk de dienst meemaken dan is het nodig om u aan te melden via de website van pgwoudsend.nl of telefonisch bij Stans Visser (0514-591286). Dat geldt ook voor de kerstochtenddienst op 25 december. Beide diensten zijn uiteraard te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Zondag 26 december Tweede Kerstdag

Voor deze zondag wil ik u oproepen een lied aan te vragen voor een gemeentelid of iemand anders die u wilt verrassen. Misschien heeft u een mooi gedicht of een kerstboodschap die u opneemt met uw telefoon en instuurt. De aanvragen krijgen op deze zondagmorgen een plek in de aangepaste liturgie. Graag de verzoeken voor 15 december insturen via het volgende emailadres: predikantpknwoudsend@gmail.com. U mag ook een briefje in de bus doen op de dr. Bongastrjitte 14. We hopen dat iedereen mee doet en bekendheid

geeft aan dit initiatief! U kunt live aanwezig zijn bij deze dienst of de dienst volgen via kerkdienstgemist.nl

Vieringen rond de jaarwisseling

De oudejaarsavonddienst van de Raad van Kerken waarin Hannie Mulder voor zal gaan is in de St. Michaëlkerk. Dit is een oecumenische viering.

Op 2 januari beginnen we het nieuwe jaar met een kerkdienst en met goede wensen. We doen een oproep om voor 25 december een kort filmpje te sturen naar 06-16878953, waarin u een nieuwjaarswens uitspreekt voor de gemeente. Deze nieuwjaarswensen zullen dan in de dienst van 2 januari te zien zijn (Graag in de breedte filmen met uw telefoon).

Op 9 januari hopen we de dopelingen van het afgelopen jaar in ons midden te ontvangen. We reiken de doopstenen uit die mee naar huis mogen om een mooi plekje te krijgen bij de doopkaars.

UIT DE KERKENRAAD

Vanuit de kerkenraad

Opnieuw bepaalt corona wat er mogelijk is. Het is jammer dat we op dit moment niet kunnen doen wat we graag willen, maar het belangrijkste van alles is dat we elkaar blijven steunen en vasthouden. Als u behoefte heeft aan contact, meldt u het ons dan. Dat kan bij de predikant, de ouderlingen, het diaconaat of via de scribe of de voorzitter. Kortom de gehele kerkenraad is voor u bereikbaar. Dit geldt natuurlijk ook voor de jongeren en de jonge gezinnen. We kunnen dan overleggen wat we voor u of jou kunnen betekenen.

Eén van de dingen die we gaan doen, is de openstelling van de kerk. Daar kan op donderdagen van 16 tot 17 uur en op zondagen na de dienst een moment van rust gevonden worden in alle hectiek en drukte van het dagelijks leven. Nadere informatie vindt u elders in dit blad.

De kerkdiensten gaan door, rekening houdende met alle maatregelen ten aanzien van corona. De kerkenraad is blij dat dat mogelijk blijft. U bent welkom in de kerk met tijdens de verplaatsingen een mondkapje op en u kunt plaats nemen met twee stoelen tussenruimte. Vanzelfsprekend kan een gezamenlijk huishouden bij elkaar zitten. Ook vragen wij nadrukkelijk om uw handen bij binnenkomst te ontsmetten. Er is extra ventilatie aanwezig en zo kunnen we veilig vieren als ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en we

respect voor elkaar hebben. Het aantal bezoekers is beperkt, maar we verwachten daar geen problemen mee. Voor de diensten tijdens de kerstdagen kunt u zich aanmelden bij Stans Visser (06-15247993) of via de website. U hoeft zich niet te registreren en er is geen controle van het coronatoegangsbewijs. Wel vragen we van u om thuis te blijven als u zich niet fit voelt. De diensten kunnen online mee gevierd worden.

Het kostersechtbaar Gerhard en Sjaan Wiersma-Kramer heeft aangegeven het kosterchap te willen beëindigen. Er heeft een gesprek met afgevaardigden van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters plaatsgevonden. Dankbaarheid voor hun werk en trouw overheersen. Gerhard en Sjaan heel veel dank voor jullie werkzaamheden en inzet. Akke de Boer heeft de taken tijdelijk overgenomen. Na meerdere personen benaderd te hebben heeft het college van kerkrentmeesters Jan en Maaïke de Groot bereid gevonden om de taken van koster per 1 december op zich te nemen. Fijn dat jullie het willen doen. De gegevens van Jan en Maaïke staan in het colofon.

De kerkenraad is op de valreep zaterdagavond 27 november bijeen geweest in verband met de coronamaatregelen die zondag 28 november ingingen. Het stemt dankbaar dat ieder steeds de moed en de flexibiliteit op kan brengen om weer door te gaan.

Binnenkort vindt een afrondend gesprek plaats met Tineke Klei, die de visiegroep heeft begeleid. Otto Spoelstra en Stans Visser zullen dit gesprek voeren. We hopen het dusdanig af te kunnen sluiten zodat we met het rapport van de visiegroep een goed beleidsplan voor de komende 5 jaar op kunnen stellen.

Ik weet niet hoe alles verder zal gaan, we proberen de communicatie met u als gemeente zo goed mogelijk op gang te houden door middel van de sociale media en de website. En nogmaals neem contact met één van ons op als u iets mist of als u iets dwars zit. U allen bent onze ogen en oren.

Namens de kerkenraad wens ik u alle goeds, en hoop dat u tevredenheid in u zelf kunt vinden, al zal dat niet altijd mee vallen.

Groeten, Stans Visser.



Voorstellen

Sinds 17 oktober 2021 ben ik, Geeske Terpstra-Betten ouderling pastoraat van onze PKN gemeente in Woudsend. Heel veel mensen zullen mij wel kennen maar voor diegene die iets meer van mij wil weten, wil ik mij hierbij aan u voorstellen. Ik ben geboren en getogen in Woudsend, maar van 2005 tot 2020 heb ik samen met Wim en onze kinderen in Balk gewoond. Nu de kinderen elk hun eigen weg gaan, wilden wij weer graag terug naar onze roots.

Toen mij gevraagd werd of ik deze functie zou willen vervullen heb ik wel even na moeten denken. Maar ik voel mij erg betrokken bij de gemeenschap en weet, we zullen het samen voor elkaar moeten zien te krijgen om een levende gemeente te blijven vormen. En ja!!! Daar kan ik óók mijn steentje in bijdragen. Daarom ben ik toch met veel plezier in het ambt gestapt en hoop, samen met Gods, en uw hulp, een verschil te kunnen maken in het belijden van ons geloof. Als ik iets voor u kan betekenen, laat het mij dan

Bezoekers Kerkdienstgemist.nl

Al twee jaar vieren we online kerkdiensten. Vaak vragen mensen hoeveel aandacht hiervoor is en wie daar gebruik van maken. Hieronder vindt u het bezoekersaantal van de maand november. Bij bijzondere diensten is het aantal uiteraard hoger dan op andere momenten. Wat heel mooi is dat familie en bekenden bij bijzondere diensten de dienst live mee kunnen kijken. Ook wanneer corona weer beperkingen geeft, kunnen we zo toch verbonden zijn. Je mag het aantal kijkers vermenigvuldigen met 1,5. Soms kijken mensen alleen, maar ook samen. Op vrijdag kunnen we zien wat ongeveer de eindstand van de zondag ervoor is. (Mensen kijken de hele week door nog naar de dienst van de afgelopen zondag). We krijgen overwegend positieve reacties op de diensten maar horen ook graag waar we kunnen verbeteren. Behalve storingen, die we gelukkig nog weinig hebben gehad, kan er best veel en leren we iedere zondag weer. We blijven in ontwikkeling wat dat betreft. We weten niet wie er kijkt en krijgen alleen de aantallen in beeld. Dankzij het beamteam en college is het ook technisch en qua opname en presentatie allemaal haalbaar. Er is een nieuw meubel gemaakt en geschilderd in de kleuren van de kerk en een scherm tussen opname- en beamteam. De online diensten zullen ook in de toekomst blijven. De aantallen zijn van dinsdag 30 november. De mensen in de dienst zijn daar niet bijgeteld.

Zondag 7 november	34 live	87 opname	totaal 121
Zondag 14 november	20 live	39 opname	totaal 59
Zondag 21 november	44 live	78 opname	totaal 122

Zondag 28 november 28 live 26 opname totaal 54

Maandag 8 november 22 live 15 opname totaal 37 (gemeenteavond)

Nieuwjaarswensen

Vanuit de kerkenraad wensen we iedereen alvast gezegende kerstdagen en een gezond en gezegend Nieuwjaar. Mocht u een nieuwjaarswens uit willen spreken voor de gemeente? Stuur dan voor 25 december een kort filmpje naar kerkenraad@kerkenraad.nl. Deze nieuwjaarswensen zullen dan in de dienst van 2 januari te zien zijn.

Omzien naar elkaar

We missen de spontane ontmoetingen met elkaar. Nu de maatregelen weer zijn aangescherpt wordt dat opnieuw lastig. De ontmoeting bij het koffiedrinken na de dienst kan al heel lang niet meer en alle groepsactiviteiten eromheen, zoals de etentjes van de Diaconie en de gespreksgroepen die niet door kunnen gaan. Het jeugdwerk ligt deels stil maar we proberen contact te houden met onze jeugd. We streven zoveel mogelijk naar de verbondenheid met u allen, in de kerk of online. We willen u onderling stimuleren waar het kan iemand op te zoeken, een kaartje te sturen of even te bellen met iemand. Mocht u de verbinding missen of voelt u zich eenzaam en wilt u even praten, bel dan naar een van de ouderlingen Geeske Terpstra-Betten of Akke de Boer akke@kerkenraad.nl. Heeft u een idee dat u met ons wilt delen? Graag melden bij de voorzitter van de kerkenraad Stans Visser stans@kerkenraad.nl

Openstelling van De Karmel

Iedere donderdag van 16.00 tot 17.00 uur is de Karmel opengesteld voor iedereen die even een moment van ontmoeting of bezinning zoekt. Dat geldt ook voor de zondagen wanneer we de kerk na de dienst nog een uur openstellen voor iedereen. We doen dit tot eind januari en laten u dan weten of het wordt voortgezet. Nu de bezoeken thuis op een laag pitje staan, is het een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de stilte van de kerk. Uiteraard gelden de regels rond corona en houden we afstand. U kunt binnenlopen en bijvoorbeeld een kaarsje opsteken, een gesprekje met de predikant of vrijwilliger of gewoon even stil zijn, tot jezelf komen en de rust zoeken. U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij de voorzitter Stans Visser stans@kerkenraad.nl om gastheer of gastvrouw te zijn. U hoort dan wanneer u bent ingeroosterd.

Ontmoetingsavonden

Vanwege corona hebben we besloten dat de ontmoetingsavonden in januari niet door zullen gaan.

Grote schoonmaak

Met een vaste groep vrijwilligers wordt De Karmel altijd mooi schoon gehouden. Maar het is al heel lang geleden dat er in De Karmel een 'grote schoonmaak' gehouden is. Eens goed poetsen in 'de hoeken en gaten', ramen wassen enz. Op zaterdagochtend 30 oktober werd deze schoonmaakactie uitgevoerd. Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.



In de hal zijn de kapstokken aangepast. De staande kapstok is uit de hal en er zijn wandkapstokken voor in de plaats gekomen. Voor de Open Kerk hebben we een stoepbord gekregen zodat ook duidelijk is wanneer de kerk voor bezichtiging of bezinning open is. Allemaal aanpassingen door vrijwilligers gedaan en gemaakt. Bedankt!

De vier wijken in onze gemeente

Hieronder een recent overzicht, waarin is opgenomen wie van het pastorale team hoort bij welke straat. (De omtinkers zijn bekend bij de wijkouderlingen en wijkassistenten). Belangrijke gebeurtenissen worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan onze predikant ds. R. Bosman-Romkema.

Vanuit de Diaconie

Begin november heeft de Diaconie weer haar traditionele fruittasjesactie gehouden. Een actie om de mensen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, een hart onder de riem te steken en te laten zien en voelen dat de gemeente aan hun denkt, ook nu de dagen korter en donkerder worden. Nu kan de Diaconie dat niet alleen en daarom zijn we ook dankbaar dat er zoveel vrijwilligers zijn opgestaan, die een tasjes wilden vullen en wegbrengen. Heel veel dank daarvoor. Het is goed te zien dat we lid zijn van een gemeente, waar de diaconale taken niet alleen voor de Diaconie zijn, maar waar de gehele gemeente een steentje bijdraagt.

Diaconiecollectes voor de komende periode

12 december: Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugdorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

19 december: Protestantse kerk: JOP

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo'n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In de KerstChallenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

24 en 25 december: Kerk in Actie: Kinderen in de Knel

Kerstcollecte Kerk in Actie: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

26 december: Zangdienst

Elke zangdienst wordt verzorgd door de zangdienstcommissie. Tijdens de dienst wordt het doel van de collecte bekend gemaakt en nadere informatie gegeven.

31 december: Raad van Kerken

Deze dienst wordt verzorgd door de Raad van Kerken. Tijdens de dienst wordt het doel van de collecte bekend gemaakt en nadere informatie gegeven.

2 en 9 januari: Plaatselijk en algemeen diaconaat

De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaconale projecten in de buurt, waaraan we, dank zij uw gift, een bijdrage aan kunnen leveren.

16 januari: Protestantse kerk: Ondersteuning gemeenten

Toerusting voor werkers in de kerk De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

23 januari: Raad van Kerken

Deze Gebedsdienst wordt verzorgd door de Raad van Kerken. Tijdens de dienst wordt het doel van de collecte bekend gemaakt en nadere informatie gegeven.

Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijke verzocht om uw collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie onder vermelding van het doel en/of de datum van de dienst. De Diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats terechtkomt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook direct doneren op de website van Kerk in Actie : www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes



UIT DE TARISSING

Even stilstaan bij: *Licht*

*Het volk dat in duisternis ronddoelt
ziet een schitterend licht.*

Zij die in het donker wonen

worden door een helder licht beschienen. Jesaja 9 vers 1(NBV21 vertaling)

In de donkere tijd van het jaar verlangen we naar licht. We dolen rond in een tijd vol onzekerheid en onrust. De zorgen over het klimaat, over corona, de polarisatie in ons land, ons eigen lief en leed. Met welke verwachtingen doorleven we de adventstijd? Van wie mogen we het verwachten?

De ervaring van licht en donker is één van de meest fundamentele ervaringen van ieder mens. Het donker kan staan voor situaties van verwarring en onzekerheid waar we in onze benauwdheid geen weg mee weten. Het is moeilijk om het Licht te zien, er nog in te geloven in deze donkere tijd. Soms is het aardedonker vanwege allerlei oorzaken: alles rond corona, verlies, eenzaamheid, zorgen om je gezondheid, om je kinderen, om je ouders, je bedrijf en noem het allemaal maar op. Ieder lichtpuntje is dan iets om aan vast te houden. Licht is een voorwaarde om te overleven. Het is het tegendeel van duister en verwijst naar groei, schepping en bevrijding.

Ondertussen leven we in de tijd van Advent. Elke zondag zingen we lied 1005 voor de dienst: *Zoekend naar licht hier in het duister*. We wachten op de komst van het Licht van Christus. Daar is geduld voor nodig. Filosoof Robert van Putten (Trouw, 27 november j.l.) pleit voor de deugd van het geduld. Geduld betekent wachten zoals dat in de adventstijd gebeurt en we ons bezinnen. Hij concludeert dat deze crisis waar we in leven een les in traagheid is en dat geduld valt te leren. Het is geen passiviteit, nonchalance of onverschilligheid maar leert ons dat het leven niet alleen leuk is en dat de barre winter ook onder de seizoenen zit. Geduld is dus op je lip bijten. Dat is beter dan verzuuring en agressie. Aldus van Putten.

De tijd van Advent is een mooie periode om dat samen te oefenen. Wachtend op het Licht en in het vertrouwen dat het Licht zal winnen. Samen mogen we biddend zingen: *O kom, o kom Immanuël, God met ons*. Lucas leert ons door zijn evangelie dat niet de machtigen der aarde het laatste woord hebben, maar dat God ondanks hen nieuwe dingen scheidt en openingen in de geschiedenis maakt. Hij leert ons ook dat de geboorte van Jezus gevierd mag worden als het begin van een nieuwe geschiedenis die God ons aanbiedt en

waarin het Licht overwint. Daar mogen we op vertrouwen en die boodschap mag ons blijven verlichten in de tijd die komt.

*Soms maakt het geen verschil
of we onze ogen openen of gesloten houden
zo donker is het in de wereld
wij zouden wel licht willen zien
daarom zijn we hier
omdat we een gerucht hebben gehoord
omdat we een ster hebben gezien
en omdat we hopen dat het gerucht tot lied
zal worden
en dat de ster op uw komst wijzen zal*

*Heer, wilt u ons laten zien hoe
hoe groot het verschil is
tussen de nacht waarin wij wakker liggen
van angst en verdriet
en deze nacht waarin u verschijnt
wij bidden: wordt geboren onder ons
en maak onszelf tot lichtbrengers in uw naam
in de nachten die komen gaan in de dagen van duisternis
waarin wij bestaan. (Bron: Maria de Groot)*

Een goede adventstijd en gezegende kerstdagen toegewenst.

Ds. Renske Bosman-Romkema

Bedankt!

Op mochten wij ons 40-jarig huwelijk vieren. Vanwege corona geen groot feest maar het werd een onvergetelijke dag door alle felicitaties, kaarten met lieve woorden en goede wensen, appjes, bloemen, bonnen etc. We voelen ons gezegende mensen met zoveel positieve aandacht. Van de kerkenraad kregen we een mooie plantenbak voor buiten en van u als gemeente een bon om te besteden in theater of bioscoop. Dat zal door corona nog even op zich laten wachten maar houden we tegoed. Hartelijk bedankt!



p.s. Na de Eeuwigheidszondag bleef een mooi bloemstuk staan met een kaartje eraan dat aan mij was geadresseerd. Als afzender stond erop: van de gemeente. Ook daarvoor mijn hartelijke dank. Kerk-zijn in coronatijd is een zoektocht die we samen doen. De steun vanuit de kerkenraad en gemeente en de wil om de verbinding met elkaar in stand te houden is dan belangrijk. We blijven streven om te leven vanuit geloof, hoop en liefde. Dank voor alle bemoedigingen van uw kant en dank voor ieders inzet waar dan ook in de gemeente. Soli Deo Gloria.

UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

Nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt proberen we vanuit het pastoraat te doen wat we kunnen om mensen bij te staan die dat nodig hebben. Een telefoontje, bezoekje waar het kan, een kaartje in de bus... het zijn allemaal kleine dingen die we kunnen doen.

Eind november is bij alle lezers van het kerkblad de Adventskalender van de PKN bezorgd. We hebben een thema-abonnement op Elisabeth. De wijkouderlingen en wijkassistenten kunnen deze rondbrengen en er liggen een aantal in de kerk om mee te nemen. En in de komende tijd staan er nog een aantal ideeën op het programma die nog verder worden uitgewerkt door mensen. We hebben besloten de kerk weer open te stellen op donderdagmiddag en zondag (zie info kerkenraad). Verder horen we graag waar pastorale aandacht nodig is. Laten we ook die mensen niet vergeten die al langere tijd in de verzorgingshuizen wonen buiten Woudsend en door corona misschien minder bezoek ontvangen. Mocht u een adres willen weten dan kunt u terecht bij de ouderlingen. U kunt altijd zelf aan de bel trekken wanneer u de predikant persoonlijk wilt spreken.

In de afgelopen periode waren meerdere gemeenteleden ziek door corona. Ineens was er een golf van besmettingen in ons dorp. We wensen iedereen die nog niet hersteld is van harte beterschap.

Er kwamen berichten van mensen die een onderzoek hebben ondergaan in het ziekenhuis. Het is altijd spannend wanneer je op een uitslag moet wachten. Hierop kwamen positieve berichten en berichten dat er verder onderzoek nodig is. We wensen iedereen sterkte die nog wacht op een oproep of operatie en horen graag waar pastorale aandacht is gewenst.

Geboorte

Verjaardagen

December

Allen van harte gefeliciteerd en een fijn dag gewenst.

Huwelijksjubileum

Mutaties

Binnen gekomen

Vertrokken

JEUGD

SinteKarmel

In de week voor Sinterklaas werd de Karmeljeugd verrast met een chocola-letter en gedicht. Het werd in dank ontvangen. We hebben dit gedaan om de jongeren een hart onder de riem te steken. Veel geplande activiteiten komen weer te vervallen of schuiven op. We pakken het weer op zodra het kan.

Berichtje van de kinderkerk

Gelukkig mogen we elkaar, op verantwoorde wijze, nog ontmoeten. Een bijdrage voor een kerkdienst doen we in de vorm van een filmpje. In de adventsperiode hopen we elke zondag bij elkaar te komen.



Heeft u de mooie sterren voor de ramen van de kerk al gezien? Deze sterren hebben de kinderen van de kinderkerk gemaakt. Samen tellen we af naar het Kerstfeest. “Tel je mee” is ook het thema van het adventsproject 2021. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk.

Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.

De volgende zondagen hopen we bij elkaar te komen in it Reidhintsje:
5 december 2^e Advent, 12 december 3^e Advent, 19 december 4^e Advent en
25 december 1^e Kerstdag

We beginnen om 10.00 uur en om 11.00 uur mag je weer opgehaald worden. Iedereen die in groep 1 t/m 8 zit is van harte welkom.

Groetjes van de leiding kinderkerk

OVERIGE

Pilot geloofscursus 'Vieren'

Door de Protestantse Kerk is onze gemeente geselecteerd om mee te doen aan een pilot voor een geloofscursus voor de leeftijdsgroep 20-40 jaar. In totaal doen 32 gemeenten in heel Nederland hieraan mee. Samen met de gemeente Gaastmeer is ook Woudsend uitgenodigd voor deze pilot. Een aantal mensen uit onze gemeente hebben zich inmiddels al opgegeven. De geloofscursus steekt in bij 'Vieren'. Er is een reeks van vier bijeenkomsten voor mensen tussen de 20 en 40 jaar die zich willen verdiepen in levensvragen. De cursus is modern opgezet en richt zich op de bekende feest- en gedenkdagen en de betekenis daarvan. De cursusdata en -tijden worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Het was de bedoeling in december te starten maar corona gooit roet in het eten. We schuiven het op naar het nieuwe jaar of starten online. Mochten er nog mensen zijn die ook mee willen doen en niet benaderd zijn, neem dan contact op met de predikant.

Actie Voedselbank

In samenwerking met de St. Michaëlkerk en de beide scholen houden we ook dit jaar weer een actie voor de Voedselbank. De actie zal duren tot de week voor Kerst. De actie is bedoeld voor degene die noodzaak zijn gebruik te maken van de Voedselbank door een tekort aan financiële middelen. Er is helaas nog steeds een grote aanvraag bij de Voedselbank.

Wilt u de Voedselbank steunen, lang houdbare producten zoals koffie, hagelslag, macaroni, pindakaas, blikgroente enz. zijn van harte welkom. Voor in de hal van de kerk staat een doos voor uw meege-



brachte producten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw producten in de doos te deponeren, dan mogen ze ook naar

U doet toch ook mee??

Liturgische bloemschikking

Elk jaar zijn er op bepaalde momenten verschillende liturgische bloemschikkingen. Marjolijn Jntema verzorgt dan de bloemen en in overleg met de predikant worden de schikkingen samengesteld. Afgelopen jaar is er al een begin gemaakt met uitzoeken van het materiaal. Hier en daar is aanvulling of vernieuwing nodig van materialen en stoffen. Wie wil helpen om op de naaimachine passende kleden te naaien? En wie heeft nog witte damasten tafellakens over die we ook kunnen gebruiken? U kunt zich melden bij de predikant.

Hulp gevraagd voor Syrische vluchtelingen in Heeg

Zoals u misschien weet, is er sinds enige tijd een locatie van het COA in Heeg gevestigd waar 150 Syrische vluchtelingen verblijven. Hieronder zijn 100, meest jonge kinderen. Er blijkt hier behoefte aan verschillende zaken te zijn. De Diaconie van Heeg vraagt daarom aandacht voor de volgende zaken:

Leren fietsen

Tijdens de kerstvakantie wil de huismeester de kinderen leren fietsen. Hiervoor heeft hij gevraagd om drie gebruikte kinderfietsen. Het is een proef en drie fietsen is eerst voldoende. Wie heeft er een kinderfiets staan?

Inrichten speelhoeken

Omdat het belangrijk is dat kinderen met elkaar kunnen spelen, wil de leiding graag één of meerdere speelhoeken inrichten. Er wordt gedacht aan bijvoorbeeld een kinderkeukentje met toebehoren, grote speelblokken, speeltentjes, grote bak duplo/lego etc. etc. Zijn er mensen die dergelijk speelgoed in huis hebben en dit kunnen missen? Om te voorkomen dat er op verschillende tijden allerlei speelgoed wordt aangeboden, zou het fijn zijn als u eerst even contact opneemt met Coby Joustra via mail/whatsapp of met een belletje. De ervaring heeft geleerd dat veel klein speelgoed aanbieden in de praktijk niet werkt, omdat het dan oneerlijk wordt verdeeld en sommige kinderen niets krijgen, terwijl anderen alles hebben meegenomen naar hun kamer. Dit kan vervelende situaties opleveren.

Gezamenlijke financiële diaconale actie

Na overleg met de leiding van het COA, willen we graag alle kinderen in de basisschoolleeftijd tijdens de decembermaand een cadeautje geven van ongeveer € 10,--. Van het COA krijgt de Diaconie van Heeg een globaal overzicht van de leeftijd van de kinderen, zodat er voor ieder kind een persoonlijk cadeautje kan worden gekocht. Coby Joustra zal namens de Diaconie van Heeg deze actie coördineren. Het zou erg mooi zijn als we als gezamenlijke Diaconieën van de werkgemeenschap IJlst deze actie financieel zouden willen ondersteunen. Uw bijdrage wordt op prijs gesteld op nummer: NL 60RABO0334752086, t.n.v. Protestantse Diaconie Heeg

Waarom is er nog meer behoefte?

De kinderen gaan alleen 's ochtends naar school en 's middags vervelen zij zich vaak. Het zou leuk zijn als er activiteiten voor deze kinderen worden georganiseerd. Dit kan ook ingevuld worden door een groep jongeren uit de gemeenten.

Ook wordt er gezocht naar taalvrijwilligers. Voor deze en andere ideeën kunt u contact opnemen met ds. Annelieke Warnar-van den Berg. Zij coördineert deze activiteiten, dswarnarvandenbergh@outlook.com / 06-40503430.

Alvast bedankt namens de Diaconie van Heeg.

Met vriendelijke groet,

Repair café

Hier proberen we allerhande defecte elektrische apparaten te repareren, voor zover dat mogelijk is. Het kost u verder niets, alleen de vernieuwde onderdelen moeten worden vergoed. Dus gooi het niet direct weg, maar laat ons er eerst naar kijken of het toch nog te repareren is.

U kunt uw defecte items weer komen brengen in it Reidhintsje en wel op: zaterdag 29 januari 2022 van 10.00-12.00 uur (telkens de laatste zaterdag van de maand)

Wel stellen we een kleine donatie voor het gerepareerde zeer op prijs. Dit totale bedrag zal eens per jaar worden bestemd voor een goed doel, nader door ons te bepalen.

Het repaircafé team
ken. U wordt dan teruggebeld).

(b.g.g. kunt u ook inspre-

Donatie repaircafé/straatverkoop

We zijn blij jullie allen te kunnen informeren over de binnengekomen vrijwillige donaties van repaircafé en de opgebrachte straatverkoop van Akke de Boer. Het tezamen opgebrachte bedrag, zijnde € 354,--, is geschonken aan de stichting Mensenkinderen, met de vermelding dit te gaan inzetten voor voedsel pakketten ouderen in bv. Moldavië, Armenië, daar waar de meeste behoefte is.

Allen hartelijk dank voor het realiseren van ons doel door de donaties en verkoop. Wat betreft repaircafé: Zo zie je maar weer, het mes snijdt aan twee kanten. U het nagekeken en of gerepareerde item terug en zij aldaar blij met de gift!

Wij wensen allen een gezegende Kerst toe, hopend op een gezond 2022 en bij reparaties jullie weer te mogen ontmoeten.

Het repaircafé team/Akke de Boer.



COLOFON

