

Rondom de Karmel



foto: Jannie Hoekstra

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOUDESEND E.O.

**35^e jaargang nr. 317
februari/maart**



INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten

Kerkdiensten	3
Bij de kerkdiensten	4

Uit de Kerkenraad

Om te beginnen.....	5
Samen gemeente zijn	5
Vertrek voorzitter	5
Afscheid pastor	6
Bericht beroepingscommissie	7
Bloemen uit de kerk	7
Diaconie	
- Wat doet de Diaconie	8
- Collectes	9
ZWO	11
Beamteam	12
Vrijwilligers nodig voor nog andere functies.....	12

Uit de gemeente

Pastoraat en medeleven	12
Verjaardagen	13
Huwelijksjubileum	14
Mutaties	14

Ontmoetingen door de week

Kofje yn 'e Karmel	14
--------------------------	----

Jeugd

Kinderkerk	15
Opstappers – Karmeljeugd	15
Oecumenische Jeugdraad	16

Overige

Bedankt	17
Vergeeten Watersnoodramp	18

Colofon	19
---------------	----

KERKDIENSTEN

Zondag 2 februari

10.00 uur

Collecten

Dhr. E. Halsema

Kerk in Actie - Noodhulp en Kerk

Zondag 9 februari

10.00 uur

Collecten

Dhr. K. Renkema

Plaatselijke Diaconie en Kerk

Zondag 16 februari

10.00 uur

Collecten

Ds. I. van der Pol

Kerk in Actie en Kerk

Zondag 23 februari

10.00 uur

Collecten

Dhr. K. Renkema

Kerk in Actie - Zending en Kerk

Zondag 2 maart

10.00 uur

Collecten

Maaltijd van de Heer

Ds. D. Kisjes-de Vries

Kerk in Actie – Werelddiaconaat en Kerk

Zondag 9 maart

10.00 uur

Collecten

Ds. J. Finnema

Kerk in Actie – Zending en Kerk

Woensdag 12 maart

19.30 uur

Collecten

Biddag

Hommerts/Jutrijp

wordt in de dienst bekend gemaakt

Zondag 16 maart

10.00 uur

Collecten

Ds. B. Fluit

Protestantse Kerk – Missionair werk
en Kerk

Zondag 23 maart

10.00 uur

Collecten

Mw. A. Adema

Kerk in Actie – Werelddiaconaat en Kerk

Zondag 30 maart

10.00 uur

Collecten

Ds. J. van der Veen

Kerk in Actie – Werelddiaconaat en Kerk

Zondag 6 april

10.00 uur

Collecten

Dhr. E. Halsema

Kerk in Actie – Zending en Kerk

Bij de diensten

Terugblik

Hoewel haast alweer anderhalve maand geleden, toch nog even een korte terugblik.

De kerstdagen werden ingeluid met de traditionele kerstavonddienst. Een mooie en sobere dienst dit jaar. Het thema draaide om de tekst: 'En zij wikkelde Hem in doeken'. De predikant legde uit, hoe die doeken het kind moesten beschermen tegen de kou. Maar ook wij hebben 'doeken' nodig, tegen de 'kou' van deze wereld. De machteloosheid die we voelen om iets tegen alle ellende en geweld die we dagelijks via de media horen, te kunnen doen. Maar in het klein kunnen ook wij die doeken van Maria voor elkaar gebruiken in de betekenis van zorg, aandacht en liefde te geven aan elkaar. Zo kreeg die korte tekst, een wereld van betekenis om de kerstdagen mee in te gaan.

In de kerstviering de volgende dag werd het verhaal uit de kinderbijbel aan de kinderen verteld die daarna hun eigen activiteiten in it Reidhintsje hadden. De overdenking was gebaseerd op het eerste hoofdstuk uit Johannes waarmee de evangelist zijn versie geeft van Gods licht dat in de wereld is gekomen. Het licht dat in de duisternis schijnt en de duisternis heeft het niet kunnen doven. Met de geboorte van Jezus, brengt God Licht in onze duisternis. Dat licht mag ook nu nog schijnen, in onze wereld van vandaag. En dát licht mogen wij zelf uitdragen en vieren. Want de nieuwe schepping wordt zichtbaar in mensen die leven in het licht en zélf lichtdragers willen zijn in woord en daad, aldus de voorgangster, Elly Stellingwerf.

Oudejaarsavonddienst

Dit was een oecumenische dienst waarin voorgingen Carla Schraa en Elly Stellingwerf. Deze avond stond in het teken van de traditionele Psalm 90, waarin onder andere staat te lezen: 'Leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult'.

Het was tevens de laatste dienst waarin Elly Stellingwerf voorging als onze kerkelijk werker. Vanaf deze plaats willen we haar heel hartelijk danken voor alles wat ze in dit afgelopen jaar heeft gedaan. Het was klasse en we zullen haar zeker missen! Omdat Elly niet een officieel afscheid wilde, is zij in de kerkenraadsvergadering van januari op persoonlijke wijze bedankt! (Zie ook het stukje Afscheid als pastor).

UIT DE KERKENRAAD

Om te beginnen

Als dit eerste kerkblad van dit nieuwe jaar op de mat valt, is het al weer februari. Toch willen we iedereen nog 'Folle lok en Seine' toewensen voor 2025. Dat dit een jaar mag worden waarin de Vrede die we elkaar met Kerst zo graag toewensen, ook werkelijkheid mag worden voor heel deze wereld! En dat we als gemeente, weer een nieuwe voorganger kunnen beroepen. In dit nummer leest u er meer over.

Samen gemeente zijn

Een organisatie zoals een kerkelijke gemeente, kan alleen goed functioneren als er mensen zijn die zich daarvoor vrijwillig willen inzetten. Daarmee staat of valt alles. Dat is ook het geval in onze gemeente. Op de gemeenteavond in november, werd afgesproken om een overzicht te geven van allerlei vacatures waarvoor vrijwilligers gevraagd worden. Op verschillende plekken in dit kerkblad wordt dan ook een oproep gedaan voor een bepaalde taak of functie. En de ene taak of functie zal meer tijd vragen dan de andere. Toch hoopt de kerkenraad van harte dat hier positieve reacties op komen. Want alleen zo, kunnen we met elkaar een levendige en betrokken gemeente vormen.



Als u/jij geïnteresseerd bent in een functie, laat dit dan weten aan Rita Bouwma () of Yme Braaksma ().

Vertrek voorzitter



Met het vertrek van Stans Visser is de vacature van voorzitter van de kerkenraad nog steeds niet ingevuld. Dat zou anders moeten. Daarom hieronder een taakomschrijving van wat deze functie inhoudt. De vraag is: Wie wil deze functie op zich nemen?

Omschrijving van de taken:

De taak in de gemeente bestaat uit:

- Samen met predikant, scriba en voorzitters van de verschillende colleges, commissies en werkgroepen zorg dragen voor een goed verloop van de organisatie binnen de gemeente;
- Voorzitten van de gemeenteavond(en).

De taak ter voorbereiding van de kerkenraadsvergadering bestaat uit:

- Samen met predikant en scriba vaststellen van de agenda voor de kerkenraadsvergadering die in de moderamenvergadering wordt vastgesteld.
- Kennisnemen van de ingekomen stukken;
- Lezen van stukken die op de kerkenraadsvergadering aan de orde komen.

De taak tijdens de kerkenraadsvergadering bestaat uit:

- De vergadering openen met welkom en het aansteken van de kaars;
- Daarna het woord geven aan diegene die de opening verzorgt met tekst, gebed of gedicht;
- Zorgen voor het ordelijk verloop van de vergadering met aandacht voor inhoudelijke zaken;
- Bij het sluiten van de vergadering het woord geven aan diegene die de afsluiting verzorgt.

De taak buiten de gemeente bestaat uit:

- Contact met Vereniging voor Dorpsbelangen en Woudsend Promotie;
- Contact met voorzitters werkgemeenschap IJlst;
- Contact met Classis en/of landelijke PKN wanneer nodig.

Afscheid als pastor

Zoals de meesten van u wellicht weten ben ik vanaf 1 januari van dit jaar niet meer werkzaam als pastor in de gemeente van Woudsend. Omdat ik het niet nodig vond tijdens een kerkdienst officieel afscheid te nemen, schrijf ik dit stukje in het kerkblad.

Toen mij in oktober 2022 door Stans Visser namens de kerkenraad gevraagd werd om in 2023 als ouderenvastor te gaan werken in de gemeente, was het eigenlijk de bedoeling dat ik dit een jaar zou doen. Maar omdat na het vertrek van ds. Renske Bosman-Romkema in januari 2024 een hiaat dreigde te ontstaan in het pastoraat, nam ik het besluit mijn werkzaamheden in de gemeente nog met een jaar te verlengen. Hoewel er ook nu nog geen nieuwe predikant/pastor is beroepen, vind ik het toch tijd om een stapje terug te doen.

Ik ben dankbaar voor de mooie en goede gesprekken die ik de afgelopen twee jaar met veel gemeenteleden heb mogen voeren. Niet alleen tijdens de afgelegde bezoeken en de gesprekskring die ik mocht leiden, maar ook bij ziekte en rouw, waarbij ik als pastor soms heel dicht bij gemeenteleden mocht komen. Ik heb daarbij weer ervaren dat het werk van een voorganger in een gemeente niet altijd simpel is, maar wel zinvol en verrijkend. Verrijkend, niet alleen omdat je zelf als pastor in moeilijke omstandigheden iets voor een ander mag betekenen, maar vooral omdat die ander ook jouw eigen leven en geloof verrijkt!

Nu ik me weer als 'gewoon' lid in de gemeente zal voegen, hoop ik de band die ik met velen van u heb mogen opbouwen, voort te kunnen zetten.

Met hartelijke groet,

Elly Stellingwerf-Vinke.

Bericht van de beroepingscommissie

Graag starten we het nieuwe jaar met een bericht over het beroepingswerk. Tijdens de gemeenteavond in november hebben we gedeeld dat de reacties en advieslijst helaas nog niet heeft geleid tot een te beroepen predikant. In de gemeenteavond hebben we opties gedeeld die kunnen helpen in het aantrekken van een geschikte kandidaat. Verbreden van de vacature door mogelijkheid te bieden aan kerkelijk werkers of samenwerking te zoeken met vacante buurgemeenten om een volledige fte aan te kunnen bieden zijn besproken. In alle gevallen zullen we geduld moeten oefenen. Op het moment dat we een aangepaste vacature wilden publiceren is er interesse getoond in onze vacature. Dit heeft geleid tot een prettig kennismakingsgesprek en een bezoek aan onze kerk tijdens de kerstviering. De aankomende tijd gaan we verder met elkaar in gesprek. Wat ons betreft een hoopvol begin van het nieuwe jaar! We vragen Gods zegen en steun in deze verdere verkenning.

Groet namens de beroepingscommissie, Wieger Postma, voorzitter.

Bloemen uit de kerk

In onze gemeente leven we graag met mensen mee, zowel in goede als in minder goede tijden. En dat geldt voor alle mensen in Woudsend, dus niet alleen voor eigen gemeenteleden. Maar dat moet dan natuurlijk wel bekend zijn. Mocht u situaties weten waarvan u denkt dat daar een bloemetje op z'n plaats is, meldt dit dan aan wijkouderling Geeske Terpstra (), Martha Eppinga () of Afke de Jong ().

Deze laatste twee dames zorgen voor een adres waar de bloemen heen gebracht moeten worden.

In de loop van de jaren is de lijst van mensen die bloemen bezorgen door allerlei redenen korter geworden. Het zou fijn zijn als er weer nieuwe mensen zijn die zich hiervoor willen inzetten. Dat betekent dat één of twee maal per jaar een bos bloemen-uit-de-kerk bij iemand brengt (hiervoor is een rooster). Dit kan direct na de kerkdienst maar uiteraard ook op afspraak.

Vanuit de Diaconie

Wat doet de Diaconie

De Diaconie is een college, dat zich kort gezegd bezighoudt met het maatschappelijk werk van de kerk. De taken van de Diaconie zijn met name hulp aan mensen, die het wat minder hebben binnen en buiten onze gemeente. Ook het ouderenwerk heeft onze aandacht. Daarnaast betekent dit dienstbaar zijn in de erediensten (één keer in de vier weken) en een functie in de Avondmaalsvieringen. Verder is een belangrijke taak het bepalen van de collectedoelen en het inzamelen van het collectegeld in de kerkdiensten en het beheren van de financiën om dit alles te kunnen bekostigen en over te maken naar de daarvoor bestemde doelen.



De Diaconie in Woudsend bestaat momenteel uit drie diakenen. Het zou fijn zijn als de vierde vacante plek opgevuld gaat worden. Daarom hieronder een korte omschrijving van wat dit ambt van diaken inhoudt.

Vacature

Naast het bijwonen van de kerkenraads/diaconievergaderingen is de Diaconie verantwoordelijk

voor:

- De organisatie van vijf keer per winterseizoen etentjes voor ouderen en alleenstaanden uit het dorp (hiervoor is een speciale kookgroep);
- Eén keer per jaar een ouderenmiddag;
- Rondbrengen van een kerstattentie voor oudere gemeenteleden,
- Verzorgen van fruittasjes de zondag na de Dankstond voor zieken en anderen, die wat steun kunnen gebruiken;
- Rondbrengen van kerstpakketten voor dorpsgenoten die het op welke wijze dan ook, wat moeilijk hebben.

Al deze taken en activiteiten worden door alle diakenen gedragen, zodat de werk- en tijdsdruk vrij beperkt blijft. Al met al is diaken-zijn een praktische, mooie en dankbare taak binnen de kerk.

Voor wat meer informatie: Alina de Groot wil je graag hierover vertellen. Of zie de website pg.woudsend.nl / over ons. Lijkt je dit een mooie functie, laat het dan weten aan Alina de Groot, tel .

Diaconiecollectes voor de komende periode

2 februari - Kerk in Actie - Noodhulp (Midden-Oosten, Israël en Gaza)

De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Via een internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en Israëlische en Palestijnse organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen families. In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het herstel van huizen en werkgelegenheid.

9 februari - Plaatselijke en algemene Diaconie

De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale werk. Denk hierbij aan het ouderenwerk, de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaconale projecten in de buurt, waaraan we, dank zij uw gift, een bijdrage aan kunnen leveren.

16 februari - Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat

In Nederland raken jaarlijks ruim 33.000 mensen gedetineerd, ze zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

23 februari - Kerk in Actie - Zending (Egypte)

Seksueel en gender-gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

2 maart - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Ethiopië)

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De

Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Aanpassen aan klimaatverandering. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. Samen met een hulporganisatie leert de Ethiopische kerk jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, leren een restaurant of winkel opzetten, gaan meubels maken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons repareren. Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd mee.

9 maart - Kerk in Actie - Zending (China)

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Zij zijn kwetsbaar voor misbruik en misstanden. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale begeleiding en juridische hulp. Aziatische migranten die in Hongkong werken worden soms opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale en geestelijke begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen Engels of computervaardigheden volgen, en krijgen ze hulp om hun positie te versterken.

16 maart - Protestantse Kerk - Missionair werk (Nederland)

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten. Kliederkerk brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven.

23 maart - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Moldavië)

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

30 maart - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Colombia)

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek, waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit.

Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken.

Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding volgen. Op het dakterras kweken ze eigen groenten. Ook ouders worden begeleid. De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en krijgen de kracht om een beter bestaan op te bouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis.

6 april - Kerk in Actie - Zending (Golfstaten)

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethodede waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed en kracht.

Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijke verzocht om uw collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie (NL58RABO0373742436) onder vermelding van het doel en/of de datum van de dienst. De Diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats terecht komt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook direct doneren op de website van Kerk in Actie : www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes

Vanuit de ZWO Woudsend

Geachte gemeenteleden,

Er komt een verandering in de ZWO. Met ingang van januari 2025 zal de ZWO worden ondergebracht bij de Diaconie. Dit houdt in dat de bankrekening van de ZWO eind 2024 wordt opgeheven.

Het is altijd mooi dat er giften worden gedaan en graag willen we u erop wijzen dat het werk van de ZWO gewoon doorgaat. Dan noemen we o.a. de zendingcollectes en het doneren naar projecten in binnen- en buitenland. Uw vrijwillige gift kunt u in het vervolg overmaken naar bankrekening NL58 RABO 0373742436 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Woudsend.

Bij automatische overschrijvingen zal u dus het rekeningnummer moeten wijzigen.

Bij voorbaat dank, namens de ZWO,
J. Roodhof, M. Eppinga, A. de Vries en de Diaconie.

Het Beamteam vraagt om versterking

In de kerkdiensten wordt al heel wat jaren gebruik gemaakt van een beamer waarop de volledige orde van dienst staat afgedrukt. Daarvoor zijn er mensen nodig om dit mogelijk te maken. Om dit te kunnen continueren, vragen wij om versterking van het Beamteam.

We denken dan aan iemand die op de hoogte is van automatisering en inzicht heeft in de werking ervan. Of zich hierin graag wil laten ondersteunen. Rob Bosman en Yme Braaksma weten hier alles van en willen je graag over deze functie en het hoe en wat informeren.



Vrijwilligers nodig voor nog andere functies

- Hulpkoster: hulpkoster op zondag : twee uur per zondag, vijf à zes keer per jaar;
- Koffieschenken: koffieschenken na de dienst : één uur;
- Koffieschenken na een begrafenis: één uur;
- Schoonmaken Karmel: schoonmaken van de kerk: één à twee uur, één keer in de vier maanden met z'n tweeën;
- Gastvrouw/ gastheer: Voor de middagen tijdens Open kerk/Tsjerkepaad ben je gastvrouw/gastheer van ca. 13.30 uur tot ca. 17.00 uur. Het gezelligst is om twee personen in te roosteren. We hebben een aantal vaste combinaties maar er wordt ook gewisseld in samenstelling. Er zijn ook mensen die het prima vinden om er alleen te staan. Het gaat om ongeveer twee middagen per jaar, als er voldoende vrijwilligers zijn.

UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

Er zijn meer mensen in de gemeente die gezondheidsklachten hebben of op andere wijze het even kalmer aan moeten doen. Zij willen echter liever niet vermeld worden. Maar ook hen wensen wij natuurlijk van harte sterkte en beterschap. Zij die chronische klachten hebben, wensen we moed en geduld om hiermee om te gaan. Dat geldt ook voor allen die kort of al langer geleden met een ingrijpend verlies te maken hebben gehad. Vooral aan het begin van een nieuw jaar, kan het zo kaal en eenzaam voelen om de draad van het leven weer op te pakken.

Mocht u behoefte hebben aan een bezoekje dan kunt u contact opnemen met Geeske Terpstra-Betten (). Er is in deze vacante periode een speciaal team voor bezoekwerk opgezet, dus schroom niet om dit aan te geven. Voor crisispastoraat kunt u contact opnemen met ds. Jelle Vonk van Jutrijp-Hommerts () en ook met Geeske Terpstra.

Verjaardagen

Huwelijksjubileum



Mutatie

Interne verhuizing

ONTMOETINGEN DOOR DE WEEK

Kofje yn 'e Karmel

Ds. Idske v.d. Pol wil deze Bijbelgespreksgroep voorlopig gaan leiden. Daar zijn we heel blij mee! Op het moment dat de kopij ingeleverd moest worden waren de data voor de rest van dit seizoen nog niet bekend. De eerste bijeenkomst is als dit kerkblad uit komt, geweest, dus zal dat nu wel bekend zijn. Voor informatie kunt u bellen met ds. Idske vd Pol: 06 512 95 834. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom in It Reidhintsje. De ochtenden beginnen om 10.00 uur en de koffie staat klaar!

Kinderkerk

Zoals u gemerkt hebt, is er de laatste tijd geen kinderkerk. Dit komt met name omdat er te weinig leiding is om dit te organiseren. Het zou daarom heel fijn zijn als er mensen zijn die het leuk en belangrijk vinden om deze taak op zich te nemen. Dat betekent dat in de Adventsperiode, Kerst, Veertigdagentijd, Palmpasen en Pasen voor kinderen in de basisschoolleeftijd speciale projecten zijn om hiermee aan de slag te gaan. Hiervoor zijn begeleidende methoden aanwezig waarin ook allerlei creatieve ideeën staan. Lijkt het je leuk om hierin een steentje bij te dragen, meld je dan bij Lucie Visserman, tel.



Er zal in ieder geval, net zoals dat in de kerstdienst het geval was, met Pasen wel speciaal aandacht zijn voor deze leeftijd.

Opstappers en Karmeljeugd

De opstappers zijn al een paar keer bij elkaar geweest. De laatste keer was dat met Kerst, in de vorm van een gezellige lunch en een quiz. Op 30 maart zal er weer een dergelijke bijeenkomst zijn. Schrijf dit alvast maar in je agenda, Opstappers!

De bijeenkomsten van de Opstappers (12-13 jarigen) zijn vier keer per jaar en de bijeenkomsten voor de Karmeljeugd (vanaf 14 jaar) twee keer per jaar.

De jongeren van de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o leven in de 21^e eeuw en dat is leuk en lastig. Lastig omdat ze moeten kiezen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat leeftijdsgenoten bij een kerk aangesloten zijn. Jongeren zijn op zoek naar plekken en manieren om "God" te ervaren en te ontmoeten. Het beleid dat gevoerd wordt zal erop gericht moeten zijn dat het door- en voor jongeren is. Daarbij kunnen de volwassenen hen coachen. Betrokken zijn bij jongeren betekent jongeren serieus nemen en ze (mede)-verantwoordelijkheid geven.

Ook voor deze groepen zouden we graag weer iemand willen hebben die dit op zich wil nemen. Lijkt je dit leuk, laat het weten aan Gea van der Wal, tel.

Natuurlijk kost dit tijd, maar het kan ook veel voldoening geven om met bovengenoemde groepen bezig te zijn. Het met elkaar zoeken naar zingeving, kan jezelf ook verrijken.

Nieuws vanuit de Oecumenische Jeugdraad



Het nieuwe jaar is weer begonnen en we kijken met z'n allen terug op een geslaagd jaar waarin er diverse activiteiten zijn georganiseerd voor de jeugd vanaf groep 5 t/m16 jaar. Deze activiteiten worden georganiseerd door de Jeugdpôle (groep 5 t/m 8) en het Jeugdhonk (vanaf de 1^e klas middelbare school).

De Jeugdraad huurt de ruimte van het MFC. Door te zorgen voor financiële ondersteuning d.m.v. jaarlijkse bijdrage van uit de Protestantse en Katholieke kerk van Woudsend, subsidie van de gemeente, kerstbomen verkoop, opbrengst collecte Jantje Beton en de club van 50, is het mogelijk dat zowel de Jeugdpôle en het Jeugdhonk de ruimte kosteloos kunnen gebruiken voor het organiseren van leuke activiteiten en thema avonden.

Naast het huren van de ruimte wordt er ook geïnvesteerd in de aanschaf van nieuw apparatuur en spelletjes. Zo hebben we afgelopen jaar een prachtige Airhockey tafel aan kunnen schaffen.

De kerstbomen actie van afgelopen december heeft maar liefst ruim € 300,-- opgeleverd. Hierbij willen we in het bijzonder Van der Meulen Woudsend B.V. bedanken, voor het gebruiken van het truckje om de bomen vanuit Exloo op te halen!

De Jeugdpôle organiseert met een team vrijwilligers één keer in de maand een avond waarbij kinderen welkom zijn om rond een thema aan het werk te gaan/ knutselen/ spelen etc. Activiteiten die na de zomervakantie al zijn gegeven waren een bioscoop- avond, crea-timmeravond en een kerststukje maken. De opkomst is elke keer groot en daarom wordt er soms een keuze gemaakt de groepen te splitsen op een avond. Zo is het voor de kinderen en de vrijwilligers leuk en behapbaar.

Het Jeugdthonk is twee avonden in de maand open op vrijdag voor de jeugd van Woudsend e.o. Een (eigen) plek waar ze naar toe kunnen gaan met hun vrienden, waar ze muziek kunnen luisteren, kunnen gamen, spelletjes kunnen spelen en gezellig kunnen kletsen. In oktober hadden we het Jeugdthonk aangekleed in Halloween sferen en eind december hadden we een gezellige kerst muziek bingo. Niet elk nummer was bekend, maar de bekende hits werd met volle borst meegezongen. Een geslaagde avond vindt team Jeugdthonk. Een team vrijwilligers zorgt er voor dat het Jeugdthonk schoon wordt gehouden, de jeugd voor een klein bedrag drinken en wat lekkers kan kopen, dat er (oudere) jeugd achter de bar staat en dat er op deze avond twee ouders het jeugdthonk openen en sluiten en de hele avond op de achtergrond aanwezig zijn.

Om deze activiteiten voor de jeugd te kunnen blijven organiseren zijn we naast financiële ondersteuning ook erg afhankelijk van vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen. Dus vind je het belangrijk dat er activiteiten voor de jeugd georganiseerd worden en wil je graag je steentje bijdragen! Meld je dan aan als vrijwilliger. Dit kan voor zowel de Jeugdraad als voor het Jeugdthonk en de Jeugdpôle. Een combinatie is ook heel goed mogelijk.

Wil je als vrijwilliger ons team komen versterken, leuk!
Neem dan contact op met:

Jeugdraad en of Jeugdthonk, Martzen Oerlemans tel.nr.
Jeugdpôle, Nadja Denninghoff Stelling tel.nr.

Groeten de Oecumenische Jeugdraad

OVERIGE

Bedankt!

In de decembermaand vielen er vele kaarten bij ons op de mat. Voor mijn verjaardag en rond de kerstdagen met goede wensen voor het nieuwe jaar. Tussen die vreugdevolle post, waren veel condoleancekaarten. We willen iedereen van harte bedanken voor alle meeleven rond het overlijden van mijn jongste broer Nico, die aan ALS is overleden op 15 december. Hij werd 62 jaar. Zijn afscheid was op 21 december in Workum. Het meeleven vanuit de gemeente en dorp heeft ons goed gedaan.

Rob en Renske Bosman-Romkema

Vergeeten Watersnoodramp 2 februari

Iedere Nederlander kent de verhalen van de watersnoodramp van 1953. Maar dat in 1825 een vergelijkbare ramp plaatsvond, dat weet bijna niemand. In 2025, tweehonderd jaar later, halen we de ramp in Fryslân uit de vergetelheid.



Van Zeeland tot Groningen lopen delen land onder water. Maar verreweg het zwaarst krijgen Fryslân en Overijssel het te verduren. Bijna tweederde van Fryslân – dat centraal staat in dit project – overstroomt en de schade is groot. Het is de eerste goed gedocumenteerde ramp in Nederland. Toch lijken we de watersnood van 1825, tweehonderd jaar later, collectief te zijn vergeten.

Meer dan 80 klokkenstoelen en kerken luiden om 20.00 uur dan hun klokken. Zo ook de klokkenstoel op Yndyk, de Karmelkerk en Sint-Michaëlkerk.



COLOFON



Gods Liefdesbrief voor jou!

Lieve schat.

*Ik ken jou helemaal. Ik weet wanneer je
naar bed gaat en wanneer je wakker wordt.*

Ik heb zelfs alle haren op je hoofd geteld.

Ik kende je al voordat je werd geboren.

Zelfs voordat ik je maakte,

had ik jou al bedacht.

Je bent prachtig!

Ik wil je heel veel liefde geven,

Ik houd heel veel van je en denk altijd aan jou.

Als je Mij zoekt, zul je Mij ook vinden.

Wanneer je verdrietig bent, wil Ik je troosten.

Als je het moeilijk hebt, zal Ik je helpen.

Ik wil altijd bij jou zijn.

Ik houd net zoveel van jou als van mijn Zoon de Here Jezus.

Hij is voor jou gestorven aan het kruis.

Als je in Hem gelooft, ben Ik altijd dicht bij jou.

Ik ben jouw Vader.

Wil jij mijn kind zijn?

Je Vader,

De Here God