

Rondom de Karmel



PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOUDESEND E.O.



30e jaargang nr. 288
december 2020 / januari 2021



INHOUDSOPGAVE

Gedicht	3
Kerkdiensten	
Kerkdiensten	4
Bij de kerkdiensten	5
Uit de Kerkenraad	
Van de voorzitter	10
Bloemen	11
Nieuwjaarswensen.....	11
Omzien naar elkaar.....	11
Diaconie.....	14
Oudjaarsavonddienst	16
Uit de tarissing	
Even stil staan bij.....	16
Uit de gemeente	
Pastoraat en medeleven	18
In memoriam	19
Verjaardagen	20
Bezinning en ontmoeting	
Lezing engelen in de Bijbel	21
Jeugd	
Eerste Advent	21
Overige	
Nieuws uit Taizé	22
Oproep liturgisch bloemschikking	22
Ontmoetingsavonden	22
Engelenproject.....	23
Repaircafé.....	25
Woordraadsel.....	26
Colofon	27
Gedicht	28

De engel

Mensen weten het niet als zij ademen
dat ik treed
op de thermiek van hun woorden,
klimmen kan op hun zin,
dat ik mijn bindingen slaak
aan de aarde en dans
als zij zuchten.

Soms voelt een aandachtige mij
voorbijgaan, een luchtstroom verraadt mij.

Soms is er iemand die bidt.
Wij doorkruisen samen de ruimte.

Maar meestal weten de mensen het niet
dat ik neerstort in lichtval,
vloeibaar als water word
en zij mij kunnen betreden.

Maria de Groot



KERKDIENTEN

Kerkdiensten

Zondag 13 december

10.00 uur

Collecten

3^e Advent

Ds. A. Buijs, Sneek

Diaconie en Kerk



Zondag 20 december

10.00 uur

Collecten

4^e Advent

Ds. R. Bosman-Romkema

Kinderen in de knel en Kerk

Donderdag 24 december

22.00 uur

Collecten

Kerstdienst (aanmelden nodig)

Ds. R. Bosman-Romkema

Kinderen in de knel en Kerk

Vrijdag 25 december

10.00 uur

Collecten

Eerste Kerstdag (aanmelden nodig)

Ds. R. Bosman-Romkema

Kinderen in de knel en Kerk

Zondag 27 december

10.00 uur

Collecten

m.m.v. zangdienstcommissie

Ds. R. Bosman-Romkema

Diaconie en Kerk

Dinsdag 31 december

19.30 uur

Collecte

Oecumenische Oudejaarsviering

Ds. I. van der Pol, Raad van Kerken

wordt nader bepaald RvK

Zondag 3 januari

10.00 uur

Collecten

Ds. R. Bosman-Romkema

Diaconie Noodhulp Ethiopië Kerk in Actie en Kerk

Zondag 10 januari

10.00 uur

Collecten

Ds. R. Bosman-Romkema

PKN Missionair Werk en Kerk

Zondag 17 januari

10.00 uur

Collecten

Ds. W. Warnar, Heeg

PKN Ondersteuning gemeenten en Kerk

Zondag 24 januari

10.00 uur
Collecten

Gebedsweek voor de eenheid van de kerken

dhr. G. van der Veen
wordt nader bepaald door RvK

Voor alle publicaties geldt dat alles onder voorbehoud is. Het is op dit moment mogelijk om met 30 gemeenteleden aanwezig te zijn in de diensten (exclusief medewerkers). Tot nu toe is dat gelukt en zijn we blij met de reacties op de diensten. Alle diensten zijn online te volgen (kerkdienstgemist.nl}. Mocht u niet de mogelijkheid hebben online te kijken, dan kunt u iemand in uw omgeving vragen of u mee kunt kijken of u neemt contact op met de voorzitter als u op de laptop van de kerk een dienst terug wilt kijken.

Bij de kerkdiensten

Terugblik kerkdiensten

De kerkdiensten van de afgelopen tijd waren heel verschillend van karakter. Zo vierden we in een mooie volle kerk op zondag 1 november in een feestelijke dienst het 40-jarige jubileum van onze organist Klaas Booy. Jacob v.d.

Meer speelde op het orgel en zijn dochter Alieke op de trompet! Muziek stond dan ook centraal in deze dienst, zowel in teksten, beelden op de beamer en in liederen. Onder andere werd een bewerking gespeeld van Psalm 84. Dit was de eerste Psalm die Klaas Booy leerde spelen bij zijn leraar organist Zwart. Klaas kreeg het jubileumspeldje opgespeld door zijn dochter Elly. De voorzitter van het College van Rentmeesters,

Hayo de Vries, hield een mooie toespraak en reikte hem vervolgens de bijbehorende oorkonde uit.

Woensdag 4 november vierden we samen met Jutrijp-Hommerts Dankdag voor Gewas en Arbeid. In deze gevarieerde dienst stond het verhaal van de werkers in de wijngaard centraal. Verder vertelden gemeenteleden in videofilmmpjes over de dingen waarvoor ze dankbaar waren. De collecte in deze dienst was voor Ghanese boerinnen, die een fabriekje hebben opgestart waar kariténoten gebrand worden. Hierdoor hebben deze vrouwen een eigen inkomen waardoor zij bijv. hun kinderen naar school kunnen sturen. De

collecte bracht € 53,75 op. In het kader van de nieuwe oogst werden er op zo'n 44 adressen fruittasjes gebracht. Heel mooi dat er zo is meegedacht om adressen op te geven en er ook voldoende mensen waren om deze rond te brengen.

De dienst op zondag 8 november was in samenwerking met de ZWO-commissie. In de preek stond "De gelijkenis van de talenten" centraal. Dit verhaal gaat over de Eindtijd. Toch gaat het hier niet zozeer om de veroordeling en de angst die dit met zich mee kan brengen. Maar is de kern het vertrouwen op de komst van het koninkrijk van God. God zal ons niet laten vallen! Laat ons daarom onze talenten gebruiken om ons voor dat Godsrijk in te zetten.

Zondag 22 november was de Eeuwigheidszondag. Op zaterdagmiddag voorafgaande aan de dienst kon iedereen die dat wilde een lichtje aansteken om zo op symbolische manier een geliefde te gedenken. Deze kaarsen werden op zondag opnieuw aangestoken als teken van verbondenheid met de gemeente thuis. In de kerk waren de families die het afgelopen jaar afscheid van iemand hebben genomen. De gemeente volgde thuis de dienst, voor zover mogelijk, via kerkdienstgemist.nl. Eeuwigheidszondag was zo anders dan andere jaren, maar toch was er een mooie indrukwekkende dienst waarin op waardige wijze de overleden geliefden herdacht werden. Nog éénmaal klonk hun naam in het midden van de gemeente en werden op verzoek de namen van twee niet gemeentelieden genoemd. Een dienst waarin woorden van troost mochten klinken, dat de dood is overwonnen omdat we mét Christus zijn opgestaan.



Tot slot klonk het prachtige lied van Sytze de Vries:

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Hier volgen de namen die uiteindelijk zijn genoemd op zondag 22 november

Vooruitblik Kerkdiensten

Advent en Kerst: Dicht bij het Licht!



“Dicht bij het Licht!” Dat is dit jaar het thema voor de zondagen van Advent en Kerst. Wat betekent het, dat Jezus zichzelf het Licht voor de wereld noemt (Johannes 8:12). En waar in de Bijbel gaat het nog meer over licht? Iedere zondag horen we een verhaal van licht. Alle verhalen verwijzen uiteindelijk naar het verhaal dat we op kerstmorgen lezen uit het evangelie van Johannes. Op deze

eerste kerstdag staat Johannes 1:1-18 centraal: “Gods Zoon is het licht voor de mensen, Hij komt naar de wereld toe”.

De eerste adventszondag 29 november, zijn we gestart met de kinderen van de kinderkerk in de kerk. Wat een feest om ze weer eens in ons midden te hebben. De komende zondagen vieren de kinderen elke zondag in eigen ruimte, en zijn met Kerst weer in de kerk. Het aansteken van de kaarsen en het gedicht erbij, het kaarsenlied en het filmpje laten we in it Reidhintsje en de kerk zien. Alle kinderen hebben een adventskalender voor thuis en in de Karmel en it Reidhintsje hangt een grote adventskalender voor het raam. De tekeningen die daar hangen zijn door de leerlingen van de Meester van der Brugschool gemaakt. Elke dag wordt er een engel zichtbaar en zien we de ster in de binnenruimte. Zo leven we toe naar het licht van Kerst en de geboorte van onze Heer Jezus Christus

Zowel bij Advent als Kerst is er weer een goede samenwerking met school. Helaas geen kinderkerstfeest in de kerk dit keer. Maar er is gezongen, geknutseld en overal zijn die kunstschaten te zien. Thema: "Engelen".

Kerstvieringen

Op dit moment zijn de voorbereidingen nog niet afgerond en kunnen we nog niet concreet zeggen hoe de kerstvieringen eruit zullen zien. Er is op de aangegeven tijden een dienst op kerstavond en kerstmorgen. Laat u verrassen! Op kerstavond 24 december wordt iedereen opgeroepen om een lichtje buiten te zetten of de kaart die alle dorpsgenoten in december zullen ontvangen voor het raam te hangen. Zie ook Driuwpoëlle, de websites en Facebookpagina van de Karmel. Waar normaal gesproken de kerk vol zit met de kerstnachtsdienst is dat dit jaar anders. Er mogen 30 mensen in de kerk zijn die de dienst meemaken. Wilt u heel graag in de kerk de dienst meemaken dan is het nodig om u aan te melden via de website van pgwoudsend.nl. Dat geldt ook voor de kerstochtenddienst op 25 december. In deze dienst geven kinderen hun medewerking. Beide diensten zijn uiteraard te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Zangdienst 27 december

Op de invulling van de zangdienst van 25 oktober door de zangdienstcommissie werd positief gereageerd. We willen dit nog een keer herhalen op zondag 27 december. Samen met de zangdienstcommissie zal ik deze dienst voorbereiden. We willen u vragen een lied aan te vragen voor een gemeentelid of iemand anders en deze verzoeken laten we in de dienst zien en horen. Het beamteam zal ons hierin ondersteunen. Een soort verzoekplatenprogramma dus. Graag de verzoeken voor 20 december aanvragen via het volgende emailadres: sjongekarmelwoudsend@gmail.com. We hopen dat iedereen weer mee doet en bekendheid geeft aan dit initiatief! Er kunnen 30 gemeenteleden aanwezig zijn in de kerk, maar kijken en luisteren via kerkdienstgemist.nl kan natuurlijk ook.

Vieringen rond de jaarwisseling

De oudejaarsavonddienst waarin ds. I. van der Pol voor zal gaan, staat onder leiding van de Raad van Kerken en is een oecumenische viering.

En op 3 januari zou normaal gesproken de uitnodiging naar doopouders van het afgelopen jaar zijn uitgegaan. Door corona hebben ouders die het feest van de geboorte mee mochten maken de doop uitgesteld. Dat is jammer maar respecteren we uiteraard. We hopen dat we in het nieuwe jaar weer

dopelingen in ons midden mogen ontvangen. Er zijn in 2020 geen kinderen gedoopt en er zullen dan ook geen doopstenen worden uitgereikt.

UIT DE KERKENRAAD

Vanuit de kerkenraad

Dit is alweer de laatste Rondom de Karmel van 2020. Het is een bijzonder jaar geweest. Het is bewonderenswaardig hoe ieder de afgelopen periode de energie en de moed erin heeft gehouden. Dit heeft ook geleid tot mooie oplossingen en initiatieven. Heel veel gemeenteleden hebben zich ingezet om onze kerkelijke gemeente zo goed mogelijk door te laten gaan. Daar zijn we erg dankbaar voor.

De kerkenraad is de afgelopen periode niet meer bij elkaar geweest. Het nodige contact gaat via de mail en de app. Dit vervangt natuurlijk niet de persoonlijke contacten, maar het is wel fijn dat we deze mogelijkheden in deze tijd hebben. Het moderamen is wel bij elkaar geweest.

Op 1 november hebben we in de dienst gevierd dat Klaas Booy 40 jaar organist is. Klaas is in het zonnetje gezet door Hayo de Vries, die namens het College een draaginsigne in goud heeft uitgereikt. Deze is aangevraagd door het College bij de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland. Jammer genoeg kon de vrouw van Klaas er vanwege gezondheid niet bij aanwezig zijn. Wel waren er andere familieleden in de dienst. We wensen Klaas Booy nog vele goede jaren en hopen nog lang van zijn orgelspel te kunnen genieten.

De gemeente avond heeft digitaal plaats gevonden. Ten gevolge van de maatregelen was het toch niet mogelijk om publiek erbij te hebben. Dit was jammer, maar volgens mij heeft ieder die eraan meegewerkt heeft een duidelijk overzicht gegeven van de financiële situatie. Elders vindt u een verslag van deze avond. Gaele Stoker, Jeannette Postma en Hayo de Vries bedankt. Rob Bosman ook bedankt voor het duidelijk in beeld brengen. Ik weet dat ik daarbij mensen niet benoem, maar ook alle werkers achter de schermen bedankt.

Op 12 november heeft de kerkenraad het eindrapport van werkgroep de Takomst gekregen. Er is besloten om dit in november in het moderamen te bespreken en in januari in de gehele kerkenraad. Omdat het vergaderen in

een grote groep op dit moment moeizaam gaat, is voor deze oplossing gekozen. Het moderamen kan dan beslissen hoe het rapport wordt behandeld zodat ieder zijn mening erover kan geven en het rapport recht te doen. Op een later tijdstip wordt het met de gehele gemeente gedeeld. We danken alvast alle leden van de werkgroep voor hun inzet. Het viel niet mee in deze coronatijd om het voor elkaar te krijgen. Dank voor jullie doorzettingsvermogen.

In deze periode verloopt niet alles zoals we gewend zijn. Met moed en volharding gaan we verder. De kerkenraad stelt uw suggesties, op- of aanmerkingen over alles wat er op dit moment speelt, op prijs.

De kerkenraad wenst u een goede afsluiting van het jaar toe, goede feestdagen en een positief begin van 2021.

Namens de kerkenraad, Stans Visser

Bloemen

Graag vragen we uw blijvende aandacht om namen te blijven noemen van adressen waar een bemoediging of bloemetje op zijn plek is. U kunt dit doorgeven via het pastorale team of aan Henny Osinga. Dit kunnen ook mensen uit het dorp zijn uiteraard.

Nieuwjaarswensen online

Op 3 januari beginnen we het nieuwe jaar met een kerkdienst. En met goede wensen. We doen een oproep om voor 25 december een kort filmpje te sturen naar _____, waarin u een nieuwjaarswens uitspreekt voor de gemeente. Deze nieuwjaarswensen zullen dan in de dienst van 3 januari te zien zijn.

Omzien naar elkaar

We missen elkaar in de ontmoeting op zondag en door de week. Wat het meest wordt gemist is de samenzang in de diensten en de ontmoeting bij het koffiedrinken na de dienst en alle groepsactiviteiten eromheen, zoals de etentjes van de Diaconie en de gespreksgroepen die niet door kunnen gaan. We streven zoveel mogelijk naar de verbondenheid met u allen, in de kerk of online. Mocht u de verbinding missen of voelt u zich eenzaam en wilt u even praten, bel dan naar één van de ouderlingen: Janny de Vries

of Akke de Boer Heeft u een idee dat u met ons wilt delen? Graag melden bij de voorzitter van de kerkenraad Stans Visser

Openstelling van De Karmel

Iedere donderdag van 16.00 tot 17.00 uur is de Karmel opengesteld voor iedereen die even een moment van ontmoeting of bezinning zoekt. Iedereen mag binnenkomen en is welkom! Tot dusver komen mensen mondjesmaat. Als predikant nodig ik u dan ook van harte uit om hier gebruik van te maken. Nu de bezoeken thuis op een laag pitje staan, is het een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de stilte van de kerk. Uiteraard gelden de regels van het gebruiksplan en houden we afstand. U kunt binnenlopen en bijvoorbeeld een kaarsje opsteken, een gesprekje met de predikant of vrijwilliger of gewoon even stil zijn en tot jezelf komen. U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij de voorzitter Stans Visser en wordt dan gebeld wanneer de predikant afwezig is.

Vacatures werkgemeenschap IJlst

Vanaf deze plaats willen wij onze hartelijke gelukwensen uitspreken aan ds. Froukje de Hoop van de gemeente Jutrijp-Hommerts. Als goede collega heeft zij meest waargenomen bij uitvaart wanneer onze eigen predikant afwezig was. En tijdens Dank- en Biddagen was zij één van de voorgangers in de gezamenlijke diensten. Zij is beroepen in de Protestantse Gemeente in Tzum. In januari neemt ze afscheid van haar eigen gemeente. Dat betekent dat op dat moment drie gemeenten vacant zijn binnen de werkgemeenschap IJlst: Oudega W, Oosthem Abbega Folsgare en Jutrijp-Hommerts. Daarbij is collega Annelieke Warnar uit Heeg met zwangerschapsverlof en hoopt eind dit jaar te bevallen van een gezonde baby. Dat betekent, dat ds. R. Bosman-Romkema samen met de collega's uit IJlst en Nijland consulent is van een buurgemeente. Zelf is zij consulent voor de gemeente Jutrijp-Hommerts. We hopen op een voorspoedige procedure en dat elke gemeente weer een predikant mag vinden die bij hen past.

Verslag gehouden Financiële Gemeenteavond in de Karmel

Maandag 9 november jl. was de bijeenkomst gepland om de financiën van onze gemeente te behandelen en alles wat daarmee samenhangt. Door de covid-19 voorschriften kon dat dit jaar niet met gemeenteleden worden gehouden, maar met maximaal 4 personen. Daarom is gekozen om deze presentatie vanuit de Karmel, via de "livestream" uit te zenden, zodat thuis e.e.a.

kon worden gevolgd en op het aangegeven mailadres vragen konden worden gesteld.

De avond werd geopend en afgesloten door onze predikant Renske Bosman-Romkema.

Verder waren aanwezig de penningmeesters van de Diaconie Jeanette Postma en van de kerkrentmeesters Marten Hospes. Gaele Stoker startte met de toelichting van de cijfers van het College, waarna onder het orgelspel van Bram Stellingwerf vragen konden worden ingediend, welke werden beantwoord en vervolgens kwam Jeanette met de cijfers van de Diaconie. Bij de vragen en opmerkingen kwam o.m. naar voren dat de begroting 2020 niet was gepresenteerd. Voor diegenen die alsnog overleg wil over de cijfers en/of begroting, kan contact opnemen met Gaele Stoker, gaele.stoker@home.nl.

De begroting over 2020 en de komende jaren, laat evenwel een negatief resultaat zien, waarover het College zich nader zal gaan beramen. U hoort daar de komende tijd meer over, hoe deze financiën structureel op orde te krijgen.



Bemoedigend is evenwel de reactie van de gemeenteleden op de brief van oktober jl. door het College verstuurd. Dit betrof de vraag om het niet begrootte tekort op de investeringen, welke gemoeid waren met het verwezenlijken van de beeld en geluidsopnames. Nu is het mogelijk om via de livestream “kerkdienstgemist.nl” de diensten thuis te kunnen volgen. Een mogelijkheid waarvan door veel gemeenteleden gebruik wordt gemaakt. Op het ontstane tekort van € 5.500,- is ruim € 4.500,- overgemaakt, waarvoor heel veel dank.

Mocht u alsnog een bijdrage willen leveren om het gehele tekort weg te werken, kunt u deze overmaken op: IBAN: NL24RABO0373733348 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Woudsend.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Hayo de Vries, voorzitter.

Vanuit de Diaconie

Diaconiecollectes voor de komende periode

13 december: Protestantse Kerk – Missionair werk

Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met 'Daarom Kerst' biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap.

20, 24 en 25 december: Kinderen in de Knel

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!.

27 december: Plaatselijk diaconaal werk

De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale werk.

3 januari: Kerk in Actie – Noodhulp Ethiopië

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie helpt de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. www.kerkinactie.nl/ethiopie.

10 januari: Protestantse Kerk – Missionair werk

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat

het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis..

17 januari: Protestantse Kerk - Ondersteuning gemeenten

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, ze doen ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!.

24 januari: Gebedsdienst voor de eenheid van de kerken

Deze Gebedsdienst wordt verzorgd door de Raad van Kerken. Tijdens de dienst wordt het doel van de collecte bekend gemaakt en nadere informatie gegeven.

Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijke verzocht om uw collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van het doel en/of de datum van de dienst. De diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats terechtkomt. U kunt uw bijdrage ook direct doneren op de website van Kerk in Actie : www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes.

Actie Voedselbank

In samenwerking met de St. Michaëlkerk en de beide scholen houden we ook dit jaar weer een actie voor de voedselbank. De actie zal duren tot de week voor Kerst. De actie is bedoeld voor degene die genoodzaakt zijn gebruik te maken van de voedselbank door een tekort aan financiële middelen. Er is helaas nog steeds een grote aanvraag bij de voedselbank.

Wilt u de voedselbank steunen, lang houdbare producten zoals koffie, hagelslag, macaroni, pindakaas, blikgroente enz. zijn van harte welkom.



Achter in de kerk staat een doos voor uw meegebrachte producten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw producten in de doos te deponeren, neem dan contact op met één van de diakenen. Dan zorgen zij er voor dat de producten toch op de goede plaats terechtkomen.

U doet toch ook mee??

Oudjaarsavonddienst 2020

Zoals we gewend zijn is er op oudjaarsavond een dienst die wordt voorbereid door de Raad van Kerken. Dit jaar zou de dienst in de St. Michaëlkerk zijn. Vanwege de huidige coronamaatregelen heeft de Raad gekozen de dienst in de Karmel te houden, zodat iedereen thuis de dienst digitaal kan meemaken. De dienst begint om 19.30 uur en is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. (Klik op Fryslan, op Woudsend en vervolgens op "Protetstantse Gemeente Woudsend e.o.")

Hopelijk mogen we die avond wel in beperkte kring samenkomen, maar met hoeveel mensen dat kan, weten we nog niet. Dat hoort u te zijner tijd en kunt u ook vinden op de site van onze kerken.

Oudjaarsavond sluiten we een bewogen jaar af. Er is veel gebeurd. Het is goed om dan even in de hectiek van die avond, ons te richten tot de Heer van alle tijden om te bidden om Zijn zegen over het afgelopen jaar en voor het jaar dat komt.

In deze dienst gaat ds. Idske van der Pol voor, en wordt het orgel bespeeld door Simon Wouda.

Raad van Kerken Woudsend

UIT DE TARISSING

Even stilstaan bij: Licht

Er wordt gebeld. Iemand meldt zich met de vraag of er in het dorp iemand is om in de komende tijd mee op te trekken. We gaan op zoek en maken een match. Kleine moeite met grote impact. Zomaar een impressie van hoe het engelenproject kan werken. Waar engelen verschijnen wordt het licht. En wat hebben we het licht nodig in deze tijd van corona. Juist in deze donkere tijd van het jaar is het contrast tussen licht en donker heel zichtbaar. We

hebben het licht nodig om te leven. Zonder licht ontstaat er een tekort aan vitamine D en groeien de planten en bomen niet. In de kerk komen we samen rond het licht van de Paaskaars die symbool staat voor de aanwezigheid van de Eeuwige in ons midden. Het licht van Christus die over zichzelf zegt: "Ik ben het licht der wereld".

Met Kerst horen we het kerstverhaal. Een verhaal van licht om te delen met mensen om ons heen. Laten zien waar je voor staat en wat je uit wilt stralen. De herders in het veld werden verrast door een bezoek van de engel die met zoveel licht omgeven werd, dat ze er bang van werden. Maar de engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt". En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft" (Lucas 2, NBV vertaling). Dat is het verhaal dat tegenover alle donker in deze tijd mag staan. Het licht van Christus dat ons omstraalt, de Eeuwige die het werk van zijn hand nooit loslaat. Dat biedt een perspectief in deze donkere tijd. Het wordt weer licht na het donker. Nee, het is al licht omdat we leven vanuit die boodschap. In de tijd van Advent leven we vanuit die verwachting. Advent is dromen, maar ook de nachtmerries van onze tijd onder ogen durven zien. We gaan langs wegen van hoop en bereiden ons in de adventstijd voor op de geboorte van Christus. En proberen ondertussen een engel te zijn voor mensen om ons heen. Doet u mee?

Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.

Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.

Zend ons een engel met Uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt in het vergezicht
van God met ons, Immanuel.



Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in Uw tijd
en leer ons wachten met geduld. (Michel van der Plas)

Ds. Renske Bosman-Romkema

UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

Vanaf deze plek denken we aan alle mensen waar zorgen zijn rond de gezondheid. In de afgelopen tijd waren er zorgelijke berichten die weer ten goede keerden, er waren berichten van operaties en korte opnames, berichten van gemeenteleden die het moeilijk hebben in coronatijd. We denken in deze tijd aan gemeenteleden die in het bijzonder iemand missen in deze donkere maanden van het jaar. We bidden hen kracht en sterkte toe en hopen dat er lichtpuntjes mogen zijn, hoe klein ook, wanneer het leven zwaar is. Veel zieken worden hier niet genoemd maar weet dat we u niet vergeten. En altijd blijft de oproep om pastorale berichten door te geven zodat we er weet van hebben en er ook aandacht aan kunnen schenken.

Want je bent het licht
hier in deze wereld,
schijn dan voor de mensen om je heen
Net zoals een stad bovenop een heuvel
heel goed is te zien voor iedereen

Laat je licht maar schijne
in de duisternis,
laat je licht maar schijnen
waar geen licht meer is (Marcel en Lydia Zimmer)

Vrede en alle goeds, ds. Renske Bosman-Romkema





Ds. Renske Bosman-Romkema

Verjaardagen

Van harte gefeliciteerd en een fijn dag gewenst.



BEZINNING EN ONTMOETING

Op 8 december was er een lezing door ds. Renske Bosman-Romkema over engelen in de Bijbel. Deze lezing is nog tot 20 december te bekijken op kerkdienstgemist.nl.

JEUGD

Eerste Advent met de jeugd

Zondag 29 november, eerste Advent. Sinds lange tijd waren de kinderen weer in de kerk voordat ze naar hun eigen viering gingen. In it Reidhintsje kregen de jonge kinderen van de kinderkerk gezelschap van de kinderen die afgelopen zomer waren overgestapt en drie oudere meiden van de groep die we de Karmeljeugd zijn gaan noemen. In groepjes gingen ze op pad. Op zoek naar papieren engelen.

U heeft vast al gelezen over het engelenproject. Misschien bent u zelf ook al in dit kader actief. Eén van de onderdelen van het project is de speurtocht. Het doel van de speurtocht is om alle letters te verzamelen die gevonden kunnen worden op de papieren engelen die in het dorp voor de ramen zijn opgehangen. Bijna alle letters waren binnen een uur door de kinderen gevonden. Door de letters te combineren kon de jeugd een zin maken. Dit viel nog niet mee, maar uiteindelijk wisten ze de volgende zin te maken: Oh nee. Dat vertellen we niet. Want iedereen kan de speurtocht nog doen en de oplossing inleveren bij Marijke van der Wal, Yndyksterleane 11.

Na de speurtocht was er nog een lekkere lunch: Brood van thuis en een eenvoudig tomatensoepje. Er was ook nog ruimte voor wat verdieping. Op een gezellige en speelse manier kruisten de kinderen de degens in een quiz. Gelukkig waren het meerkeuze vragen waardoor bij een moeilijke vraag toch nog het juiste antwoord kon worden gegokt. Leuk te zien hoeveel de jeugd weet van het Kerstverhaal!



Otto Spoelstra

OVERIGE

Nieuws uit Taizé

Vanwege de coronacrisis kan de geplande Europese ontmoeting die in Turijn zou worden gehouden, niet doorgaan. Als alternatief wordt nu een online programma aangeboden. Dit zal zijn van 27 december tot 1 januari. Gedeelten van het programma worden vanuit Taizé en elders uitgezonden. Als de coronamaatregelen dit dan toelaten, kun je in kleinere of grotere groepjes bij elkaar komen zodat je samen de ontmoeting kunt bijwonen en je ervaring met anderen kunt delen. Het voorlopige programma hiervan is te vinden op de website van Taizé: www.taize.fr/en_article29344.

Ook zal er een gebedsdienst worden gehouden in een kerk in Amsterdam op zondag 3 januari om 13.00 uur. Twee broeders uit Taizé proberen daarbij aanwezig te zijn. Zeer waarschijnlijk zal het aantal deelnemers beperkt zijn. Daarom wordt ook deze dienst online uitgezonden. Een video-uitnodiging voor de ontmoeting is te vinden op: www.youtube.com/watch?v=BXzN8BUvSmA.

Verder is er in de zomer een televisieteam uit Nederland geweest om opnames te maken in Taizé van 6 liederen die ook op de CD (en USB stick) "Adem in ons" voorkomen (te bestellen op shop.taize.fr). De EO heeft er twee uitzendingen van gemaakt in het kader van het programma "Nederland Zingt Dichtbij". Deze worden op 15 en 22 november 's morgens om 11.00 uur op NPO 2 uitgezonden.

Oproep liturgische bloemschikking

Elk jaar zijn er op bepaalde momenten verschillende liturgische bloemschikkingen. Marjolijn Intema verzorgt dan de bloemen en in overleg met de predikant worden de schikkingen samengesteld. Er is een mand vol attributen die uitgezocht moeten worden. Dit zijn doeken en andere accessoires. Wie wil helpen om dit een opfrisbeurt en update te geven? We zullen waar nodig nieuwe stof inkopen en bewerken voor de tafel waar de schikking op staat. U kunt zich melden bij de predikant.

Ontmoetingsavonden to-go: "Het goede leven"

Vanwege corona hebben we nagedacht over een manier om in januari een alternatief te vinden voor de ontmoetingsavonden. Het vraagt de nodige creativiteit maar het is gelukt. Het vraagt omdenken voor iedereen. Hoe kunnen

we coronaproof de ontmoetingsavonden/middagen realiseren en komen tot een goed gesprek.

U geeft zich op voor de ontmoetingsavond. Het programma wat we anders in de huiskamers aan de orde zouden stellen staat hieronder vermeld. Voor dit programma nodigen we u langs deze weg uit. U krijgt dus geen brief in de bus in januari. Wanneer u mee wilt doen geeft u zich net als anders op. Dit kan bij de scriba en de ouderlingen Janny de Vries en Akke de Boer. Daarna krijgt u bericht met wie u een ontmoeting kunt regelen op een dag die u uitkomt. Samen met twee of drie andere gemeenteleden gaat u dan het gesprek aan over het thema: "Het goede leven". U kunt de handleiding volgen of er een eigen invulling aan geven.

We hopen dat er mooie gesprekken ontstaan en dat we als gemeente onderling mensen ontmoeten waar we niet dagelijks mee in gesprek zijn. Je leert misschien iemand kennen die je niet zo vaak spreekt en gaat het gesprek aan over het thema: "Het goede leven". Doet u mee? Meld u dan voor de kerstdagen aan. U hoort dan begin januari met wie u het gesprek aangaat. Het moment en tijd waarop jullie afspreken regelen de deelnemers dan onderling. We hopen op uw deelname. Ook dorpsgenoten worden opgeroepen aan dit gesprek deel te nemen.

Engelenproject

Engelen als lichtdragers

Vanaf zondag 29 november t/m 31 december 2020 doen we mee aan het engelenproject. Op eigen wijze geven we invulling aan dit project dat landelijk in de aandacht staat en op meerdere plaatsen wordt uitgevoerd. We roepen mensen in Woudsend op om namen in te sturen van dorpsgenoten waarvan u denkt dat ze een hart onder de riem nodig hebben en u kunt zich opgeven om een kerstengel te zijn voor de ander. U kunt het sturen naar engelwoudsend2020@gmail.com of bellen/appen naar Marijke van der Wal



Dit engelenproject is opgezet door een commissie die het hele dorp vertegenwoordigt : Dorpsbelangen, Ondernemersvereniging en beide kerken. We willen met dit engelenproject een beetje warmte en licht uitstralen naar onze medemensen in Woudsend e.o. Iedereen kan een kerstengel zijn in de donkere maanden van het jaar. Een beetje tijd en creativiteit is het enige dat nodig is. De kerstengel bemoedigt iemand in de donkere maanden van het jaar en werkt vaak anoniem. Het gaat om een gebaar en de aandacht die iemand daardoor krijgt. U kunt mensen opgeven die wat extra aandacht wel kunnen gebruiken U hoort dan waar uw hulp nodig is. Het is een tijdelijk project tussen advent en kerst.

- Er zijn 160 engelen gehaakt door vrijwilligers en prachtige papieren engel-tjes door Henny Osinga. Waar gaan ze naartoe? Dat mag u beslissen. Geef namen op! Tot na de kerst zijn ze te zien in het hele dorp.
- In de versiering door het dorp heen, in etalages en in de kerken komt de engel in beeld. We roepen iedereen op om mee te doen met het zichtbaar maken van de engel in de versiering voor de decembermaand in huis en tuin.
- Voor de ramen van it Reidhintsje en de Karmel is een adventskalender zichtbaar die iedere dag tot kerst een nieuwe engel laat zien. Gemaakt door leerlingen van de Meester van der Brugschool.
- De kerststal bij de SPAR krijgt een update.
- Verder roepen we iedereen op om op Kerstavond 24 december een lichtje aan te steken en voor het raam neer te zetten of buiten voor het huis en de kaart die in de bus kwam voor het raam te hangen.
- Speurtocht: Via de scholen is dit bekend gemaakt. De beschrijving ligt ook bij de SPAR of kunt u per mail opvragen. De oplossing kunt u bij Marijke van der Wal, Yndyksterleane 11, inleveren. Jong en oud kan hier aan mee-doen.
- U kunt een kerstwens in de boom in de SPAR hangen.
- Op 8 december 20.00 uur is er een online-lezing U kunt deze lezing over engelen volgen op kerkdienstgemist.nl . De lezing is toegespitst op engelen in de bijbel en theologie. Vanwege corona zal deze lezing alleen via kerkdienstgemist.nl te volgen zijn.

De commissie engelenproject bestaat uit:

Eva Bakker (Woudsend Promotie /Ondernemersvereniging)
Ds. Renske Bosman-Romkema (predikant PG Woudsend e.o.)
Rita Bouwma (Dorpsbelangen)
Marijke van der Wal (Raad van Kerken/parochie)

En wat nog meer.....

Heeft u de kerstengel bij de Karmel al zien staan? Het ontwerp is van Willem Spoelstra en Jan Osinga heeft hem gemaakt. En de adventskalender op de ramen van de Karmel en it Reidhintsje zijn door de kinderen van de Meester van der Brugschool gemaakt. Steeds dichterbij komen we bij het Licht van Kerst.

Een prachtig resultaat is bereikt met het haken van engeltjes. De hakers hebben hun best gedaan. Maar liefst 160 mensen kunnen we blij maken met zo'n prachtige engel. Alle hakers bedankt voor deze actie. Aan u de vraag om namen te noemen waar deze engeltjes een plekje mogen krijgen. De commissie van het engelenproject zorgt er dan na kerst voor dat ze een plekje krijgen. Tot zolang zijn ze in het dorp te bewonderen op verschillende plaatsen. Mail naar engelwoudsend2020@gmail.com of geef het door aan de predikant.

Repaircafe

Zoals beloofd hebben we met alle vrijwilligers een goed doel gevonden voor de vrijwillige donaties. Dit jaar gaat het geld naar de voedselbank Sneek. Het bedrag, € 126,80, is in een enveloppe aangeboden aan een vrijwilligster van die voedselbank. Zij zal zorgen dat het op de plaats van bestemming komt. Namens de voedselbank heeft ze ons heel hartelijk bedankt. Zo snijdt het mes aan 2 kanten!! U blij met het gerepareerde, en onze medemens, in deze zo moeilijke tijd, toch een beetje voortgeholpen.

We hopen op 30 januari 2021 weer van dienst te kunnen zijn. Vanwege restricties in deze coronatijd kan het zijn dat het dan niet op de reguliere wijze kan plaatsvinden, maar kunt u altijd met problemen aan klein elektrische apparatuur ons bellen. Dan maken we een afspraak .

Allen bedankt voor de donaties, namens de repaircafe vrijwilligers.



Woordzoeker kerstverhaal

Y E O D W G Z K W Y H E R B E R G O U D
 R X S D Y Q G X X Q G G J U A R K Y Y Y
 D Q N K E L I S A B E T H C Y Q L F I L
 Y U U H O I E Z E L P G P O A H C S A J
 A I H E D N Q N J F H S C R Y M R C Q E
 J R W R W B K J O H A N N E S W M L C Z
 J I Q D A K A M E L E N H J H B C B A U
 L N C E U X B W E W H G S N Q Z P I S S
 T I U R G R P J L I S W T X H A T N P V
 A U C S U G P P P J T G T Q K C G G A I
 U S J X S S M E S Z E A Z K G H E D R H
 G N V F T C E Q I E R B R U B A O M Y U
 K K K W U H N E M N Q R W S Y R C X E S
 Q R M A S A G M E E W I C N W I H A J R
 T I A J C P E I O N N E Q G L A G N D F
 J B R O X E L R N G H L O C F S Q N U S
 B B I Z A N E R D Z B A L T H A S A R R
 E E A E V R N E N D A A T T Z B T O A D
 M X L F C T S R P W M V F V R F A J Y Z
 M E L C H I O R M W I E R O O K L T I V

Anna,
 Augustus,
 Balthasar,
 Caspar,
 Elisabeth,
 engelen,
 ezel,
 Gabriël,
 goud,
 herberg,
 herders,
 Jezus,
 Johannes,
 Jozef,
 kamelen,
 kribbe,
 Maria,,
 Melchior,
 mirre, os,
 Quirinius,
 schapen,
 Simeon,
 stal, ster,
 wierook,
 wijzen,
 Zacharias



De redactie van Rondom de Karmel wenst u fijne feestdagen en een gezond 2021

COLOFON





Gebed voor engelen

De meeste engelen
hebben geen vleugels,
maar handen
die zij uit de mouwen steken.

De meeste engelen
hebben geen goud krullend haar,
maar hooguit grijs permanent
als teken van hun jaren.

De meeste engelen
zingen zelden in excelsis Deo,
maar gebruiken hun stem
om mij te vragen hoe het gaat.

Spread uw vleugels
u over hen uit.
Opdat hun werk gezegend is
en zichtbaar maakt
de komst van uw Rijk.

Bron: geloofswaarden Dirk Bierenbroodspot