

Rondom de Karmel



PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOUSEND E.O

32^e jaargang nr. 297
april/mei 2022



Een lied ter bemoediging in deze tijd voor Pasen

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluïstert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Sytze de Vries

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten

Kerkdiensten	4
Bij de kerkdiensten	5

Uit de Kerkenraad

Van de voorzitter	9
Diaconie.....	11
College van Kerkrentmeesters	14

Uit de Tarissing

Even stil staan	15
-----------------------	----

Uit de gemeente

Pastoraat en medeleven	16
Bericht van overlijden	17
Verhuisd	17
Omzien naar elkaar	17
Mededelingen lief en leed	17
Verjaardagen.....	18
Huwelijksjubileum	18
Mutaties	19

Bezinning en ontmoeting

Karmel open	19
Pilot geloofscursus <i>Vieren</i>	19
Kofje yn 'e Karmel.....	19
Thema Veertigdagentijd	20
Stille omgang van het kruis	20

Jeugd

Kinderkerk.....	21
12+ groep	22

Overige

Paasgroeten gedetineerden	23
Diaconale vakanties	23
Nieuwsbrief Oekraïne	23
Gemeente avond	26
Repair café	26

Colofon	27
----------------------	----

KERKDIENSTEN

Kerkdiensten

Zondag 27 maart

10.00 uur
Collecten

Ds. G.M.E. Wildeman
Protestantse Kerk – Missionair Werk
(Kliederkerk, Veertigdagentijd)

Zondag 3 april

10.00 uur
Collecten

Ds. C. van der Linden, A. aan de Rijn
Kerk in Actie – Werelddiaconaat
(Moldavië, Veertigdagentijd)

Zondag 10 april

10.00 uur
Collecten

Palmpasen

Ds. R. Bosman-Romkema
Plaatselijke en algemene Diaconie



Donderdag 14 april

19.30 uur
Collecten

Witte donderdag, Maaltijd van de Heer

Ds. R. Bosman-Romkema
Kerk in Actie – Werelddiaconaat

Vrijdag 15 april

19.30 uur

Goede Vrijdag

Ds. R. Bosman-Romkema

Zaterdag 16 april

21.00 uur

Stille Zaterdag, Paaswake

Ds. R. Bosman-Romkema

Zondag 17 april

09.30 uur
Collecten

Paaszondag (Doopdienst)

Ds. R. Bosman-Romkema
Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Libanon)

Zondag 24 april

09.30 uur
Collecten

Mw. E. Stellingwerf-Vinke
Plaatselijke en algemene Diaconie

Zondag 1 mei

09.30 uur
Collecten

Ds. W. Andel
Plaatselijke en algemene Diaconie

Zondag 8 mei

9.30 uur
Collecten

Ds. A. van Ligten, Sneek
Kerk in Actie – Noodhulp (Nigeria)

Zondag 15 mei

09.30 uur
Collecten

Ds. R. Bosman-Romkema
Kerk in Actie – Diaconaat (Nederland)

Zondag 22 mei

09.30 uur
Collecten

Maaltijd van de Heer
Ds. R. Bosman-Romkema
Kerk in Actie – Werelddiaconaat

Bij de kerkdiensten: terug- en vooruitblik***Kerk in deze tijd***

Met ingang van 25 februari kwam er een einde aan de maatregelen waardoor wij lange tijd op aangepaste wijze de kerkdiensten moesten vieren. Eindelijk konden we – met de nodige voorzichtigheid – als vanouds weer bij elkaar zijn. We hopen van harte dat daarmee aan deze coronatijd nu echt een einde is gekomen. En dat u allemaal de kerk weer weet te vinden om na zoveel online diensten, weer aan den lijve te kunnen voelen dat we een kerkgemeenschap zijn. Wat was het bijvoorbeeld fijn dat we op zondag 6 maart de Maaltijd van de Heer sinds lange tijd weer in de grote kring konden vieren. Dat gaf echt een gevoel van verbondenheid!

Maar terwijl het ene 'tijdperk' min of meer afgesloten kon worden, zijn wij opnieuw in een heel andere onzekere tijd aangeland nu in Oekraïne een wrede oorlog woedt. We hebben hier allemaal mee te maken. Velen zullen zich zorgen maken hoe het allemaal komt en we merken het aan de prijzen die voor allerlei producten omhoog zijn gegaan. Maar dit valt in het niet, als we denken aan wat de mensen in Oekraïne zélf mee moeten maken. Het onpeilbare verdriet door het verlies van geliefden. De onzekerheid waarin men verkeerd ten aanzien van familie die gevlucht is of de mannen en ouderen die achter zijn gebleven. Het leed doordat huizen en gebouwen zijn verwoest en heel veel mensen geen thuis meer hebben. Daarbij de vluchtelingenstroom die op gang is gekomen in de hoop veiligheid en onderdak te vinden. Op 2 maart werden daarom overal in ons land, ook in Woudsend, de kerkklokken geluid als teken van solidariteit en meeleven met het Oekraïense volk en werden er overal gebedsdiensten georganiseerd. Wat mooi is het, om ook nu weer te zien hoe deze solidariteit zich vertaalde in praktische hulp door het inzamelen van voedsel, kleding en geld waarmee de mensen

in Oekraïne geholpen kunnen worden. Niet alleen binnen de kerken, maar ook door velen daarbuiten



Op woensdag 9 maart was er weer een gezamenlijke Biddag voor Gewas en Arbeid met de kerken van Heeg en Jutrijp-Hommerts. In deze dienst was ook aandacht voor de oorlog in Oekraïne en werd er voor de slachtoffers gecollecteerd. Dit leverde het mooie bedrag op van € 775,50!

Diensten Stille Week

Op Witte Donderdag vieren we samen met de kinderen van de maaltijdcatechese de Maaltijd van de Heer. De kinderen zullen de dienst mee voorbereiden en de diakenen helpen om alles klaar te maken (Open Kerk vervalt deze middag). Samen met ouders en kinderen eten we samen in it Reidhintsje. Fijn dat het allemaal weer kan. Op Goede Vrijdag hopen we in onze gemeente een impressie te geven van de Stille omgang (zie info in dit kerkblad). Samen met de pilotgroep *Vieren* bereid ik deze dienst voor. Op Stille Zaterdag hoop ik de tieners bereid te vinden de dienst mee voor te bereiden. In deze viering gaan we van donker naar licht en komen zo uit bij Pasen.

Nieuw Begin

In Genesis 8 keert de duif met een groen olijfblad terug naar de ark van Noach en is hiermee het symbool van een nieuw begin/leven na de zondvloed. In het daarop volgende hoofdstuk sluit God een verbond met de mensheid en alle levende wezens en belooft daarmee dat de aarde nooit meer verdelgd zal worden door een zondvloed. Het teken van het verbond is de regenboog.

Paaszondag

Op Paaszondag is er gelegenheid tot dopen.



Zanggroep na corona

Het liedboek staat vol mooie liederen. Een aantal liederen zingen we nooit omdat ze een onbekende melodie hebben. Voor de coronatijd ondersteunde een kleine zanggroep onder leiding van Bram Stellingwerf ons bij de gemeentezang. De piano die in de kerk staat is daarbij een echte aanwinst. Tijdens de afgelopen twee jaar in coronatijd hebben we ad hoc gemeentelieden gevraagd om mee te zingen in bepaalde diensten en in die tijd ook een oproep gedaan in het kerkblad. Dank aan allen die hier aan mee hebben gewerkt. Het was soms improviseren en op korte termijn keuzes maken. In deze periode hebben we een aantal liederen leren zingen. Om daar een vervolg aan te geven willen we vragen wie mee wil zingen. Het zal niet heel vaak zijn en oefenen doen we voor de dienst. Kortom laagdrempelig en met plezier de lofzang gaande houden. Mocht u mee willen zingen in de zanggroep dan graag een berichtje naar de predikant. U wordt dan uitgenodigd wanneer er een lied in de dienst geoefend wordt.

Even voorstellen



Zondag 3 april mag ik bij u voorgaan. Dat verheugt me. Maar waarom komt een emeritus-predikant helemaal uit het Westen van het land (Alphen aan den Rijn) naar Woudsend voor een dienst? Geen preekvoorzener zoekt toch een voorganger van zo ver? Dat moet een reden hebben. Nu, die is er ook. Ooit ben ik namelijk hier als dominee begonnen. Kort na de studie kwamen mijn vrouw en ik als jonge mensen vanuit het studentenleven van Amsterdam naar de echte wereld van leven en werken in een dorp. Of liever in twee dorpen. Want in die tijd - het was 1970 - had Gereformeerd Woudsend besloten een predikant te beroepen in combinatie met Hommerts-Jutrijp. De predikant zouden ze samen hebben, maar verder bleven ze apart en zelfstandig. Het zou dus een soort personele unie worden. Verschillende beroepen waren al uitgebracht, maar steeds kwam er een 'bedankje'. Toen ik het beroep wel aannam was ik de eerste die in deze combinatie ging werken. Dat betekende voor mij alles dubbel (kerkenraden, catechisaties) en veel heen en weer rijden. Maar ik was er bewust ingestapt. Want het waren verschillende dorpen. Hommerts bijna helemaal agrarisch en Woudsend meer het 'klerkendorp' (mijn vrouw heeft zelfs nog even op de verzekeringsmaatschappij 'Woudsend' gewerkt). En juist door die verschillen leek er mij veel te leren en bovendien waren er in de beroepingstijd met

mensen uit beide plaatsen bijzondere contacten geweest. Zo begon voor ons het Friese avontuur. We kwamen, tot vreugde van mijn vrouw, vlak aan het water te wonen op Iewal 6, dichtbij de kerk, die toen nog als kerk functioneerde. Drie keer ging in die jaren de vlag uit. Want hier werden onze drie kinderen geboren (met goede herinneringen aan onze trouwe, zorgvuldige huisarts Teunisse).

Er gebeurde veel in die jaren. Zeker voor een beginnend domineetje. Natuurlijk moest je vooral de Friezen leren kennen, dus zo snel mogelijk de taal leren verstaan. Maar dat ging snel genoeg. Verder kwam alles voor het eerst op je af. Je eerste begrafenis leiden en merken hoe het hele dorp dan in de kerk zat. Je eerste doopgesprek; je eerste huwelijksbevestiging. Catechese geven en zien dat je de interesse van jongeren vasthield. Pastorale gesprekken met mensen, die nota bene veel ouder waren dan jij. Gelukkig kreeg de jonge 'dumnie' veel krediet. Grote gesprekken in kerkenraad en gemeente over dingen die toen kerkelijk speelden, zoals rond het boek van dr. Herman Wiersinga over de verzoening. Ook weet ik nog goed, hoe in Woudsend in die tijd ook de opkomst van de zogeheten 'Jezus-beweging' speelde. Er was een tentsamenkomst, ik sprak met jongeren, en de volgende zondag moest ik er daar wel op ingaan tijdens de preek. Dat was trouwens ook wennen: elke week moest je op tijd je preek klaar hebben. Want er waren maar een paar vakantiezondagen. En omdat er veel vacante gemeentes waren in de Zuidwesthoek heb ik heel wat zondagen driemaal dienst gedaan: om tien uur, half twee en zeven uur. Waarbij ik dan maar stilletjes dacht aan wat Spreukendichter zegt: "het is goed voor de jongeling het juk in zijn jeugd te dragen". In Hommerts speelde toen de verkoop van de pastorie en kon achter de kerk 'het lokaal' gebouwd worden.

Op beide plekken waren er ook de contacten met hervormde collega's. In Hommerts met Bert van Binsbergen en nog even met collega Huisman; in Woudsend eerst met Jan Mansveld en later met Manfred Hausmann. Met de eerste schuchtere oecumenische samenwerking via een interkerkelijke bijeenkomst in de Vredesweek, waar ook pastoor Tennigloo aan meedeed.

Ook waren er de classicaale zomerkampen voor kinderen die, als het in de zomer extra druk was op de boerderij, niet op vakantie konden. Ik vroeg belijdeniscatechisanten uit beide plaatsen als stafleden. Samen voorbereiden en zo'n week draaien...ik bewaar er heel goede herinneringen aan.

Ik ga niet alles noemen, maar zeker is dat de Friese jaren me gevormd hebben. Het waren maar vier en half jaar, maar ze staan helder op m'n netvlies. Mijn vrouw en ik spreken nog altijd met enthousiasme en warmte over die periode.

Wie even meegerekend heeft, snapt het al: van 1970 – 2020 is 50 jaar. Juist op de laatste zondag voor de coronacrisis in 2020 mocht ik mijn 50-jarig ambtsjubileum vieren. Ik koos ervoor dat bescheiden te doen. Alleen met een dienst in onze eigen wijkkerk. En alleen wat familie, geen grote gastenkring. Ook niet uit de gemeentes waar ik in die jaren heb gewerkt. Liever dan dat zij bij mij kwamen, kwam ik nog een keer bij hen om nog eens in hun midden dienst te doen en elkaar te ontmoeten. Ook voor hier in Woudsend was er toen al een afspraak gemaakt, maar die werd toen vanwege de corona-toestanden verzet. Gelukkig is het nu dan eindelijk toch zo ver en mag ik 3 april in uw midden zijn. Ik realiseer me natuurlijk, dat veel gemeenteleden van toen al niet meer onder de levenden zijn. Weinigen zullen nog weten van 'onze' kerkelijke periode (1970-1974). Gelukkig zijn er nog wel een paar. Die zullen we graag ontmoeten. En - naar ik hoop - ook een enkeling uit Jutrijp-Hommerts. Ik zie er naar uit om nog een keer samen met u de eredienst te vieren.

Ds. Cort van der Linden,

UIT DE KERKENRAAD

Van de voorzitter

Beste gemeenteleden,

Wie had kunnen denken dat de wereld er in korte tijd zo anders uit zou zien. Voor het gevoel is niets meer zeker en moeten we proberen om te gaan met onzekerheid over veiligheid en de toekomst. We zien hoe mensen lijden en moeten vluchten. Het is bekend dat in ons dorp opvangplekken zijn aangeboden om vluchtelingen op te vangen. Het is mogelijk dat er een beroep op ons gedaan wordt om te helpen in wat voor vorm dan ook (zie ook bericht vanuit gemeente SWF op www.Woudsendonline.nl).

Als u een luisterend oor nodig heeft, hoop ik dat u ons kunt vinden. Ook is er de Open Kerk waar u een moment van bezinning en stilte kunt ervaren. De kerkenraad is in februari bijeen geweest en op 14 maart. Het wordt positief ervaren dat we weer met elkaar kunnen koffie drinken voor de dienst. We gaan er in ieder geval mee door tot Pasen. U hoort nog hoe het daarna een vervolg krijgt.

De app groep heeft nu ongeveer 130 deelnemers. Op deze manier kunnen we veel mensen bereiken.

Voor het nieuwe beleidsplan zijn de eerste stappen gezet: alle commissies zijn aangeschreven om een reactie te geven t.a.v. hun verwachtingen voor de eerste vijf jaar, ook in het licht van het rapport van de visiegroep. Op de gemeenteavond volgt verdere uitleg. De gemeenteavond wordt gehouden op dinsdag 19 april in it Reidhintsje, aanvang 20.00 uur. Onderwerpen zullen zijn: stappenplan voor het beleidsplan en het financieel overzicht van de gemeente.

Van mevr. L. de Jong (oud inwonster van Woudsend) hebben we een Bijbel ontvangen, die oorspronkelijk aan onze kerk toebehoorde. Hij is afkomstig uit ongeveer 1907, maar er is niemand die weet waarvoor hij is gebruikt. De Bijbel is overgedragen aan het archief van de kerk.

Na de actie kerkbalans hebben een aantal personen besloten om zich uit te laten schrijven als lid van onze kerkelijke gemeente. Het is jammer dat men zich onvoldoende bij ons betrokken voelt.

Ik weet dat we steeds met dezelfde vraag komen, maar de kerkenraad wil graag aanvulling en vervanging. Er zijn een aantal kerkenraadsleden die al langer dan hun termijn deel uit maken van de kerkenraad en er zijn nog steeds een aantal vacatures. Bij het pastoraat zijn twee vacatures, bij de Diaconie is één vacature en ook het College van Kerkrentmeesters kan mensen erbij hebben, die niet in de kerkenraad hoeven mee te draaien. Kortom als u onze gemeente een warm hart toedraagt en vindt dat het werk voortgezet moet worden, u bent van harte welkom.

De kerkenraad wenst u alle goeds en hoopt dat we in onze gemeenschap en in onze eigen kring de vrede mogen bewaren. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan de wereldvrede en kunnen van daaruit hulp bieden aan hen die het nodig hebben.

Alina de Groot sloot de kerkenraadsvergadering van 14 maart af met onderstaande. We willen dat graag met u delen:

Het wonder van de kerkelijke gemeente

Wat er verder ook gezegd moet worden – ik dank God dat er een gemeente is. Dat is zo'n wonder, dat de vreugde daarover boven alles uitgaat. Alle kritiek is eigenlijk kanttekening vergeleken bij het godswonder dat mensen zich verzamelen rond het evangelie. Het evangelie sticht gemeenschap –

vaak een heel rare, verdeelde gemeenschap, maar toch. Geloven doen mensen niet op hun eentje, ze zoeken elkaar op. Waar het evangelie ook gebracht wordt, vanaf de eerste dag ontspringt er een gemeente aan, hoe klein, hoe onaanzienlijk, hoe kleinburgerlijk ook. Als je bedenkt wat er allemaal tegen God en het evangelie kan worden ingebracht, kun je je ook voorstellen, dat er helemaal niets gebeurt als het evangelie wordt verkondigd. Wij zijn allemaal wel in voor wat wondertjes, wat mirakels van Godswege, maar dat de gemeente door de tijd heen gelooft wordt, dat is pas echt een mirakel. Want beginnen te geloven is wat, maar blijven geloven door de tijd heen, dat is ook wat!

Gerrit de Kruijf, Tegenlicht, Zoetermeer 2002, p. 69-70.

Met vriendelijke groeten, Stans Visser

Karmelnijs-app

De app is alleen bedoeld om informatie door te geven en er kan NIET op gereageerd worden. U hoeft dus niet bang te zijn dat er de hele dag allerlei app-geluidjes te horen zijn. Uiteraard kan er wel gereageerd worden via de bekende kanalen zoals telefoon, mail of persoonlijk aanspreken. Deze manier om berichten door te geven kan zo heel effectief zijn. U kunt uw 06 nummer doorgeven aan de predikant met de vraag om toegevoegd te worden aan deze groepsapp. Dan bent u altijd op de hoogte van de meest recente informatie.

Vanuit de Diaconie

Diaconiecollectes voor de komende periode

27 maart - Protestantse Kerk - Missionair Werk (kliederkerk)

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

3 april - Kerk in Actie - Werelddiaconaat Moldavië

Kerken staan op tegen armoede. Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter

en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche en wasgelegenheid.

10 april - Plaatselijke en algemene Diaconie

De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaconale projecten in de buurt, waaraan we, dank zij uw gift, een bijdrage aan kunnen leveren.

14 april – Witte Donderdag – Werelddiaconaat

Het Christendom is een wereldgodsdienst. Overal ter wereld komen christenen zingend en biddend samen om God te eren, het geloof te vieren en stil te staan bij mensen in nood. We kunnen van elkaar en ons door hen laten inspireren! Als leden van de christelijke gemeenschap worden we dagelijks opgeroepen om samen met christenen wereldwijd invulling te geven aan onze missionaire en diaconale opdracht. Christenen uit andere landen leren ons kritisch naar onszelf te kijken. Werelddiaconaat is één van de vele manieren om gezamenlijk met alle christenen in de wereld één kerk te vormen en elkaar bij te staan in moeilijke tijden. Het werelddiaconaat wordt in de PKN kerken gecoördineerd door Kerk in Actie. Het inzamelen van geld is een belangrijke manier om de partnerorganisaties van Kerk in Actie te helpen. Zonder geld kunnen we onze partnerkerken en -organisaties niet steunen. Kerk in Actie is voor haar inkomsten bijna volledig afhankelijk van bijdragen uit de gemeenten en van particuliere donateurs. Uw inzet doet er dus toe!

17 april – Pasen – Werelddiaconaat – Libanon

Bijbel als levensbron. In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma's te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. Dit alles voor een betere kans op de arbeidsmarkt en een perspectief voor de toekomst.

24 april en 1 mei - Plaatselijke en algemene Diaconie

De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaconale projecten in de buurt, waaraan we, dank zij uw gift, een bijdrage aan kunnen leveren.

8 mei – Kerk in Actie – Noodhulp Nigeria

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.

15 mei – Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat

Kinderen in de knel. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. Het dorp De Glind is een veilige haven voor deze kwetsbare kinderen. Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma's, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel 'het Jeugdorp' wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.

22 mei – Maaltijd van de Heer – Werelddiaconaat

Traditiegetrouw collecteren we in een dienst, waarin de Maaltijd van de Heer wordt gevierd, voor het Werelddiaconaat, deze keer in algemene zin ter ondersteuning van de minderbedeelden in de derde wereld.

Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijke verzocht om uw collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van het doel en/of de datum van de dienst. De diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats terechtkomt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook direct doneren op de website van Kerk in Aktie : www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes

Vanuit het College van Kerkrentmeesters

Sinds de wisseling van het secretariaat is het stil gebleven met informatie vanuit het College van Kerkrentmeesters. Dat willen we nu weer opnieuw oppakken. Dat u niets heeft kunnen lezen, wil niet zeggen, dat er niets is gebeurd.

In de periode november tot en met februari zijn we actief geweest met de jaarafsluiting, zijn we langs geweest bij onze vrijwilligers met een kerstattentie, hebben we de voorbereiding, uitvoering en verwerking van de Actie Kerkbalans gehad. De resultaten van dat laatste ziet u in de tabel. Het nettore-sultaat is iets lager dan vorig jaar, maar allen dank voor uw gift. Zo kunnen we samen kerk blijven!

Doel	2022	jaarrekening 2021
Kerkbijdragen	64.750	68.069
Voorj. Collecte	2.120	2.115
Gift kerkblad	1.400	1.530
Najaarscollecte	2.038	2.125
Solidariteitskas	1.715	1.795
Kinderkerk	1.588	1.400

Naast deze activiteiten zijn we ook bezig met andere beheerszaken van onze kerk. Denk aan het beheer en onderhoud van onze gebouwen: De Karmel, it Reidhintsje en de pastorie. De laatste twee gebouwen worden verhuurd. Dat betekent dus ook het onderhouden van de huurcontacten. Een recente ontwikkeling is dat de huurder (Thuis bij Thea) van it Reidhintsje failliet is gegaan. Wij hopen een nieuwe huurder te kunnen contracteren, gesprekken worden op dit moment gevoerd.

Op dit moment worden er ook weer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd op het dak van de consistorie. Gezien de leeftijd van het gebouw en de bouwstijl, is dit wel specialistisch werk en vraagt dit de nodige aandacht.

Ten aanzien van het kerkgebouw zijn we druk aan het zoeken naar energiebesparende maatregelen. Het verwarmen van de kerkzaal en consistorie en de ventilatie.

We hebben een gift gekregen voor het vervangen van de beamer. Hier zijn we enorm dankbaar voor. De beamer is bijna 15 jaar oud en technisch verouderd, dus daar zullen we mee aan de slag.

Met deze informatie hopen we u weer een beetje meegenomen te hebben in de actualiteiten van het College van Kerkrentmeesters. Mocht u vragen hebben of nadere informatie, dan kunt u ons natuurlijk altijd aanspreken.

Namens het College, Piet van der Vlist, secretaris

Mailadres koster

Het mailadres kosterpknwoudsend@gmail.com is niet meer in gebruik. Mail die bestemd is voor de koster kunt u nu sturen naar: koster@pgwoudsend.nl (zie colofon).

Oud ijzer

Het oud ijzer heeft in 2021 ongeveer € 2.200,- opgebracht, waar we weer veel mooie dingen mee hebben kunnen financieren. Zoals bemoedingsboekjes, nieuwjaarskaarten, adventskalenders, bloemen, attenties bezoekjes, kerkenraaduitje, voedselbankactie (appels), bijdrage kantjesmaaier en mond kapjes e.d.

UIT DE TARISSING

Even stilstaan bij: Pasen

De evangelist Johannes vertelt ons het verhaal van Pasen vanuit de ogen van een vrouw. Er is geen groep vrouwen onderweg naar het graf zoals bij de andere evangelisten. Johannes vertelt dat alleen Maria Magdalena in de tuin bij het graf is. Het is opmerkelijk dat zij in die tijd, alleen, in het donker, op weg is naar het graf. Ze gaat daar niet naar toe om het lichaam van Christus te balsemen of verzorgen. Dat is al gebeurd horen we van Johannes. Wat we zien is een vrouw die diep verdrietig naar het graf gaat om te rouwen. En wat er dan gebeurt, is niet te geloven. Het graf is leeg. Er is verwarring en ze gaat naar de leerlingen. Waar is Jezus? De leerlingen constateren dat hij weg is en gaan terug naar huis. Maria blijft achter. Ze is nog steeds in tranen en diep verdrietig. Eenzaam en verlaten, in verwarring, huilt ze bij het lege graf. Dan raakt ze in gesprek met de tuinman, denkt ze. Pas wanneer ze bij haar naam wordt geroepen is haar twijfel weg en herkent ze haar Heer. Het noemen van haar naam, doet haar opstaan. Ze wordt gekend. Er is sprake van totale ommekeer. In de vreugde van de ontmoeting moet ze hem meteen alweer loslaten. Jezus zegt: "Houd me niet vast." Ze laten elkaar

lichamelijk los om elk hun weg te gaan naar het koningschap van de Eeuwige. Maria staat op en vertelt de leerlingen: "Ik heb de Heer gezien en dit heeft hij mij gezegd." Ze is verenigd met Jezus Christus, haar Heer en wordt als eerste apostel op weg gestuurd om de opstanding wereldkundig te maken. In dat geloof mogen ook wij onze weg gaan. Met al onze twijfel, verwarring en onzekerheid van de tijd waarin we leven is dat een boodschap van hoop en vertrouwen. En wat fijn dat de Paasjubel mag klinken en we weer mogen zingen met Pasen. Want in dat zingen kunnen we ons geloof, onze onmacht, onze vreugde en verdriet uiten als gemeenschap van Christus. Een gezegend Paasfeest allemaal.

*Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer! Lied 634, 2*

Vrede en alle goeds, ds. Renske Bosman-Romkema

UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

In de gemeente zijn er op meerdere adressen mensen die kampen met problemen rond hun gezondheid. Daar hebben we vanuit het pastoraat aandacht voor wanneer we op de hoogte zijn. Niet iedereen wil bij name worden genoemd, maar we hopen dat u doorgeeft waar aandacht nodig is.

Bericht van overlijden

Verhuisd

Omzien naar elkaar

We vragen u als gemeente hier uw steentje aan bij te dragen, zodat we er aandacht aan kunnen geven. Mocht u iets door willen geven wat pastorale aandacht nodig heeft of heeft u een vraag die u aan het pastorale team wilt doorgeven? Bel dan naar één van de ouderlingen:

Mededelingen lief en leed

Van blijde en minder blijde gebeurtenissen van gemeenteleden, zoals geboorte, huwelijk, overlijden en opnames in het ziekenhuis, ontvangt de

kerkenraad graag bericht via de scriba, mw. R. Bouwma-Hutten,
, scribapknwoudsend@gmail.com. Geboorteberichten worden afgekondigd als de predikant of de scriba een geboortekaartje krijgt, als blijkt dat de ouders afkondiging in de kerkdienst op prijs stellen. Het postadres van de kerk is: Kleasterstrjitte 2, 8551 NJ Woudsend.

Ds. Renske Bosman-Romkema

Verjaardagen

Allen van harte gefeliciteerd en een mooie dag gewenst.



Huwelijksjubileum

Wij feliciteren hen van harte en wensen hen een mooie dag toe.

Mutaties

Interne verhuizing

BEZINNING EN ONTMOETING

Karmel open

Zoals bekend is de Karmel iedere zondag na de dienst tot 12.00 uur en iedere donderdag van 16.00 – 17.00 uur open voor ieder die een moment van rust, bezinning of ontmoeting zoekt. Misschien is dit juist iets waar in deze spannende tijd behoefte aan is. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken of een gesprekje met de predikant of aanwezige gastvrouw/heer.

Mocht u een keer gastvrouw/heer willen zijn dan kunt u zich melden bij de predikant. Op Witte Donderdag is er geen Open Kerk in verband met de voorbereidingen voor de dienst 's avonds.

Pilot geloofscursus *Vieren*

De gespreksgroep die meedoet aan de pilot *Vieren* is inmiddels drie keer bij elkaar geweest. We zijn begonnen in de Veertigdagentijd. We spraken over wat dat voor ons betekent. We spraken over het lijden in de wereld vanuit het verhaal van Goede Vrijdag. Er ontstaan indringende gesprekken omdat we juist in deze tijd het lijden in de wereld ervaren

Op Goede Vrijdag hopen we de viering samen vorm te geven en stil te staan bij het lijden van Christus en de verbinding te zoeken met het lijden in de wereld. (Zie ook artikel *Stille omgang van het kruis*)

Kofje yn'e Karmel

De bijbelgroep komt op 29 maart weer bij elkaar. Om 10.00 uur staat de koffie klaar en om 10.15 uur beginnen we met het gesprek. Welkom!



Thema Veertigdagentijd

Zonder dat dit van te voren ook maar bevroed kon worden door de bedenkers van het Veertigdagentijd project, sluit bovenstaande hier heel mooi bij aan. Dit keer is het thema namelijk: “Alles komt goed?!” Dat vraagteken en uitroepteken staan er niet zomaar. Met dat vraagteken wordt de onzekerheid van ons allemaal verwoord: Makkelijk gezegd, maar komt het inderdaad wel goed?? Dat uitroepteken verwijst naar ons vertrouwen, dat het hoe en wanneer dan ook, ooit goed zal komen omdat wij geloven dat uiteindelijk het Licht van Christus zal overwinnen. Het is een thema waar hoop en vertrouwen uit spreekt. Door solidair te zijn, zoals nu met de mensen uit Oekraïne, door er voor elkaar te zijn in tijden van verdriet, ziekte en onzekerheid, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat het uiteindelijk goed komt. Dat er uit deze misère, toch ook weer goede dingen kunnen groeien.

De Veertigdagentijdkalender die in de hal van de kerk lag, is op. U kunt zich alsnog digitaal inschrijven voor de kalender. <https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/>.

Een stille omgang van het kruis

Alvast een aankondiging voor zaterdag 9 april. Op die dag organiseren de Ringgemeenten een stille omgang langs de negen gemeenten. De gedachte is om een kruis door te geven van plaats naar plaats. Op dit moment zijn de voorbereidingen nog in volle gang. Via Facebook, Karmelnijsapp en website wordt u verder op de hoogte gehouden.

Voor veel mensen in Woudsend ligt de Passion van 2014 nog vers in het geheugen. Het hele dorp deed mee. Dit jaar een andere manier om uitdrukking te geven aan het lijden in de wereld. In de week voor Pasen staan we als christelijke gemeenschap stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Dit jaar geen Passion, maar wel een initiatief vanuit de werkgemeenschap IJlst dat raakt aan die gebeurtenis. Voor de start van de Goede Week ook wel de Stille Week genoemd willen we als Ringgemeentes van de Ring IJlst onze verbondenheid als ‘Mensen van de Weg’ tot uitdrukking brengen door een stille omgang met het kruis van Christus. Het wordt een processie van dorp tot dorp.

Op zaterdag 9 april in de ochtend (het precieze tijdstip volgt via Facebook, Karmelnijsapp en website) zal het kruis opgepakt worden en gedragen worden door de straten en langs de twee kerken van Top&Twel. Vervolgens wordt het kruis overgedragen aan Jutrijp-Hommerts waar er op die weg, waar mensen elkaar dagelijks ontmoeten en passeren, nu een groot, wit

kruis te zien zal zijn. Zo dragen we het kruis van dorp tot dorp tot stad. We laten door het kruis op te nemen op de openbare weg iets van het lijden van Jezus Christus zien, iets van ons geloof en wat we vieren in de week die voor ons ligt.

Tegelijkertijd verbinden we het lijden van toen met het lijden van nu in de wereld, in onze tijd. Een gebed, een roep om ontferming in stilte of in gesprekken ergens op de weg. Na Jutrijp-Hommerts gaat de omgang via Woudsend naar Heeg, Gaastmeer, Oudega en omgeving, Nijland, Folsgare, Oosthem en ten slotte IJlst waar een afsluiting is in de kerktuin van de Mauritiuskerk. De precieze route en de tijdstippen waarop het kruis de dorpen of steden passeert, zal later bekend worden gemaakt via de eigen informatiekanalen van de verschillende kerken.

Dat we ons op deze wijze zichtbaar en voelbaar verbonden mogen weten binnen de Ring en met de nood van de wereld.

Namens alle pastores van de Ring IJlst, ds. Renske Bosman-Romkema.

JEUGD

Berichtje van de kinderkerk



Tijdens de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen met het project van Bijbel Basics: 'Be-loofd land in zicht'. Iedere zondag staat een tekst uit het Oude of Nieuwe Testament centraal over Pasen als feest van bevrijding en als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld die God ons beloofd heeft.

We komen deze periode een aantal keren bij elkaar in it Reidhintsje. Via de mail en WhatsApp worden jullie hiervoor uitgenodigd. Ook heeft iedereen een boekje gekregen waarmee er thuis naar Pasen toegeleefd kan worden. In het boekje staat elke zondag een Bijbelverhaal, er kan samen over gepraat worden met behulp van gespreksvragen, je kan aan de slag met een knutsel en uiteindelijk kan met Pasen het bordspel gespeeld worden.

We hopen dat jullie het boekje met plezier gaan gebruiken en hopelijk ook tot ziens bij de kinderkerk!

Groetjes van de leiding kinderkerk.

12+ Groep

Zondag 6 maart konden we eindelijk weer eens gezellig bij elkaar komen. Een enthousiaste groep van acht 12-plussers reageerde positief op de oproep om af te spreken in it Reidhintsje. We hadden afgesproken om na de kerkdienst waarin de Maaltijd van de Heer was gevierd samen lekker met elkaar te gaan eten. De meiden hadden voorbereidingen getroffen voor een gezonde fruitsalade. Een deel van de jongens had de zinnen gezet op wraps gevuld met kip en groentes. Voor de lekkerbekken waren er gelukkig ook snackjes. Vanuit de airfryer werd de lekkere trek gestild met frikandellen, bitterballen en bamischijven. Heerlijk!

We konden merken dat iedereen elkaar zo na de lagere school toch wat minder ontmoet. Nu kon iedereen weer een beetje bijpraten en elkaar vertellen hoe het ging op de verschillende scholen en waar de interesses lagen.

Voor na de maaltijd had dominee een leuk keuzespel voorbereid. Aan de jeugd werden verschillende stellingen voorgelegd. Deze gingen over de oorlog en de angsten die dit meebrengt. Maar vooral over wat God in deze ingewikkelde en onzekere tijden voor je kan betekenen. Mooi om te zien hoe de kinderen over sommige zaken heel verschillend denken en dan soms ook weer eensgezind zijn.

We hopen de komende tijd een vervolg op deze ontmoeting te kunnen plannen. Binnenkort wordt er in ieder geval weer gewerkt aan de Paaschallenge: 'Alles komt goed!?', waarin de jongeren de betekenis ontdekken van de dood en opstanding van Jezus. We zetten vast een vinkje in de agenda voor zaterdagavond 16 april!

Otto Spoelstra



OVERIGE

Paasgroeten gedetineerden

De Paasgroeten zijn onderweg naar de Protestantse Kerk in Utrecht, waar ze verdeeld zullen worden over de gevangenen in Nederland. Iedereen veel dank voor de mooie wensen die op de kaarten stonden.

Diaconale vakanties door het Vakantiebureau

Iedereen verdient een vakantie

Het Vakantiebureau kan in samenwerking met RCN vakantieparken aan 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie week aanbieden. Om juist die gezinnen te bereiken die dit het hardst nodig hebben, willen wij de kerken en kerkelijke gemeenten vragen om mee te zoeken naar gezinnen die hiervoor in aanmerking komen. Zij viëren vervolgens vakantie in een bungalow, mobile-home of safaritent op één van de RCN vakantieparken. Aanmelden kan t/m 31 maart. Ook voor (mobiele) ouderen, voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is, zijn er mogelijkheden om gratis een midweek op vakantie te gaan. Ouderen kunnen door de Diaconie worden aangemeld als groep met een begeleider, maar er zijn ook individuele plekken beschikbaar. Aanmelden hiervoor kan vanaf juni. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hetvakantiebureau.nl.

Nieuwsbrief Oekraïne Classis Fryslân

Koudum, 5 maart 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeentelieden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,



Protestantse Kerk
Classis Fryslân

Bidden en werken

De mensen van Oekraïne zijn voortdurend in onze gedachten en onze gebeden. Velen die bidden vragen zich af wat zij voor Oekraïne en allen die daar in oorlog zijn, kunnen doen. Meer en meer komen wij in actie.

Meerdere acties

Naast gebedsdiensten zamelen sommigen kleding in, voedingsmiddelen en medicijnen, en zoeken manieren dit naar Oekraïne te brengen.

Anderen maken plannen om vluchtelingen in huizen en gebouwen op te vangen, de meesten houden collectes om geld bij elkaar te brengen waarmee we de bevolking daar kunnen helpen. De vele gebeden die worden gedaan en de werken die daaruit voortkomen, zijn hartverwarmend, en vervullen ons met hoop.

Hoe kunnen wij helpen?

Medewerkers van de landelijke kerk die zich bezig houden met hulpverlening en ervaring hebben in de opvang van vluchtelingen, geven advies op <https://protestantsekerk.nl/nieuws/wat-kun-je-doen-voor-oekraine/>

Zij raden ons dringend aan om het gesprek met de burgerlijke gemeenten aan te gaan, en geven op deze site ook een stappenplan hoe u dit kunt doen. De burgerlijke gemeenten coördineren en geven aan wat nodig is, de kerken ondersteunen waar dat nodig is. Nadere vragen kunt u stellen aan Karel Jungheim, medewerker vluchtelingen bij de PKN j.jungheim@kerkinactie.nl

Friese burgerlijke gemeenten

De Friese burgerlijke gemeenten geven aan dat zij in deze fase van de opvang zich richten op grootschalige opvang, en vooralsnog niet op particuliere opvang. Misschien kunnen zij in een volgende fase ook grote kerkelijke gebouwen voor opvang gebruiken. Kerken kunnen hun vragen stellen en hun diensten aanbieden op het centrale e-mailadres dat iedere burgerlijke gemeente heeft opengesteld, of zeer binnenkort zal openstellen. De komende tijd zal in overleg met de landelijke overheid duidelijk worden hoe bijvoorbeeld verzekering en onderwijs voor vluchtelingen geregeld zullen worden.

Belangrijke tips bij de opvang van vluchtelingen

Voor hulp bij particuliere initiatieven in de opvang verwijst de landelijke kerk naar de organisatie Takecarebnb <https://takecarebnb.org/> Op de site van deze organisatie vindt u ook 10 belangrijke tips over wat u het beste kunt doen en kunt vermijden bij eventuele particuliere opvang. <https://takecarebnb.org/gastgezin/10-tips-voor-het-opvangen-van-een-vluchteling/>

Overzicht Friese initiatieven

De Classis Fryslân zal op <https://www.classisfryslan.nl/Actueel> een overzicht geven van de initiatieven die binnen onze classis ontstaan. Als u een initiatief neemt, geeft u dit dan door aan de scribe van onze classis op classisfryslan@gmail.com Geef haar a.u.b. in het kort de gegevens door over inhoud van de actie, organisator, contactgegevens, en indien mogelijk een webadres. Zij vermeldt dan uw initiatief op de website van onze classis. Zo kunt u in contact treden met elkaar, van elkaar leren, elkaar versterken en aanvullen.

Actie Giro 555

Het eerst en meest nodige om Oekraïne naast bidden ook daadwerkelijk te helpen, is geld. Daarmee kunnen de samenwerkende hulporganisaties die van ons allen de meest concrete ervaring hebben in hulpverlening aan vluchtelingen en getroffen gebieden, hun werk doen. Zij vragen uw gift op <https://giro555.nl/> De landelijke media heeft ruim aandacht aan de actiedag gegeven op 7 maart jl.

Moge God onze gebeden, onze gaven, onze inzet en onze daden voor Oekraïne zegenen. En moge hij de leiders en de volken van Oekraïne en Rusland bewaren en behoeden in het onheil dat zij nu doormaken. En moge bovenal de vrede door ons allen gezocht en gevonden worden.

*Geef vrede, Heer, geef vrede
bekeer ons felle hart
Deel ons uw liefde mede
die onze boosheid tart
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt
Maak ons een levend teken
uw vrede wint de strijd. (NLB 1010: 4.)*

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant

Gemeente avond

Dinsdag 19 april om 20.00 uur in
it Reidhintsje.

Onderwerpen: Financiën en beleidsplan.

Van harte welkom.

We hopen op een grote opkomst.

Repair café

Hier proberen we allerhande defecte elektrische apparaten te repareren (voor zover dat mogelijk is). Het kost u verder niets, alleen de vernieuwde onderdelen moeten worden vergoed. Dus gooi het niet direct weg, maar laat ons er eerst naar kijken of het toch nog te repareren is. U kunt uw defecte items weer komen brengen in it Reidhintsje op:



zaterdag 26 maart

zaterdag 30 april

van 10.00 - 12.00 uur (dus telkens de laatste zaterdag van de maand).

Wel stellen we een **KLEINE DONATIE** voor het gerepareerde zeer op prijs. Dit totaal bedrag zal eens per jaar worden bestemd voor een **GOED DOEL**, nader door ons te bepalen.

Het repaircafé team,
spreken. U wordt dan teruggebeld).

(b.g.g. kunt u ook in-



Bron: www.ngkmaassluis.nl

COLOFON

Inlevering kopij

uiterlijk maandag 9 mei 2022 naar
kerkbladwoudsend@home.nl





**KRUISPROCESSIE
IJLST EN OMGEVING
9 APRIL 2022**

**IN AL ONZE DORPEN
ZULLEN WE HET KRUIS
DRAGEN. ZO STAAN WE
STIL BIJ HET LIJDEN IN
ONZE WERELD EN HET
LIJDEN VAN JEZUS.**

**IEDEREEN IS WELKOM OM
MEE TE LOPEN OF HET
KRUIS TE HELPEN DRAGEN**