

Rondom de Karmel



Nafplio-Griekenland

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOUDESEND E.O.

**34^e jaargang nr. 313
augustus/september 2024**



INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten

| | |
|---------------------------|---|
| Kerkdiensten | 3 |
| Bij de kerkdiensten | 3 |

Uit de Kerkenraad

| | |
|------------------------------------|---|
| Diaconie | 5 |
| College van Kerkrentmeesters | 7 |

Uit de gemeente

| | |
|------------------------------|----|
| Pastoraat en medeleven | 11 |
| In Memoriam | 13 |
| Verjaardagen | 14 |

Jeugd

| | |
|----------------|----|
| Geslaagd | 15 |
|----------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| Colofon | 16 |
|----------------------|----|



KERKDIENTEN

Zondag 28 juli

9.30 uur Ds. R. Bosman-Romkema
Collecte Plaatselijke en algemene Diaconie en kerk

Zondag 4 augustus

9.30 uur Ds. R. Bosman-Romkema
Collecte Plaatselijke en algemene Diaconie en kerk

Zondag 11 augustus *Maaltijd van de Heer*

9.30 uur Ds. I. v.d. Pol
Collecte Kerk-in-actie Werelddiaconaat en kerk

Zondag 18 augustus

9.30 uur Dhr. K. Renkema, Oosthem
Collecte Kerk-in-actie Zending en kerk

Zondag 25 augustus

9.30 uur Dhr. B. Fluit
Collecte Plaatselijke en algemene Diaconie en kerk

Zondag 1 september

9.30 uur Ds. J. v.d. Veen, Sneek
Collecte Protestants Kerk – Missionair werk en kerk

Zondag 8 september *Start/gemeentezondag*

10.00 uur Ds. R. Bosman-Romkema
Collecten Protestantse Kerk en kerk

Zondag 15 september *Vredesdienst*

10.00 uur Pastor E. Stellingweerf-Vinke en mw. C. Schraa
Collecten Kerk in Actie Zending

Bij de kerkdiensten

Terugblik kerkdiensten

In de dienst waarin pastor A. Adema voorging, vertelde zij, als inleiding op de dienst, een aansprekend verhaaltje. Dit diende als een soort spiegelverhaal bij de lezing uit het evangelie van Marcus 6, waarin Jezus aanvankelijk door zijn dorpsgenoten wordt bewonderd in wat Hij zegt en hoe Hij doet. Maar als ze zich realiseren dat Hij maar 'gewoon' een zoon van de

timmerman Jozef is, ergeren ze zich aan Hem en vertrekt Jezus uit Nazareth. Het voorgelezen verhaaltje gaat over een vader, zijn zoon en een ezel.

Op een dag gingen een vader en zijn zoon met een ezel op pad. De vader wilde lopen en zette zijn zoon op de rug van de ezel. Zo gingen zij op weg tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: 'Kijk nou toch, de wereld op zijn kop! Die gezonde jongen zit rustig op de ezel, terwijl zijn arme, vermoeide vader nauwelijks vooruit komt'. De jongen hoorde dit, schaamde zich en stapte af. Hij wilde dat zijn vader verder op de ezel zou rijden. Zo liepen ze voort. Even later hoorden ze: 'Moet je dat zien. Wat een ontaarde vader, die zelf lekker op de ezel zit en zijn kind laat lopen'. Na dit verwijt zei de zoon: 'Kom, laten we samen op de ezel rijden'. Zo vervolgden ze hun weg tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: 'Kijk, dat arme beest. Zijn rug zakt door onder het gewicht van hen beiden, wat een dierenbeulen'. Daarop zei de jongen: 'Laten we allebei lopen, dan kan niemand ons nog verwijten maken'. Zo liepen ze verder achter hun ezel. Tot voorbijgangers commentaar leverden: 'Wat een dwazen. Ze lopen in de brandende zon en geen van beiden denkt eraan op de ezel te gaan zitten.' Vader richtte zich tot zijn zoon en zei: 'Tja, mijn zoon, hoe je je ook gedraagt, op- en aanmerkingen zullen er altijd in overvloed zijn. Volg daarom altijd wat je eigen hart je ingeeft'.

Zomertijd

De zomervakantie is begonnen en velen vliegen uit naar andere plekken in binnen- of buitenland om weer op adem te komen. Maar ook Woudsend zelf is een mooie plek waar het in de zomermaanden fijn is om ergens aan of op het water te zijn.

Maar de kerk heeft geen vakantie; de kerkdeuren zijn iedere zondag geopend om een dienst bij te kunnen wonen. Om dit mogelijk te maken zijn er voor iedere kerkdienst heel wat mensen in touw. Uiteraard geldt dat voor de predikant, maar ook voor de koster, de organist, het beamteam, de ambtsdragers en degenen die voor de 'nazit' in it Reidhintsje zorgen. En natuurlijk degene die ervoor zorgt dat er iedere zondag weer een predikant is. In deze tijd beslist geen kleinigheid! Allemaal hartelijk dank daarvoor!

In deze periode zijn er ook vaak gasten die we mogen verwelkomen. Soms zelfs hele groepen jonge mensen die hier vakantie hebben en dan op zondagsmorgen naar de kerk komen. Dat geeft een fijn gevoel!

We hopen op een mooie zonnige zomer en wensen dat iedereen na deze vakantieperiode gezond en wel en met nieuwe energie er weer tegenaan kan gaan!

Vooruitblik kerkdiensten september

September lijkt nog ver weg. Maar nu alvast aandacht voor 2 diensten:

Overstapdienst 8 september

Op 8 september is er een speciale dienst waarin een aantal kinderen de overstap maken van de Kinderkerk naar de Karmeljeugd, omdat zij van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. De kinderen die de overstap maken zijn:

. Ook zal er aandacht worden besteed aan de kinderen die vanaf dit jaar deel gaan nemen aan de Kinderkerk. Voorganger is ds. Renske Bosman-Romkema en de dienst begint om 10.00 uur.

Vredesdienst 15 september

Op 15 september wordt er een oecumenische Vredesdienst gehouden in de Karmel. Het thema van de dienst is 'Iedereen kan iets voor vrede doen!' Aan deze dienst zullen de koren 'De Reinbôge' en 'Om 'e Nocht' gezamenlijk hun medewerking verlenen. Ook op de samenwerkingschool 'Tusken de Marren' zal er in de voorafgaande week aandacht worden besteed aan dit thema. De resultaten daarvan hopen we te laten zien in de dienst die om 10.00 uur zal worden gehouden in de Karmel. Voorgangers in deze dienst zijn: pastor Elly Stellingwerf-Vinke en Carla Schraa.

UIT DE KERKENRAAD

Vanuit de Diaconie

Diaconiecollectes voor de komende periode

28 juli en 4 augustus - Plaatselijke en algemene Diaconie

De collecte van deze zondagen is voor het plaatselijke en algemene diaconale werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaconale projecten in de buurt, waaraan we, dank zij uw gift, een bijdrage aan kunnen leveren.

11 augustus - Avondmaal - Werelddiaconaat (Moldavië)

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt organisatie Home Care ouderen

thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

18 augustus - Kerk in Actie - Zending (Pakistan)

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

25 augustus - Plaatselijke en algemene Diaconie

De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale werk.

1 september - Protestantse Kerk - Missionair werk (Nederland, pioniersplekken)

Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn, nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven met subsidie die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen, of zich richten op regio's waar de kerk kwetsbaar is. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten.

8 september - Protestantse Kerk - Jonge generaties (Nederland)

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenspakketten. Deze pakketten bevatten methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld.

15 september - Kerk in Actie - Zending (Syrië)

Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken

in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijke verzocht om uw collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de diaconie (NL58RABO0373742436) onder vermelding van het doel en/of de datum van de dienst. De diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats terecht komt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook direct doneren op de website van Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes

Vanuit het College van Kerkrentmeesters

Onderhoud en restauratie kerkgebouw De Karmel

Het zal velen niet zijn ontgaan dat er nogal wat activiteiten hebben plaats gevonden rondom het kerkgebouw De Karmel. Het betreft onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn enkele jaren geleden al voorbereid. Ze zijn geadviseerd en geïnspecteerd door Monumentenwacht Friesland. De financiële begroting was opgesteld door Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland (SBKG). Op basis van deze begroting is subsidie aangevraagd en toegezegd. De SBKG heeft van het College van Kerkrentmeesters de opdracht gekregen om de offerte en werkzaamheden te beoordelen en bij de uitvoering toezicht te houden.

Een omvangrijke klus. Aan de voorgevel van het kerkgebouw is door de steigerbouwer de gehele gevel en koepel/toren in de steigers gezet, zodat de verschillende bedrijven hun werkzaamheden konden gaan uitvoeren. Rondom het gebouw is door de schilder een rolsteiger en hoogwerker ingezet.

Bij inspectie viel het niet allemaal mee. Op verschillende plaatsen werd lekkage en daardoor houtrot ontdekt. Dit kwam doordat o.m. zink en loodwerk was open geknapt en er vocht onder het zink/lood kwam, waardoor het houtwerk is gaan rotten. Veel houtwerk moest daardoor door de timmerman worden hersteld, voordat met het schilderwerk kon worden begonnen. Ook werd geconstateerd dat er, mogelijk door vorstschade, nogal wat dakpannen moesten worden vervangen. Hieronder een (gelimiteerde) opsomming van de werkzaamheden:

- Het herdenkingsplateau boven de ingang deur heeft een grondige behandeling gehad en is nu weer goed leesbaar.
- De vergulde onderdelen zijn behandeld. Denk aan de torenhaan en de twee windwijzers en het kofscheepje op de nokken van het kerkdak en de





wijzerplaat van de kerkklok. Een vrijwilliger van onze gemeente heeft aangeboden dit verguldwerk op zich te nemen.

Bijzonder is dat bij navraag bij de Historische Kring, de windwijzers en torenhaan ruim 300 jaar oud blijken te zijn. Op oude tekeningen uit het jaar 1722 blijken ze op de voormalige kerk te hebben gestaan en dus weer hergebruikt.

- De vlaggenmast is onder handen genomen. Doordat het mechanisme, waardoor de mast naar binnen kon worden gehaald, niet goed meer functioneerde, is dit gerepareerd. De mast is schoongemaakt en opgepoetst.
- Ook de uurwerkmaker heeft, door de aanwezigheid van het steigerwerk, zijn werk kunnen doen. De wijzers zijn na het vergulden weer gemonteerd. Het mechanisme van de klok is bijgesteld en ingevet, waardoor nu minder storende geluiden te horen zijn onder de erediensten. De verlichting van de wijzerplaat is vernieuwd met energiezuinige led lamp.

Zoals gezegd een omvangrijke klus die ruim 8 weken in beslag heeft genomen en is er door vrijwilligers en kerkrentmeesters veel werk verzet.

Van een gemeentelid ontvingen we de navolgende tekst om mee af te sluiten:

*Fier stiet de hoanne op 'e Karmeltoer
en sjocht it hear en fear fan it wetterlân oer.
Grutsk blinkt syn sturt en wiist fan west nei east.
Syn lûd vertolkt al iuwen it nije begjin troch Gods Geast.*

Pastorie

Onlangs hebben de tijdelijke bewoners van de pastorie hun eigen woning kunnen betrekken en is de pastorie weer vrij. Voordat de pastorie weer kan worden bewoond hebben we nu de mogelijkheid tot het plegen van het noodzakelijke onderhoud. Met name het buitenschilderwerk en daarbij wat noodzakelijk herstelwerk door timmerman Ids de Groot aan gootlijsten etc. Voor het overige binnenwerk wat nodig is, badkamer, keuken etc. is het afstemmen met de nieuwe bewoner(s) hopelijk predikant.

Tot het zover is, we hopen dat dit niet al te lang zal gaan duren, zal de pastorie niet worden verhuurd, al hebben zich al diverse gegadigden aangemeld.

Paaskaars

De Paaskaars van vorig jaar is overhandigd aan . Wij danken haar voor haar tomeloze inzet voor onze gemeente.

Afscheid

als lid van College van Kerkrentmeesters

Woensdag 19 juni was de laatste vergadering waar bij aanwezig was en hebben we afscheid van hem genomen als penningmeester van het College. was degene die er onder andere voor zorgde dat het collectegeld op de juiste wijze op zijn plek kwam en was het aanspreekpunt voor de collectemunten. Het laatste wil hij nog wel blijven doen, zodat we niet in een gat vallen. Na afloop van de vergadering is in de bloemen gezet en hartelijk bedankt voor zijn inzet. Hij heeft als blijk van dank tegoedbonnen gekregen, om samen met , te gaan fietsen en onderweg een hapje te eten (Happen en Trappen).

Door het vertrek van uit het College, zijn we weer op zoek naar aanvulling in het College. Mocht u/jij geïnteresseerd zijn in het werk van het College van Kerkrentmeesters, of iemand weten die daar wel geschikt voor is, laat het weten aan één van de leden van het College.

UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

Sinds het vertrek van ds. Renske Bosma-Romkema ben ik er dit jaar als pastor voor alle gemeenteleden die in het geval van ziekte of anderszins behoefte hebben aan een gesprek of geestelijke bijstand. Inmiddels ben ik redelijk op de hoogte van het wel en wee van de meeste ouderen in de gemeente. Dat geldt echter niet voor de gemeenteleden beneden de zeventig jaar. Daarom vermeld ik hier nog maar eens dat de hele gemeente indien nodig een beroep op mij kan doen!

Ook de afgelopen weken hebben een aantal gemeenteleden nog steeds te kampen met gezondheidsproblemen. Soms door de klachten die ze nog steeds ondervinden na een ongelukkige val of omdat ze nog niet goed hersteld zijn na een operatie of ziekenhuisopname. Iedereen die dit betreft en niet bij name wordt genoemd, wens ik veel sterkte toe!

Sterkte, maar vooral geduld geldt zeker ook voor de volgende twee gemeenteleden:

De komende periode breken er voor velen in Woudsend weer drukke tijden aan. Talloze toeristen zullen hun weg weer vinden naar ons mooie dorp en

eigen inwoners trekken er de komende tijd op uit om als toerist in andere streken nieuwe indrukken op te doen. Dat betekent voor veel ouderen van de gemeente dat ze zich in deze zomerperiode sneller dan anders eenzaam kunnen voelen omdat kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn. Laten we hen vooral niet vergeten! Om een uitspraak van onze voormalige premier Mark Rutte te gebruiken 'Let een beetje op elkaar, ik reken op u!'

Tenslotte wens ik u allen, of u nu thuis blijft of op weg gaat, onderstaande 'Zegen voor onderweg' uit het Dienstboek van de Abdij van IONA toe!

*Moge God,
die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.
Moge God,
die je nabij is als je zit en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.
Moge God,
die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.*

Pastor Elly Stellingwerf-Vinke



Verjaardagen



Geslaagd

Juni was de dag van de waarheid voor veel leerlingen van het vervolgonderwijs in verband met de uitslag van hun examen. Wél of níet geslaagd?! Gelukkig konden we diverse tassen aan de vlaggenmast zien hangen als teken dat er iemand was geslaagd. In Woudsend waren dat voor zover bekend:

Wij willen hen van harte feliciteren en succes toewensen bij verdere studie of het zoeken van een baan. Voor hen die het felbegeerde papiertje nog niet (helemaal) haalden, wensen we bij een volgende poging dat het ze wel zal lukken!



COLOFON

