

RONDOM DE KARMEL



**PROTESTANTSE GEMEENTE
TE WOUDESEND E.O.**



34e jaargang nr. 314 september/oktober 2024

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	3
Bij de kerkdiensten.....	4
Uit de kerkenraad	
Diaconiecollectes.....	5
Uit de gemeente	
Pastoraat en meeleven.....	7
Huwelijk	8
Mutaties.....	9
Verjaardagen.....	9
Ontmoetingen door de week	
Kofje yn'e Karmel.....	9
Etentjes senioren in het dorpshuis.....	10
Gedicht	
Onderweg.....	11
Overige	
Jaarprogramma 2024-2025 Passage Woudsend.....	11
Open Koffieochtend in De Bron VBG te Sneek.....	13
Gebed	
Bij de start na de vakantie.....	14
Woordzoeker 'Herst'	15
Colofon	16



KERKDIENSTEN

Vanaf zondag 8 september beginnen de diensten weer om 10.00 uur!

Zondag 15 september

10.00 uur

Collecten

Vredesdienst

Pastor E. Stellingwerf-Vinke en
mw. C. Schraa

Kerk in Actie – Zending (Syrië,
vredeswerkcollecte) en kerk

Zondag 22 september

10.00 uur

Collecten

Ds. I. van der Pol

Kerk in Actie – Werelddiaconaat
(Colombia) en kerk

Zondag 29 september

10.00 uur

Collecten

Ds. J. Finnema

Protestantse Kerk – Missionair werk
(Nederland, jongeren) en kerk

Zondag 6 oktober

10.00 uur

Collecten

Mw. A. Adema, Joure

Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Israël,
Israëlzondag) en kerk

Zondag 13 oktober

10.00 uur

Collecten

Ds. E. van Halsema, Kampen

Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Bolivia)
en kerk

Zondag 20 oktober

10.00 uur

Collecten

Maaltijd van de Heer

Ds. I. van der Pol

Kerk in Actie – Werelddiaconaat
(Indonesië)

Zondag 27 oktober

10.00 uur

Collecten

Zangdienst

Zangdienstcommissie

Zangdienstcommissie bepaalt doel



Bij de kerkdiensten

Startzondag 8 september

De vakantie is weer voorbij en het 'gewone leven' gaat weer beginnen. We hopen dat iedereen een mooie zomer heeft gehad en nu met nieuwe energie er weer tegenaan kan. Inmiddels is ook de Startzondag al geweest. Doordat dit kerkblad daarna pas uitkwam, konden we u daar niet op tijd over informeren. Maar als het goed is heeft de Karmel-app daarvoor z'n functie bewezen! In het volgende krantje een terugblik!

Op onderstaande foto's de overstappers van dit jaar:



Omdat de kopij direct na de vakantie ingeleverd moest worden, en alles nog opgestart moest worden, was er over de hele linie nog heel weinig nieuws te melden.

We hopen dat er in het volgende kerkblad weer wat meer te lezen valt.

Vredesdienst

Op 15 september is er een oecumenische Vredesdienst in De Karmel, aanvang 10.00 uur. Het thema is 'Iedereen kan iets voor vrede doen!'

Aan de dienst zullen de koren 'Om'e Nocht' en 'De Reinbôge' gezamenlijk hun medewerking verlenen. In de voorafgaande week zal er op de basisschool 'Tusken de Marren' ook aandacht aan dit thema worden besteed. De resultaten daarvan hopen we te zien in de dienst. De liturgie voor deze vredesdienst is voorbereid door pastor Elly Stellingwerf-Vinke namens de Protestantse Gemeente en Carla Schraa namens de Rooms Katholieke Parochie.

UIT DE KERKENRAAD

Diaconiecollectes voor de komende periode

15 september - Kerk in Actie - Zending (Syrië) - Vredesweekcollecte

Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof.



Met het herstellfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

22 september - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Colombia)

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat Colombianen het normaal vinden dat mannen meer macht hebben dan vrouwen. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico. Misbruik begint vaak via online contacten of toerisme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld, psychische en juridische hulp bieden. Een aantal

jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Om nieuw misbruik te voorkomen geven medewerkers kinderen en opvoeders voorlichting via scholen.

29 september - Protestantse Kerk - Missionair werk (Nederland, jongeren)

Een van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen met de jongere generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat zij een kerk binnenstappen, maar door daar te zijn waar zij zijn. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.

6 oktober - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Israël, Israëlzondag)

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen. Meer lezen: kerkinactie.nl/gesprekisrael

13 oktober - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Bolivia)

Door klimaatverandering is de regenval in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Veel jongeren trekken naar de stad, omdat ze geen toekomst meer zien in de bergen. Maar sinds daar waterreservoirs gebouwd worden is irrigatielandbouw mogelijk en keren jongeren weer terug. Dit alles door duurzame landbouw in de Hoge Andes. Boeren en boerinnen leren samen in coöperatie verband biologische groenten verbouwen en certificeren. Veel inheemse bewoners gaan hun traditionele groenterassen weer waarderen. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4000 meter hoogte landbouw mogelijk is.

20 oktober - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Indonesië)

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we op zondag 20 oktober voor een beter leven voor boeren en hun gezinnen in Indonesië. Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze

het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw en hun land zo te bewerken dat de grond zich herstelt. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.

27 oktober - Zangdienst

Het doel van de collecte in deze dienst is nog niet bekend en zal door de Zangdienstcommissie nog worden bepaald. Tijdens de dienst zal dit doel bekend worden gemaakt en verder worden uitgelegd.

Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijk verzocht om uw collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie (NL58RABO0373742436) onder vermelding van het doel en/of de datum van de dienst. De Diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats terechtkomt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook direct doneren op de website van Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes

UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

Voor zover mij bekend, zijn er tijdens de vakantieperiode gelukkig geen ernstig zieken geweest. Wel hebben een aantal gemeenteleden de afgelopen tijd te maken gekregen met fysieke klachten, soms door een val die voor veel ongemak zorgde. Een aantal van hen heeft de afgelopen periode de bloemen van de kerk ontvangen.



Aan het korten van de dagen merken we dat de herfst weer in aantocht is. Voor de één betekent dit dat er weer meer tijd thuis wordt doorgebracht met het gezin. Voor een ander zijn de donkere avonden momenten waarin het gemis van een geliefde meer voelbaar is. Laten we waar mogelijk voor hen die dat betreft een ondersteuning zijn. In het liedboek vond ik de volgende woorden:

*Hoor mij God, als ik tot U roep.
U ziet mijn verdriet,
U kent de vragen die mijn gedachten vervullen,
U weet hoe ik opzie tegen de dag van morgen.
Versterk in mij het geloof dat ik mijn weg niet alleen ga.
Troost mij met Uw aanwezigheid, nu en in de dagen die komen.*

Huwelijk

Mutaties

Verhuisbericht



Verjaardagen

Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske!



ONTMOETINGEN DOOR DE WEEK

Kofje yn'e Karmel

Als bijbelgroep komen we op dinsdag 24 september weer bij elkaar. We bespreken dan met elkaar Matteüs 25: 1-13, dat ook wel bekend staat als 'De gelijkenis van de vijf dwaze en vijf wijze meisjes'. Vanaf 10.00 uur staat de koffie en thee weer klaar voor iedereen die het fijn vindt om met elkaar in gesprek te gaan over wat de Bijbel ons ook vandaag nog te zeggen heeft. De volgende data dit jaar zijn: 29 oktober, 26 november en 17 december.

Pastor Elly Stellingwerf-Vinke

Nieuw seizoen etentjes senioren in het dorpshuis

Op vrijdag 18 oktober start er een nieuw seizoen van de maandelijkse etentjes voor ouderen en alleenstaanden. Op zes vrijdagen in de wintermaanden gonst het in de foyer van het MFC weer van gezelligheid aan de lunchtafel. Want vele Woudsender senioren genieten er dan van een gezamenlijke maaltijd. Om 12.30 uur staat een warme lunch klaar (3-gangen, kosten € 10,-) bereid door een team van vrijwilligers. De etentjes zijn al jaren in trek: veel deelnemers zijn sinds langere of kortere tijd elke keer van de partij. Deze vaste gasten ontvangen in september persoonlijk bericht, zodat ze zich voor het nieuwe seizoen kunnen aanmelden. Ook nieuwe gasten zijn van harte welkom. Voor het etentje van 18 oktober kunnen zij zich opgeven tot 10 oktober a.s.

Opgave en informatie: Rita Dijkstra, 0514 592999 of Diana Schumm Voorkamp, 0514 592126.

Alle data van dit seizoen op een rij:

18 oktober

15 november

13 december

17 januari

21 februari

21 maart

De etentjes worden georganiseerd door de Diaconie van de Protestantse Gemeente van Woudsend voor alle Woudsender senioren.



GEDICHT

Onderweg

De weg van ons leven
is niet rechtstreeks
of zonder obstakels
maar vol valkuilen, de
hoogte- en dieptepunten
waar het leven uit bestaat.

Je durft zo nu en dan
in het diepe te springen
in de hoop dat het goed is,
met de zekerheid
dat je niet anders kunt en wilt.

Je kiest een richting
of een doel
zonder de garantie dat je
veilig aan zult komen.

Je maakt er iets van
zoals het leven iets van jou maakt:
ouder, wijzer.
Maar ook jong en in beweging
naar leven, naar toekomst.

(Anja Keizer)



OVERIGE

Jaarprogramma 2024 - 2025 Passage Woudsend

25 september 20.00 uur (MFC)

Startavond Passage Woudsend.

Huib Jan de Graaf zeilde in 4 jaar met zijn gezin over de wereld. Hij neemt ons aan de hand van mooie beelden mee op zijn belevenissen met hun schip Seaquest.

Oktober

Uitstapje. Verdere info volgt.

23 oktober 20.00 uur afdelingsavond (MFC)

**STICHTING
FARIDPUR**
BANGLADESH - NIGERIA

Cees Spronk, plastisch chirurg vertelt over de stichting Faridpur. De stichting is actief in Bangladesh en Nigeria met medische en sociale projecten. Cees Spronk is plastisch chirurg en heeft heel wat jaren de medische missies in die landen georganiseerd en ook zelf operaties gedaan. In de pauze worden sieraden verkocht, de opbrengst is voor de stichting.

13 november 20.00 uur afdelingsavond (MFC)

Tiny Faber uit Sneek vertelt en leest voor uit haar boek "Vriend van mijn gedachten". Het boek gaat over de mooie en soms minder mooie ervaringen in het leven. Het biedt troost, geeft houvast, maar Tiny Faber hoopt ook een lach op het gezicht van de lezer te toveren. Net als haar broer Peter Faber is ze zeker artistiek.

9 december kerststuk maken (It Reidhintsje)



Nadere info volgt.

11 december 19.30 uur Kerstavond (It Reidhintsje)

Gabriel Vriens verzorgt deze Kerstavond met dia's over "Het Kerstkind in de kunst".

8 januari 9.30 uur Nieuwjaarskoffie (It Reidhintsje)

Gast is onze dorpsgenoot Jolly van Hijum. Zij vertelt over olijfolie van hun eigen olijfbomen uit Griekenland.

22 januari 20.00 uur afdelingsavond (MFC)



Voormalig zorgondernemer Oeds Visser tekende ruim 70 korte verhalen op over hoe kinderen de dementie van ouders beleven.

Hij vertelt uit zijn boek "Vensters met verhalen".

19 februari 19.30 uur jaarvergadering (It Reidhintsje)

Durk Rijpkema verzorgt een kaasproeverij.

15 maart 20.00 uur Feest op zaterdagavond (Feestzaal MFC)

Onze Passage afdeling bestaat 75 jaar. Dit vieren wij met cabaretgroep Noordenbos en Ko.



7 april (It Reidhintsje)

We gaan een Paasbloemstuk maken.

9 april 20.00 uur afdelingsavond (MFC)

Dhr. Lieuwe Ypma vertelt over de kazematten van Kornwerderzand.

Mei

Uitstapje naar het Kazemattenmuseum Kornwerderzand.

Open Koffieochtend

Woensdag 2 oktober is er weer een open koffieochtend in “De Bron” VBG te Sneek aan de Middelzeelaan 1.

Onze spreekster deze ochtend is: Michaela Buitenwerf.

Zij komt spreken over het thema: “De reis van mijn leven”.

De koffie staat klaar om 9.00 uur, de morgen begint om 9.30 uur en wordt om 11.30 uur afgesloten.

Consumpties zijn voor eigen rekening.

Er is een verkooptafel van Het Kompas de Christelijke boekwinkel uit Sneek.



De entree is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten.

Op initiatief van enkele vrouwen uit verschillende kerken wordt deze koffieochtend georganiseerd. Doel is om te luisteren, met elkaar te zingen en elkaar te bemoedigen.

U bent van harte welkom en neem gerust een buurvrouw, familielid of vriendin mee.

Voor meer informatie kunt u bellen met:

GEBED

Hoewel voor de meesten de zomervakantie nu toch echt weer voorbij is, willen wij nog graag dit gebed met jullie delen. Het is een gebed bij de start na de vakantie, een gebed om kracht, motivatie en rust bij een nieuwe start:

Goede God,
bewaar in ons de zomer,
de ontspanning,
de gezelligheid,
de opgedane fitheid,
de rust en de buitenlucht.

Geef ons de kracht om te starten
op het werk, in de buurt, op school,
thuis of voor het eerst op een nieuwe plek,
met een nieuwe baan of studie.

Breng ons rust, wanneer we opzien
tegen vereisten of verwachtingen,
plichten of tegenvallers.
Geef dat uw licht ons tegemoet stroomt,
en onze ogen opengaan voor wie op onze weg komt
met hulp en vrede.

Laat ons delen van de zomergloed,
bewaar in ons de warmte,
tot in de koude dagen,
zegen ons met uw hulp
en vrede.

Amen

(Door ds. Marieke Meiring. Bron: Petrus.Protestantsekerk.nl)



WOORDZOEKER 'HERFST'

x	x	b	k	f	y	j	l	t	a	m	w	a	a	i	e	n	j	i	c	s	j	n	g	k
g	w	v	r	u	c	h	t	e	n	t	t	q	n	e	v	o	e	g	w	b	b	o	d	o
z	m	d	j	q	v	r	j	b	g	n	x	p	x	i	y	b	j	h	a	g	e	l	e	u
i	s	e	i	z	o	e	n	e	g	a	s	j	l	k	n	h	w	n	z	w	k	o	b	d
f	t	l	x	l	b	r	u	s	f	r	m	y	n	e	u	b	k	s	x	i	l	n	v	e
m	a	s	t	l	m	s	s	s	t	t	t	m	e	l	o	i	r	e	g	e	n	v	t	r
y	e	d	u	d	g	z	l	e	n	o	t	e	n	s	e	l	c	c	s	r	g	g	a	n
v	o	c	h	t	i	g	a	n	o	u	i	k	s	d	e	h	a	r	k	e	n	n	k	c
x	b	x	a	u	e	r	k	b	q	f	d	e	u	j	k	y	g	j	e	b	o	a	k	u
h	b	s	p	f	v	h	k	a	q	t	f	h	s	u	h	g	r	h	l	s	q	j	e	u
a	w	o	p	e	n	n	e	h	b	e	z	e	m	a	o	c	t	a	t	f	s	a	n	m
i	v	b	e	h	a	a	n	c	n	k	r	u	v	u	o	x	n	m	f	e	j	a	i	x
z	r	l	l	n	i	m	i	s	t	i	g	h	e	y	r	g	s	l	p	y	u	r	c	s
h	j	d	s	g	h	b	j	b	z	e	b	j	g	l	n	y	c	z	s	y	y	w	u	p
q	d	r	u	p	p	e	l	s	f	g	l	g	e	k	r	u	i	s	s	p	i	n	a	e
a	h	c	p	h	t	d	l	c	s	e	n	s	n	g	s	m	i	g	g	h	y	n	j	l
p	e	n	n	y	z	r	o	n	k	l	d	d	d	p	w	i	n	w	f	i	v	f	h	e
p	m	d	e	f	b	k	u	l	p	s	k	j	n	e	k	e	u	r	n	i	y	q	n	n
n	a	c	h	t	v	o	r	s	t	x	s	t	y	m	r	f	t	o	f	p	x	p	z	t

takken

vruchten

appels

eikels

noten

bessen

hagel

waaien

regen

mistig

vochtig

druppels

nachtvorst

kouder

bezem

vegen

harken

spelen

egels

eekhoorn

slakken

kruisspin

seizoen

najaar

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧

COLOFON

