

RONDOM DE KARMEL



**PROTESTANTSE GEMEENTE
TE WOUDESEND E.O.**



34e jaargang nr. 312 juni/juli 2024

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|----|
| Kerkdiensten | 3 |
| Bij de kerkdiensten..... | 4 |
| Uit de kerkenraad | |
| Bericht van de beroepingscommissie..... | 4 |
| De toekomst van de kerkgemeenten in de Ring IJlst..... | 5 |
| Jaarthema 2024/2025 'Als nieuw!'..... | 5 |
| Diaconiecollectes..... | 6 |
| Uit de gemeente | |
| Pastoraat en meelevén..... | 7 |
| Iets van God ervaren..... | 7 |
| Mutaties..... | 8 |
| Verjaardagen..... | 8 |
| Huwelijksjubileum..... | 9 |
| Gedicht | |
| Als je mij vraagt..... | 9 |
| Overige | |
| Woudsend gedenkt..... | 10 |
| Kunst in De Karmel..... | 11 |
| Hart 'Love' om in te kleuren..... | 11 |
| Colofon | 12 |



KERKDIENTEN

Zondag 9 juni

9.30 uur
Collecten

Ds. D.J. Deuzeman, Heerenveen
Plaatselijke & algemene Diaconie en kerk

Zondag 16 juni

10.30 uur

Collecten

Oecumenische tentdienst
Pastor A. Schothorst-Vos
M.m.v. Chr. Muziekvereniging Concordia
Gaastmeer
Join for Joy

Zondag 23 juni

9.30 uur
Collecten

Dhr. E. van Halsema, Kampen
Plaatselijke & algemene Diaconie en kerk

Zondag 30 juni

9.30 uur
Collecten

Dhr. E. v.d. Veen
Plaatselijke & algemene Diaconie en kerk

Zondag 7 juli

9.30 uur
Collecten

Mw. A. Adema, Joure
Protestantse Kerk–Pastoraat (NL) en kerk

Zondag 14 juli

9.30 uur
Collecten

Ds. Mook
Plaatselijke & algemene Diaconie en kerk

Zondag 21 juli

9.30 uur
Collecten

Ds. I. van der Pol, Woudsend
Plaatselijke & algemene Diaconie en kerk

Zondag 28 juli

9.30 uur
Collecten

Ds. R. Bosman-Romkema, Woudsend
Plaatselijke & algemene Diaconie en kerk

Bij de kerkdiensten

Tentdienst 16 juni



Ook dit jaar is er tijdens het Wâldseiner Wykein weer een Oecumenische tentdienst. Hierin zal voorgaan pastor A. Schothorst, pastor van de Christoffel parochie. Verder is het korps Concordia uit Gaastmeer uitgenodigd om aan de dienst haar muzikale medewerking te verlenen.

Het thema in deze dienst is 'Groeien & Bloeien'. De collecte is bestemd voor Join for Joy, een project dat is opgezet om kinderen spelenderwijs te laten leren.

Voor kinderen is dit van cruciaal belang, om tot een gezonde ontwikkeling van zowel hersenen als lichaam te komen. Vanaf 10.00 uur wordt er koffie/thee/limonade geschonken en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Iedereen is van harte welkom, ook de gasten in ons dorp!

UIT DE KERKENRAAD

Bericht van de beroepingscommissie

De vacature staat inmiddels 2 maanden online en heeft tot dusver in ieder geval geleid tot enige belangstelling en vraag naar meer toelichting op de tekst en onze gemeente.

We hopen van harte dat deze belangstelling wordt omgezet naar een daadwerkelijke reactie op de vacature.

Samen met het plaatsen van de vacature hebben we een advieslijst opgevraagd bij het mobiliteitsbureau van de PKN. Het mobiliteitsbureau reikt met deze lijst door hen geschikt geachte kandidaten of proponenten aan. Dit aan de hand van onze vacaturetekst en profiel. De kandidaat of proponent wordt hiervan niet in kennis gesteld. Eind april hebben we een lijst met voorgestelde kandidaten mogen ontvangen. Het is eventueel mogelijk om 2 maal een vervolg advieslijst op te vragen.

We hebben als commissie bij het publiceren afgesproken dat we de vacature tot 1 juni de tijd gunnen. In onze eerstvolgende vergadering op 10 juni maken we de balans op en bepalen we onze volgende stap. Dat is voor nu ons eerste ijkpunt.

Namens de beroepingscommissie,
Wieger Postma (voorzitter)

De toekomst van de kerkgemeenten in de Ring IJlst

We waren het er allemaal over eens: we willen in elke plaats een levende kerkgemeenschap houden. Een gemeenschap die omziet naar elkaar en naar anderen, in de naam van God. Om dat mogelijk te maken, moeten we misschien andere kerktaken meer met elkaar combineren.

Alle negen gemeenten – voorgangers en kerkenraden - in de Ring ontmoetten elkaar op 23 april in de Eehof in IJlst om met elkaar te praten over de toekomst van de kerken in onze Ring. Het bleek al snel dat we allemaal te maken hebben of krijgen met dezelfde uitdagingen: een teruglopend ledenaantal, onderbezetting van de kerkenraad, te weinig vrijwilligers, minder inkomsten, te veel externe regels. Het bleek ook al snel dat we niet zonder elkaar kunnen als we deze uitdagingen te lijf willen gaan.

Voorzichtig ontstonden de eerste contouren. Kleine lokale commissies die in vrijheid lokale kerktaken kunnen uitvoeren, met daarnaast een combinatie van andere taken. Daar worden de commissies dan niet meer mee belast. Die houden energie over om uit te stralen wat we als kerk eigenlijk willen zijn.

Er zijn meerdere manieren om zo'n droom waar te maken. Wat precies lokale taken zijn en hoe een combinatie van taken eruit moet zien, is nog open. En niet iedereen heeft hetzelfde tempo voor ogen. Er zijn dus nog vragen genoeg. Maar we vonden allemaal dat dit proces de moeite waard is om verder verkend te worden. En daarom zal de denktank die de bijeenkomst had voorbereid, contact zoeken met een externe die voor ons de mogelijkheden en valkuilen in kaart kan brengen. Niet meer en niet minder. We houden zelf het roer in handen.

In september komen we als gemeenten weer bij elkaar om met de extern deskundige – iemand die veel ervaring heeft met dit proces - verder van gedachten te wisselen. We kijken er nu al naar uit.

De denktank: Sybren Attema, Dussie Hofstra, Jan Finnema en Anneke van Mourik

Jaarthema 2024/2025 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'

Het komende jaarthema van de Protestantse Kerk luidt: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping.



'Als nieuw!'

'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk' is inhoudelijk gebaseerd op het hoofdstuk 'Van U is het Koninkrijk' uit de visienota van de Protestantse Kerk. Scriba René de Reuver zegt daarover: "We bidden om de komst van het koninkrijk van God. Tegelijkertijd weten we door het woord van Jezus dat het koninkrijk nabij is, onder ons, hier en nu. Het is overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden. Dit vraagt om de levenskunst van scherp zien en onderscheiden waar het op aankomt. Zoals Paulus zegt: 'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.' Deze levenshouding daagt ons uit om 'als nieuw' te leven. Door te bidden, te zingen, te vieren en het goede te doen voeden we deze hoopvolle levenshouding." (Bron: Nieuwsbrief PKN).

Diaconiecollectes voor de komende periode



9 juni - Plaatselijke en algemene Diaconie

De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaconale projecten in de buurt, waar we, dankzij uw gift, een bijdrage aan kunnen leveren.

16 juni - Tentdienst Wâldseiner Wykein

De collecte tijdens deze speciale dienst is bestemd voor Join for Joy, een project dat is opgezet om kinderen spelenderwijs te laten leren. Voor kinderen is dit van cruciaal belang, om tot een gezonde ontwikkeling van zowel hersenen als lichaam te komen.

23 en 30 juni - Plaatselijke en algemene Diaconie

De collectes van deze zondagen zijn ook voor het plaatselijke en algemene diaconale werk.

7 juli - Protestantse Kerk - Pastoraat (Nederland)

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk

Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.

14, 21 en 28 juli - Plaatselijke en algemene Diaconie

De collectes in de vakantieweken zijn voor het plaatselijke en algemene diaconale werk.

Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijk verzocht om uw collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie (NL58RABO0373742436) onder vermelding van het doel en/of de datum van de dienst. De Diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats terechtkomt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook direct doneren op de website van Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes

UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

De zomermaanden zijn in aantocht en daarmee ook de vakanties. Dat betekent dat niet altijd onze kerkelijk werker Elly Stellingwerf-Vinke bereikbaar is i.v.m. crisispastoraat. Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning of in het geval er iemand is overleden, dan kunt u bellen naar scriba: Rita Bouwma 06-14851435 of vice voorzitter Yme Braaksma 06-30335107.

Vanaf deze plaats willen we ieder die ziek is, klachten van de ouderdom heeft of zorgen heeft, sterkte toewensen. Het kan zwaar zijn om afhankelijk te zijn van anderen of je eigen zorg uit handen te moeten geven. En vooral in de zomermaanden wanneer velen er op uittrekken en jezelf om wat voor reden dan ook, niet weg kunt, kun je je eenzaam voelen. Het is fijn als er dan mensen zijn die laten merken dat je er niet alleen voor staat.



Iets van God ervaren

Een arm om je heen als je moe bent of koud
een mens die je troost en die veel van je houdt
een hand in jouw hand als je niet durft te gaan
een stem die je roept als je eenzaam blijft staan.
Soms zie je even in je leven zomaar iets van God.

Een blik vol begrip als je voelt het gaat mis
een mens die juist komt als er niemand meer is
een woord dat je raakt, dat je moed geeft en kracht
een kans die je krijgt die je nooit had verwacht.
Soms zie je even in je leven zomaar iets van God.

Een mens die je zegt: Toe je kunt het kom aan
een droom die je helpt om weer verder te gaan
een teken van leven dat maakt je dag dan weer goed
als jij iets niet kan, is er een ander die 't doet.
Soms zie je even in je leven zomaar iets van God.

(Gedicht van Greet Brokerhof-v/d Waa en Jaques Roeleveld)



Mutaties

Interne verhuizing

Verjaardagen



Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske!

Huwelijksjubileum



GEDICHT

Als je mij vraagt

Als je mij vraagt
hoe het gaat
op doorgang
in het voorbijgaan
dan zeg ik
goed

als je vraagt hoe het met me gaat
en je blijft staan
en je kijkt me aan
dan zeg ik meestal
zo, zo of
vandaag of
deze week wel best
of (met een bepaalde intonatie)
het gaat of het gaat wel
want wat moet je
wat wil je
wat kun je
met een beschrijving van een proces
met weergegeven nuance
twijfels en pijnen
uitweidingen
details

wat moet je met al die eerlijkheid?
Ik probeer te luisteren naar de vraag
achter de vraag
of het al gereede antwoord
maar soms stink ik erin
en laat me verleiden
door een oogopslag
een buiging van je stem



een aanraking
en vertel.

Arme jij, die dan soms als jouw vraag
alleen code of formule was
moet luisteren naar een echt verhaal.
Jij wou alleen maar zeggen:
"Hallo, hoe gaat-ie?
goed toch zeker?
En als het niet goed gaat, dan morgen hopelijk beter".
Ach jij.
Hoe gaat het met jou?

Marina San Giorgi

OVERIGE

Woudsend gedenkt



Het gedenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog was dit jaar heel anders dan andere jaren. Onder de noemer 'Dagboek van een ooggetuige' werden in de week voorafgaand aan 4 mei, elke avond, vijf gebeurtenissen nagespeeld die zich in Woudsend in de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan. Voorstellingen die bij velen een diepe indruk achterlieten.

Na de traditionele herdenking op de avond van 4 mei, werd iedereen uitgenodigd om in de kerkzaal van De Karmel nog te kijken naar het verhaal van de Joodse Betty Glashouwer-Maarzen. Als vrouw van een christelijke man, verwachtte zij aan het lot van de Joden te ontkomen. Toen zij een oproep kreeg, ging ze

vol goede moed naar Sneek, in de verwachting ook weer terug te gaan. Dat was helaas verkeerd gedacht. Ze heeft nooit haar man meer teruggezien, maar eindigde in één van de gaskamers van Auschwitz.

Een aangrijpend verhaal, wat in deze tijd van opkomend antisemitisme, iets is om bij stil te staan.

Zo vormde deze bijeenkomst een waardige afsluiting van een week waarin velen kennis konden nemen van wat er zich in de oorlog in Woudsend heeft afgespeeld.

Kunst in De Karmel

Net als vorig jaar is ons kerkgebouw De Karmel ook nu weer opgenomen in de kunstroute Woudsend Kunstmoment.

Op 11 verschillende locaties vindt u elke laatste zondag van de maanden april t/m augustus en tijdens Het UIT Festival Weekend op 14 en 15 september inspirerend werk van 7 beeldend kunstenaars, een galerie en historische altaarstukken van o.a. Otto de Boer (1824) in de St. Michaëlkerk.



Laat u verrassen door o.a. zeef- en linodrukken, schilderijen, illustraties en fotografie. Daarnaast ontvangen zij wisselende gastexposanten.

Data: 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli en 25 augustus. De locaties zijn geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.
(Overgenomen van de website pg.woudsend.nl).



COLOFON

