

RONDONOM DE KARMEL



Bron: <https://zoom.nl/foto/natuur/zomer-bloemen>

**PROTESTANTSE GEMEENTE
TE WOUDESEND E.O.**



30^e jaargang nr. 285 juli / augustus 2020

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	3
Bij de kerkdiensten.....	4
Uit de kerkenraad	
Van de voorzitter.....	5
Uit het College van Kerkrentmeesters.....	6
Zangers gezocht!.....	8
Bereikbaarheid zomerperiode.....	8
Diaconiecollectes.....	8
Uit de Tarissing	
Even stilstaan bij: de zomertijd.....	10
Uit de gemeente	
Pastoraat en meeleven.....	11
In memoriam: Jannetje (Janny) Smedes-van Leeuwen.....	14
Ambtsjubileum.....	15
Geslaagd.....	16
Huwelijk.....	16
Geboorte.....	16
Verjaardagen.....	17
Jeugd	
Project kinderkerk en ZWO.....	18
Overstapdienst.....	18
Geslaagd!.....	18
Berichtje van de kinderkerk.....	20
Overige	
Vanuit het beamteam.....	20
Startzondag.....	21
Top 2000 dienst.....	21
Thema kerst 2020: Engelen.....	22
Het donkere hart van de zonnebloem: Maria de Groot.....	22
Gedicht van Toon Hermans.....	22
Colofon	24

KERKDIENSTEN

Zondag 5 juli

9.30 uur
Collecte

Mw. A. Adema-Kinkel, Joure
Binnenlands Diaconaat en Kerk

Zondag 12 juli

9.30 uur
Collecte

Mw. E. Stellingwerf-Vinke, Woudsend
Diaconie en Kerk

Zondag 19 juli

9.30 uur
Collecte

Mw. H. de Leeuw, Workum
Diaconie en Kerk

Zondag 26 juli

9.30 uur
Collecte

Ds. R. Bosman-Romkema
Diaconie en Kerk

Zondag 2 augustus

9.30 uur
Collecte

Mw. H. de Leeuw, Workum
Diaconie en Kerk

Zondag 9 augustus

9.30 uur
Collecte

Maaltijd van de Heer
Ds. R. Bosman-Romkema
Werelddiaconaat

Zondag 16 augustus

9.30 uur
Collecte

Mw. E. Kuiper-Groeneveld, Woudsend
Kerk in Actie en Kerk

Zondag 23 augustus

9.30 uur
Collecte

Mw. E. Stellingwerf-Vinke, Woudsend
Diaconie en Kerk

Zondag 30 augustus

9.30 uur
Collecte

Overstapdienst en Startzondag
Ds. R. Bosman-Romkema
Diaconie en Kerk

Zondag 6 september

9.30 uur
Collecte

Ds. J. Ariesen, Bolsward
Werelddiaconaat en Kerk

Tot en met augustus zullen de kerkdiensten nog steeds online te zien en te beluisteren zijn. Zie voor verdere informatie de berichtgeving van de kerkenraad.

N.B. Vanaf 28 juni:



Bij de kerkdiensten

Terugblik



Eindelijk was het dan zover! Met verlangen zagen we uit naar de Pinksterdienst van 31 mei, waarin we met meerdere (28) personen weer op zo goed mogelijke wijze een dienst zouden vieren. Hiervoor waren de kerkenraadsleden en hun partners uitgenodigd, samen met de ZWO-commissie en twee gezinnen vanuit de kinderkerk. Toch voelde het alles bij elkaar nog onwennig. Iedereen op afstand van elkaar, een aantal mensen met mondkapjes en met name het niet mee kunnen zingen had voor de meeste gemeenteleden grote impact. Ondanks alle beperkingen waren er mooie bijdragen van de kinderkerk die het project van de Rainbowduif in coronatijd hebben opgepakt. De Rainbowduif heeft de weken voor Pinksteren bij de gastgezinnen gelogeed en er werden opdrachten thuis gedaan om te leren over het verhaal van Pinksteren. Het was allemaal verwerkt in een filmpje waarin het lied van de Rainbowduif klonk. In de dienst werd het verhaal van Paulus gelezen dat in Galaten 5 staat. De vrucht van de Geest werd er in de preek uitgelicht. Geduld is één van die vruchten. Laten we dus nog maar even geduld opbrengen totdat samen vieren weer kan...

U heeft in de nieuwsbrief kunnen lezen dat we nog even wachten met vieringen met gemeenteleden. Tot dan de onlinevieringen die nog steeds goed worden bezocht.

Op 14 juni is er een mooie dienst geweest die door de Raad van Kerken is voorbereid. Geen tentdienst maar wel de opnames in de buitenlucht en foto's van eerdere tentdiensten. Mooi gedaan!!

In de dienst van 28 juni heeft jeugdouderling Otto Spoelstra namens de

kerkenraad de bijbels uitgedeeld aan de leerlingen van groep 8. De kinderen waren in de kerk aanwezig en hebben meegedaan in de dienst. Voor hen is het afscheid van de Meester van der Brugschool wel heel anders dan andere jaren. Fijn dat ze de laatste weken toch nog naar school konden gaan.



Optreden Samoosara nieuwe datum

Dit Jiddische muziekgezelschap zou op 10 mei in de Karmel de dienst komen opluisteren. Helaas kon dit vanwege familieomstandigheden niet doorgaan. Er is een nieuwe afspraak gemaakt voor zondag 13 september.

UIT DE KERKENRAAD

Van de voorzitter

Dit wordt de laatste Rondom de Karmel voor de vakantieperiode.

Alle nieuws vanuit de kerkenraad heeft u reeds toegestuurd gekregen in de nieuwsbrief. Het belangrijkste waar we ons op dit moment mee bezig houden is om de verbondenheid onderling in de gemeente gaande te houden. Dit valt niet mee, temeer omdat met name het aantal ouderlingen pastoraat te gering is. Doordat het contact met elkaar tot het minimum beperkt is, is het moeilijk om te bepalen waar hulp of een luisterend oor nodig is. We hopen dat u en jij ons daarbij wilt helpen d.m.v. een berichtje aan de predikant of aan één van de kerkenraadsleden. Bovendien doe ik hierbij een oproep om bij u zelf of bij jezelf na te gaan of het ambt van ouderling pastoraat een taak voor u / jou kan zijn.

Het is een moeilijke maar ook boeiende tijd waarin er veel veranderingen plaats vinden. We hebben u nodig om daarin mee te denken en te helpen. Met name doen we een beroep op de jongeren in onze gemeente. Deze tijd geeft bij uitstek voor jullie kansen om te bepalen hoe jullie de toekomst

van de kerk zien. Vanuit de Takomst zal er een interview worden gehouden met een aantal jongeren van de Karmel jeugd. We zijn blij dat ze dat hebben toegezegd.

We roepen ook de 20-ers en 30-ers op daaraan mee te doen. Kom praten en kijk wat de mogelijkheden zijn. We moeten en kunnen dit met elkaar voor elkaar krijgen.

Het is verheugend dat een gemeentelid bereid is om het ambt van ouderling – scriba op zich te nemen. Mevr. Rita Bouwma - Hut heeft toegezegd deze taak op zich te willen nemen. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd en aangegeven blij te zijn met de bereidheid van Rita. De bevestiging zal plaats vinden in september en in dezelfde dienst wordt afscheid genomen van onze huidige scriba: mevr. Antje Hiemstra-Bethlehem.

Als u op dit bericht wilt reageren is dat mogelijk bij de huidige scriba of de voorzitter. De contactgegevens vindt u elders in Rondom de Karmel.

In augustus vergadert de kerkenraad om zich te beraden over de voortgang na 1 september. We hopen dat u allen het strookje dat bij de nieuwsbrief was gevoegd in wilt vullen en in de brievenbus bij 't Reidhintsje wilt bezorgen. Als u het strookje niet zelf kunt wegbrengen, kunt u contact opnemen met Stans Visser (tel. _____).

Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een goede zomer toe. We hopen dat we gezond kunnen blijven en wensen u sterkte maar ook alle goeds.

Stans Visser, voorzitter

Uit het College van Kerkrentmeesters

Dat de diensten van de afgelopen maanden niet in de Karmel konden worden gehouden door de coronaperikelen, heeft de ontwikkeling van het online uitzenden, met alles wat daarbij hoort in een stroomversnelling gebracht. Door de investering in nieuwe bekabeling van beeld en geluid en de aanschaf van camerasystemen is dit alles nagenoeg vernieuwd.

Doordat de uitzender **kerkomroep.nl** de grote vraag landelijk niet adequaat kon streamen/verwerken, konden ook de diensten welke door ons waren opgenomen, niet op de juiste wijze bij onze luisteraars/kijkers doorkomen. Te veel storing en/of slechte ontvangst.

Het College heeft daarom besloten met een andere uitzender verder te gaan, dit in overleg met het beamteam welke de opnames verzorgd.

De nieuwe uitzender is: **kerkdienstgemist.nl**

De omschakeling zal **28 juni** zijn gerealiseerd. We zitten nu in een testfase om alles opnieuw in te regelen, zodat we nadien ongestoord de diensten op de juiste wijze kunnen volgen.

Om in te loggen:

Ga naar de site: kerkdienstgemist.nl

Op de homepage klikt u op: [preken online kijken en luisteren](#)

Vervolgens op: [zoek uw kerk](#)

U vult [Woudsend](#) in

Hierna klikt u op: [kerk](#) en de desbetreffende [dienst/datum](#)

Ook onze website pgwoudsend.nl wordt vernieuwd, deze krijgt een nieuwe layout en indeling. Simon de Jong heeft deze taak op zich genomen. Ook vindt u op deze site het logo van **kerkdienstgemist.nl** om direct in te loggen.

Het College heeft tevens op de laatstgehouden vergadering, het onderhoudsplan van de gebouwen, waarvoor subsidie is aangevraagd, voor de komende jaren besproken. Nu het kerkgebouw niet, of in mindere mate wordt gebruikt, is besloten de raampartijen grondig te herstellen, waardoor verdere lekkage wordt voorkomen en het schilderwerk hersteld. Ook aan 't Reidhintsje zal het nodige onderhoud worden gepleegd.

De oude Paaskaars, welke elk jaar met Pasen wordt vervangen door een nieuwe, is door het College dit jaar bestemd voor iemand welke zich buitengewoon heeft ingespannen als vrijwilliger binnen onze gemeente.

Deze keer was het College unaniem van mening dat Rob Bosman deze heeft verdiend, door zijn grote inzet met de aanleg van camera en geluid en verdere uitwerking met de online diensten. Vergezeld van een diner bon wilden we hem hiervoor bedanken.



Namens het College van Kerkrentmeesters,
Hayo de Vries, voorzitter

✠ ✠ ✠ ✠ ✠ ✠ ✠ ✠

Zangers gezocht!



Hoewel we nog niet fysieke kerkdiensten houden hebben we wel voor een aantal diensten een zanggroepje nodig van ongeveer 6 mensen. Vindt u/jij het leuk om mee te zingen, meldt u/jij zich dan bij de predikant.

Naast alle mensen die in deze tijd betrokken zijn bij de fysieke uitvoering van diensten mag er een woord van dank naar onze kosters, Gerhard en Sjaan Wiersma. Zij zorgen telkens weer dat samen met de schoonmaakploeg alles volgens RIVM voorschriften wordt schoongemaakt in de kerk (en in 't Reidhintsje, waar weer af en toe vergaderd wordt). Alles staat klaar voor de vieringen op verschillende andere momenten en de vergaderruimte wordt aangepast. Bedankt aan alle betrokkenen!

Bereikbaarheid zomerperiode

In de zomerperiode is de predikant meestal beschikbaar maar ook af en toe afwezig. Dat geldt ook voor kerkenraadsleden.

Op het moment dat u iemand nodig heeft vanwege overlijden of bij crisispastoraat, kunt u het tel.nr. van de predikant bellen (). Haar telefoon staat doorgeschakeld naar iemand van de kerkenraad die op dat moment beschikbaar is. Bij uitvaart is er binnen de werkgemeenschap een schema voor onderlinge vervanging door de collega's uit de werkgemeenschap IJlst.

Diaconiecollectes voor de komende periode

Vanwege het coronavirus zullen er voorlopig nog geen samenkomsten in de kerk worden gehouden. Maar we willen toch aandacht vragen voor de collectedoelen van de komende tijd. In de online diensten zal hier dan ook aandacht aan gegeven worden.

5 juli – Binnenlands diaconaat - Actie Vakantietas

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunt u hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. Voor meer informatie:

www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/armoede-in-nederland/actie-vakantietas

12, 19, 26 juli en 2 augustus – Plaatselijk diaconaat

Deze zondagen in de vakantieperiode collecteren we voor het plaatselijke en algemene diaconale werk.

9 augustus – Werelddiaconaat

Traditiegetrouw collecteren we in een dienst, waarin de Maaltijd van de Heer wordt gevierd, voor het Werelddiaconaat, deze keer in algemene zin ter ondersteuning van de minderbedeelden in de derde wereld.

16 augustus – Zending - Kerk in Rwanda

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betreft jongeren actief bij het gemeentelven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Geef voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda. www.kerkinactie.nl/kerkrwanda

23 en 30 augustus – Plaatselijk diaconaat

Deze zondagen collecteren we voor het plaatselijke en algemene diaconale werk.

6 september – Werelddiaconaat - Alfabetisering Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de Bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Geef voor de kerk in Ghana! www.kerkinactie.nl/kerknoordghana

Aangezien we tijdens de online diensten geen collectezak rond kunnen laten gaan, wordt u vriendelijk verzocht om uw collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie onder vermelding van de datum van de dienst. De Diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste

plaats terechtkomt. U kunt uw bijdrage ook direct doneren op de website van Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes

UIT DE TARISSING

Even stilstaan bij de zomertijd



Dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen horen we van de evangelist Johannes. Elke evangelist beschrijft op zijn eigen manier over het leven van Jezus en de weg die Hij gaat.

Johannes vertelt dat Jezus bij zijn leerlingen verschijnt op de eerste dag van de week en zegt: *'Ik wens jullie vrede!'* Nog eens zei Jezus: *'Ik wens jullie vrede!'*, en meteen daarna zegt hij: *'Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.'* Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: *'Ontvang de heilige Geest...'* (Johannes 20:19-23, Nieuwe Bijbelvertaling).

In het Johannes-evangelie vallen Pasen en Pinksteren in feite op één dag. Het is de opgestane Heer zelf die zijn

leerlingen de Geest inblaast. En wat hebben we dat nodig in coronatijd! Ik moest aan deze tekst denken toen ik na Pinksteren thuis tot mijn grote verbazing een amaryllisbol in bloei zag komen. Terwijl het rode antependium nog in de kerk hing, kwam de bloem - die normaal gesproken rond Kerst bloeit - nu tot bloei en toonde haar mooie rode kleur. Het leek even of Pasen en Pinksteren samenvielen met Kerst en er een knipoog werd gemaakt dat we vooral vol moeten houden, geduld moeten hebben en in liefde elkaar moeten bijstaan. Je moet er wel oog voor hebben om de mooie dingen te zien, te ontdekken. Nu de meeste mensen "Tuinesië" kiezen als vakantiebestemming gaan we een andere zomer tegemoet. Vanuit huis of in Nederland op een mooie plek. En dan mogen we ontdekken hoe mooi dat wel niet kan zijn. Ik wens u een goede zomertijd toe.



De Hebreeuwse letter voor huis is de Beth, Margreet Spoelstra maakte er een mooi gedicht bij:

Beth, een huis voor onderweg

*grond onder mijn voeten
steun in mijn rug
dak boven mijn hoofd
gedragen door verhalen
omringd door reisgenoten
beademd door wie liefde is*

*gegrond
gesteund
gezegend*

*op weg naar morgen
overmorgen
en onderweg soms even
thuis*

Vrede en alle goeds,
Ds. Renske Bosman-Romkema

UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

We denken aan iedereen in deze tijd die het moeilijk heeft. In persoonlijk opzicht vanwege ziekte, afscheid, psychische klachten of de zorgen vanwege de economische gevolgen van deze crisis. Niet iedereen wil hier genoemd worden. Mocht u mensen weten die het moeilijk hebben en waar pastorale aandacht nodig is, dan horen we het graag zodat we er aandacht aan kunnen schenken. Er zijn al een paar keer namen doorgegeven waar een bloemetje heen kan gaan, blijft u dat vooral doen!



Pastoraat om útens

In deze periode worden vanuit het pastoraat wat vaker kaarten gestuurd naar gemeenteleden die buiten Woudsend wonen en in een verzorgingshuis of aanleunwoning verblijven. Voor een ieder is het moeilijk in deze coronatijd. Er zijn veel beperkingen om naar buiten te gaan of bezoek te ontvangen. Mocht u deze gemeenteleden om útens ook eens een kaartje willen sturen, vraagt u dan naar de adressen bij ouderling Akke de Boer. (Vanwege de privacy publiceren we dat niet in het kerkblad).

Pastorale bezoeken in coronatijd



Vanuit de overheid en de landelijke kerk komt er steeds meer ruimte om diensten en pastoraat weer op te pakken. We willen niets liever dan mensen weer opzoeken maar op dit moment gebeurt dat mondjesmaat in schrijnende situaties of bij uitvaart en rond rouw. Tegelijk vraagt het van een ieder van ons ook discipline om hier verstandig mee om te gaan en

kwetsbare mensen te beschermen. Het blijft belangrijk dat predikant, ouderlingen en wijkassistenten niet de verspreiders van het virus worden en ook zelf niet besmet worden. (Veel van de genoemden zitten in de risicogroep).

Er wordt veel via de telefoon gecommuniceerd.

Afspraken:

- Er worden op kleine schaal pastorale bezoeken gebracht. Bezoekjes om even bij te praten en te horen hoe het gaat, stellen we nog even uit of gaan telefonisch.
- Bezoeken vinden alléén plaats na telefonisch contact. Stelt de ouderling een bezoekje voor, maar ziet u het nog niet zitten? Geef het gerust aan.
- Te allen tijde geldt dat het bezoek wordt afgezegd, wanneer één van beide ziek wordt, verkouden of andere symptomen van het virus heeft.
- Er wordt niet meer dan één bezoekje op een dag afgelegd: we gaan dus niet van de één naar de ander en brengen ook niet veel bezoekjes in de week. Zo houden we het risico laag dat wij het virus in korte tijd bij veel mensen brengen.
- Als het mogelijk is komen we het liefst in de tuin op bezoek. Buiten is er minder besmettingsrisico.
- Uiteraard gelden ook de maatregelen die u inmiddels al vele malen hebt gehoord: 1,5 meter afstand, een goede hygiëne en niezen of hoesten in de elleboog (waarbij bij symptomen van het virus de afspraak afgezegd wordt).

Daarnaast kunnen ouderlingen ook vanwege persoonlijke situaties of vanwege arbeidsomstandigheden ervoor kiezen het bezoekwerk langer uit te stellen. We rekenen op uw begrip hiervoor. Dit alles onder voorbehoud tot er andere berichten of een versoepeling komt. Voor vragen betreffende pastoraat belt u de predikant of één van de ouderlingen.

Bericht van overlijden

Wij zijn niet alleen,
Wij leven in Gods wereld.
Wij geloven in God:
Die schepping tot stand heeft gebracht,
En daar nog steeds mee doorgaat,
Die gekomen is in Jezus,
Het woord dat vlees geworden is,
Om te verzoenen en nieuw te maken,
Die in ons en anderen werkt door de Geest,
Wij vertrouwen op God,
Wij zijn geroepen om kerk te zijn:
Om Gods aanwezigheid te vieren,
Om lief te hebben en anderen te dienen,
Om recht te zoeken en weerstand te bieden aan het kwade,
Om Jezus te verkondigen, die gekruisigd is en opgestaan,
Onze Rechter en onze Hoop,
In leven, in dood, in leven voorbij de dood is God met ons.
Wij zijn niet alleen,
God zij dank.



Jubileum



Op 16 augustus zou ds. C. van der Linden voorgaan in onze gemeente vanwege zijn 50-jarig ambtsjubileum als predikant. Dat gaat vanwege de omstandigheden in coronatijd niet door. Mocht u hem een felicitatiekaartje willen sturen dan kan dat naar:

Geslaagd!

We feliciteren _____ van harte met het behalen van hun diploma. Het was een bijzondere examentijd voor alle kandidaten. Samen met jeugdouderling Otto Spoelstra heb ik bloemen en chocola rondgebracht. We wensen hen veel succes op de vervolgopleiding en voor nu een mooie zomertijd en even genieten van de vrije tijd.

Huwelijk

_____. De tijd zal het leren. We hopen dat het door kan gaan maar moeten uiteraard de richtlijnen van het RIVM blijven volgen. Positief nieuws was dat we binnen de PKN weer mogen dopen en ook de handoplegging bij de zegen mag plaatsvinden. De laatste berichten zijn hoopvol, we wachten af.

Geboorte

Het is fijn dat er weer iets meer ruimte is en dat maatregelen versoepeld zijn. We houden moed en vertrouwen dat er weer een andere tijd komt. Er zijn maar weinig mensen die ik spreek die geen beperkingen en nadelen van de coronacrisis ondervinden. Daarnaast klinkt dan altijd de reactie dat we niet mogen klagen omdat we hier zo mooi wonen allemaal, dat er ruimte is om naar buiten te gaan en dat de zorg zo goed geregeld is. Dat is helemaal waar. Daarom in het bijzonder een woord van dank aan alle zorgmensen die er in de afgelopen tijd steeds zijn geweest. Voor mensen alleen thuis, in het verzorgingshuis of ziekenhuis. Aan alle zorgmensen in de straten en wijken waar we wonen. Laten we aan elkaar denken in de komende zomertijd. Een kaartje sturen, een telefoontje plegen, doet vaak goed. Houd moed, heb lief en wees er voor elkaar!

Vrede en alle goeds, ds. Renske Bosman-Romkema

Verjaardagen

Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske!



JEUGD

Project Kinderkerk en ZWO

Tot en met Pinksteren kon gespaard worden voor het project onder leiding van Rineke van Ginkel in Zuid-Afrika. Daar is in coronatijd aan toegevoegd de actie voor voedselpakketten in Zuid-Afrika. Met Pinksteren is hiervoor gecollecteerd. De opbrengst is verdubbeld door de Diaconie en de actie heeft daardoor maar liefst € 1.200,- opgebracht! Een geweldig mooi bedrag in deze tijd van corona. Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan.

Overstapdienst

De overstapdienst die we meestal voor de zomer houden was in verband met mijn vakantie in juni al verzet naar 30 augustus. In de dienst van 28 juni hebben de leerlingen van groep 8 meegewerkt aan de dienst. Aan het einde heb ik de oudste overstappers gevraagd voor de dienst van 30 augustus. De voorbereidingen in de zomer zullen via de app en mail gedaan worden en we hopen elkaar nog even te ontmoeten in de tuin van de kerk. Hierbij de oproep om u te melden wanneer uw kind overstapt naar de kinderkerk. Dit zijn de jongste overstappers die naar de basisschool gaan. Graag melden bij Fokje Hijlkema-Hoekstra (tel.).

Geslaagd!



Gelukkig zijn ook dit jaar een aantal leerlingen geslaagd. Door de corona ging het centraal examen niet door. Dit scheelde natuurlijk een hoop stress. Gelukkig waren de cijfers op de schooltoetsen zo goed dat

Samen met dominee Renske hebben we de geslaagden van harte gefeliciteerd en een bloemetje en wat lekkers gebracht.

Otto Spoelstra

✂ ✂ ✂ ✂ ✂✂✂✂

Berichtje van de kinderkerk

De zomervakantie is in aantocht: ga je met vakantie, logeren bij een vriend(in), misschien wel kamperen in je achtertuin of blijf je lekker thuis deze periode? Wat je vakantieplannen ook zijn: we willen jullie allemaal een fijne vakantie toewensen en hopen dat we in september weer eens 'echt bij elkaar kunnen komen' en dat jullie dan allemaal weer mee komen doen!



Groetjes van de leiding van de kinderkerk:
Lucie, Henrieke, Caroline en Fokje

OVERIGE

Vanuit het beamteam

Live stream, online kerkdiensten..... Bijzondere gebeurtenissen geven ons ook altijd weer nieuwe woorden en begrippen. Vanaf het begin van de crisis in Nederland zenden we in Woudsend de kerkdiensten vanuit De Karmel uit via internet. Inmiddels is dat min of meer het (we hopen uiteraard tijdelijke) 'nieuwe normaal' geworden. Na alle aanloopproblemen hebben we nu een goed werkend opnamesysteem, in combinatie met de beamer. Dat betekent wel dat we nu elke zondag twee mensen nodig hebben om de diensten met "beeld en geluid" online bij u thuis te brengen. Dat betekent ook dat we na de aanloopperiode uitbreiding zoeken. Mensen die het Beamteam willen versterken en mensen die de opnames willen helpen verzorgen (of beiden). Er is geen grote technische kennis voor nodig en we zorgen uiteraard voor een goede inwerkperiode. Wie lijkt het



een leuke uitdaging om het begrip "live stream" mede vorm te geven in onze gemeente? Want hoe dan ook, nadat het 'nieuwe normaal' weer echt 'normaal' geworden is, zal de vraag naar online kerkdiensten blijven bestaan. Met digitale groet, Rob Bosman namens "beeld en geluid" in De Karmel

Startzondag

De Startzondag is ook op 30 augustus en valt dus samen met de Overstapdienst. Natuurlijk hopen we dat dit weer een beetje als 'vanouds' gevierd kan worden, maar alles is afhankelijk van hoe het virus zich gedraagt. Daarbij blijven natuurlijk de regels van het RIVM van kracht.

Het thema deze keer is: 'Het goede leven'.

Wat is het goede leven? Wat geeft het leven zin? Dat is een belangrijke vraag om in deze tijd, waarin we op een zo andere wijze met elkaar om moeten gaan, over na te denken. Nu we ervaren hebben hoeveel pijn het doet om niet op normale wijze samen te zijn, beseffen we maar al te goed hoe belangrijk nabijheid is. Het geeft zin

om er voor elkaar te zijn. En vanuit het geloof kun je daaraan toevoegen dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet.

Dit onderwerp 'Het goede leven' is ook het jaarthema voor 2020/21. We hopen hier dus in het komende winterseizoen meer over te horen en over te praten.



Top 2000 dienst

Begin van dit jaar vroegen wij u een top 5 playlist te maken voor de Top 2000 dienst in november van dit jaar. Verschillende liederen werden aangedragen. Waarvoor hartelijk dank. Samen met de band Dear Mr. Fantasy hebben we hieruit een playlist samengesteld voor de dienst in november. De band had aardig wat nieuwe nummers in te studeren maar we waren mooi op tijd. En toen kwam de coronatijd eraan en viel alles stil. Vergaderingen en oefenen waren niet meer mogelijk.

We willen graag dat het een mooie dienst wordt, met een volle kerk, mensen die mee kunnen zingen en een band die goed heeft kunnen oefenen. Dat is nu echter niet te garanderen daarom hebben wij besloten om de Top 2000 dienst een jaar uit te stellen.

In november 2021 hopen we dit wel waar te maken en gaan we verder waar we dit jaar gebleven zijn.



Namens de Top 2000 dienst commissie,
Nellie van der Vlist

Thema kerst 2020: Engelen



In deze coronatijd is nog niet te overzien hoe en of we met Kerst kunnen vieren. Het thema voor deze tijd zal zijn: Engelen.

In deze coronatijd zijn er heel wat “engelen” in onze gemeenschap die we in december in het zonnetje willen zetten. Dat houdt in dat er een boom vol engelen in de kerk zichtbaar wordt gemaakt. Daarom de oproep om vanaf

nu alvast mee te doen volgens een haakpatroon engelen te haken.

Doet u mee? Een beschrijving van het haakpatroon kunt u opvragen bij de predikant. Deze actie is hopelijk dorpsbreed en zal in overleg plaatsvinden met de Raad van Kerken, de ondernemersvereniging en Dorpsbelang.

Het donkere hart van de zonnebloem door Maria de Groot

De afgelopen tijd mochten we al twee mooie gedichten lezen van Maria de Groot, onze dorpsgenote. Drie jaar lang werkte ze aan een gedichtenbundel die ze in coronatijd heeft voltooid.

De bundel is te verkrijgen in de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij uitgeverij Elikser in Leeuwarden: www.elikser.nl/webshop (€14,50).

Samenvatting:



In deze bundel beeldt de zonnebloem, met de gele kroonbladen en het donkere hart omsloten door drie koper getinte ringen, zowel mens als mensheid uit. De buitenste kroonbladen geven de schepping weer tot in hoogtepunten van leven. Dat wordt zichtbaar gemaakt in een aantal gestalten, zoals o.a. Franciscus en Clara, de dichteres Emily Dickinson, de schilderes Judith Leyster, de wijsheidslerares Beruriah en strijders van Amnesty International. Er is ook een innerlijke kring van kroonbladen. Zij vormen een heerlijk huis.

In de ringen rond het donkere hart, koper getint, opent zich perspectief op gedenkwaardige plaatsen, de rijkdom van taal,

maar ook de neergang van de natuur door menselijk toedoen.

Het donkere hart overdenkt de dood, die zich aandient in zoveel vormen. Het is gevangenschap door het patriarchaat, schennis van vrouwen, de

Shoah, maar ook de diepte van zelfkennis en geestelijke ontmoeting. Ten slotte vindt het donkere hart vrede in de eenheid die alles omvat: Alle ervaring is één en wordt in de eenheid bewaard.

Dr. Maria de Groot (1937) is schrijfster en theologe. Ze is geboren in Wormer. Zij doorliep het gymnasium in Deventer en studeerde Nederlandse letteren en theologie in Amsterdam. Zij was in beide vakgebieden werkzaam. Sinds 1966 publiceert zij gedichten. Poëzie is voor haar de levensbron. Daarnaast verscheen een twintigtal andere boeken van haar hand, die proza en spiritualiteit betreffen. Zij is sinds 1981 woonachtig in Friesland.

Gedicht van Toon Hermans

*Er moeten mensen zijn
die zonnen aansteken,
voordat de wereld verregent.
Mensen die zomervliegers oplaten
als het ijzig wintert
en die confetti strooien
tussen de sneeuwvlokken.
Die mensen moeten er zijn.
Er moeten mensen zijn
die aan de uitgang van het kerkhof
ijsjes verkopen
en op de puinhopen
mondharmonica spelen.
Er moeten mensen zijn,
die op hun stoelen gaan staan
om sterren op te hangen
in de mist.
Die lente maken
van gevallen bladeren
en van gevallen schaduw licht.*

☞☞ ☞☞ ☞☞ ☞☞



Als redactie van Rondom de Karmel wensen wij iedereen een fijne, zonnige en gezonde zomer!

COLOFON

